



THÁNH GIA

Thông Tin Liên Lạc Gia Đình Tân Hiến Đồng Công

1900 Grand Ave Carthage, Missouri 64836 Phone (417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508

Đề Tài: Hương Về Ngày Thánh Mẫu 2011

THÁNG 06 & 08 / 2011 – SỐ 227 & 228

Tâm Tình Trao Gửi

BÃO TÀN PHÁ PHỐ JOPLIN, MO

Trong thời gian này em đang chuẩn bị cho hai Khóa Tĩnh Huấn tại Carthage, MO và Riverside, CA cũng như Ngày Thánh Mẫu 2011, thì cơn bão xoáy (tornado) xảy ra vào chiều Chúa Nhật 22 Tháng 5 tại Joplin, một thành phố cách Carthage nơi Nhà Tĩnh Dòng tọa lạc chừng 25 phút lái xe. Ngày hôm sau trên trang Web VietCatholic có đăng mẫu tin về cơn bão với tựa đề như sau: “Thành phố Joplin gần địa điểm Ngày Thánh Mẫu Đồng Công ở Missouri bị tàn phá”. Hôm đó và mấy ngày sau Nhà Dòng cũng như cá nhân em nhận được rất nhiều cú điện thoại hỏi thăm. Để mọi người an tâm, sau khi hội kiến với các Anh trong Hội Đồng Cố Vấn Nhà Tĩnh Dòng, em đã nhờ Cha Nghị, Giám Đốc trang Web VietCatholic đăng mẫu tin thông báo đặc biệt như sau:

THÔNG BÁO VỀ NGÀY THÁNH MẪU 2011 KHU VỰC TỔ CHỨC NGÀY THÁNH MẪU. KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CƠN BÃO TẠI JOPLIN, MO

Kính thưa Quý Vị, cơn bão ngày 22 tháng 5 vừa qua tại thành phố Joplin, bang Missouri cách thành phố Carthage, khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu chừng 25 phút lái xe đã gây thiệt hại cho một khu vực lớn của thành phố Joplin. Tuy thế, thành phố Carthage nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu **không** bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Do đó việc tổ chức Ngày Thánh Mẫu sẽ diễn ra như thường lệ. Riêng quý vị thuê hotel hay motel tại Joplin, cho đến nay chúng tôi biết hầu hết các hotel hay motel tại Joplin không nằm trong khu vực bị cơn bão tàn phá. Tuy thế quý vị có thể gọi điện thoại để biết rõ hơn.

Xin Chúa Giêsu, qua lời cầu của Mẹ Maria, chúc lành cho tất cả Quý Vị và hẹn gặp Quý Vị trong Ngày Thánh Mẫu sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2011.

Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2011

Quý Anh Chị, con Mẹ Maria Dòng Công, rất thân mến,

Đối với thành phố Joplin nơi có dân số chừng 50 ngàn người, thì đây là cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử của thành phố này. Cho đến nay, người ta tìm thấy 139 xác chết, và khoảng 10 người còn bị mất tích. Tuy không phải cả thành phố Joplin bị tàn phá nhưng khu vực bị ảnh hưởng khá rộng. Điều rất đáng tiếc là ngôi Nhà Thương Công Giáo Saint John bị thiệt hại rất nặng nề. Em nghe tin là nhà của 5 gia đình Việt Nam tại phố này cũng bị tàn phá. Thật là một biến cố tang thương. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ nếu có thể. Sau đây em chia sẻ ít lời về Ngày Thánh Mẫu (NTM) theo đề tài của báo Thánh Gia Tháng 8.

NGÀY THÁNH MẪU 2011

Quý Anh Chị thân mến, NTM, đối với Tỉnh Dòng Đồng Công và người Công Giáo Hải Ngoại, sau 33 lần tổ chức, đã trở thành một sinh hoạt lớn và có ảnh hưởng. Tuy thế mục đích chính yếu của NTM vẫn là nhằm làm vinh danh Chúa và gia tăng lòng yêu mến Mẹ Maria, đó cũng là sứ vụ của các Tu Sĩ Dòng Đồng Công. Là phần tử của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, Quý Anh Chị cũng được kêu gọi chia sẻ vào sứ vụ làm cho Mẹ Maria được yêu mến nhiều hơn. Việc cụ thể trước hết là chúng ta cùng hướng về NTM với tâm tình cầu nguyện cho việc tổ chức được xuôi thuận và nhất là người tham dự được nhiều ơn Chúa và Mẹ. Bên cạnh đó, hằng năm nhiều Quý Anh Chị cũng đã đến Nhà Tỉnh Dòng để cùng góp sức với Anh Em Tu Sĩ qua các công tác trong NTM. Em nhận thấy rằng nhiều Anh Chị đã khiêm tốn âm thầm phục vụ trong những ban đòi hỏi nhiều sự hy sinh hơn, thí dụ như Ban Vệ Sinh, đi thu các bao rác trong khu vực tổ chức. Năm nay em cũng gọi điện thoại cho các Sơ Dòng Trinh Vương giúp việc vệ sinh các khu phòng tắm và vệ sinh nữ. Các Sơ cho biết năm trước có một số Chị Gia Đình Tận Hiến Đồng Công đã giúp các Sơ rất đắc lực. Các Sơ hy vọng các chị cũng tiếp tục hợp tác với các Sơ năm nay. Cảm ơn tất cả Quý Anh Chị đã luôn nêu cao tinh thần hy sinh quảng đại với khẩu hiệu của Hội Dòng: “Phục Vụ Không Hưởng Thụ”.

2 KHÓA TỈNH HUẤN 40HK & 41HK

Em hy vọng Quý Anh Chị nhận được báo này trước 2 khóa tỉnh huấn bắt đầu vào ngày 23 tháng 6. Cho đến nay số người ghi danh tham dự khóa 40HK tại Nhà Tỉnh Dòng là khoảng 200 người và khoảng 45 Anh Chị Em mới sẽ tận hiến cho Mẹ Maria cuối khóa 40HK. Cho đến lúc viết bài tâm sự này, em chưa được biết số người tham dự khóa 41HK bên Cali, nhưng theo dự đoán của Anh Trưởng Ban Tổ Chức Tâm Phương thì khoảng hơn 100. Năm nay số trẻ em theo “bố mẹ” đi tỉnh huấn cũng khá đông. Cho đến nay số các em là 15. Có một số em đã đến tuổi vị thành niên, nên em có nhờ Cha Thắng, CMC, một tân linh mục (sinh ở Mỹ) mới toanh chịu chức hôm 4 tháng 6 vừa qua, có 2 buổi nói chuyện sinh hoạt với các em về ơn gọi bằng tiếng Anh. Hy vọng sau hai buổi sinh hoạt với Cha Thắng, một số em... sẽ sinh chí hướng “đi tu” làm cha hay sơ. Được như thế thì tốt quá phải không Quý Anh Chị.

Theo như kinh nghiệm của Anh Giám Tỉnh Nhiên, nguyên đặc trách GĐTHĐC, cho biết một vài Anh Chị trong các khóa trước đã ghi danh sau bỏ bất ngờ mà cũng không báo cho ban tổ chức. Em hy vọng chuyện này không xảy ra nữa vì như thế bất tiện cho việc chia phòng hay công tác. Do đó Quý Anh Chị nào đã ghi danh vì lý do bất đắc dĩ phải bỏ thì xin gọi điện thoại báo cho em biết nhé. Số điện thoại của Nhà Dòng là 417-358-7787 hay 417-385-8299. Trường hợp khẩn xin gọi vào cell của em: 417-793-2710. Bên Cali, xin liên lạc với Anh Thư Ký Miền Đỉnh Tiến Đạt 714-492-0701 hay Anh Tâm Phương trưởng ban tổ chức 909-899-3590.

Vì thời gian tới đây chúng em khá bận rộn với việc tổ chức 2 khóa tĩnh huấn và Ngày Thánh Mẫu 2011 nên số báo tháng này là số kép gồm Tháng 7 và 8. Báo Thánh Gia hẹn gặp quý Anh Chị vào tờ báo tháng 9.

Một lần nữa xin Quý Anh Chị hợp lời cầu nguyện cho: (1) Nạn nhân của cơn bão tại Joplin, MO; (2) Hai Khóa Tĩnh Huấn; (3) Ngày Thánh Mẫu 2011.

Xin Chúa Giêsu, qua lời cầu của Mẹ Đồng Công chí ái chúc lành cho tất cả Quý Anh Chị.

Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Huy Châu, CMC, *Đặc Trách GDTHDC Hải Ngoại*

Hiền lành và khiêm nhường

Suy Niệm Lời Chúa – Chủ Nhật 14 Thường niên A

Mt 11:25-30

Lm. Phêrô Nguyễn Hương



Lời Chúa hôm nay thật là phong phú, mỗi câu là một đề tài đáng suy nghĩ. Chúng ta chỉ tập trung suy niệm một câu thôi: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính căn bản và nền tảng mà mỗi người chúng ta phải có để làm người.

1. Người hiền lành (meek)

Vậy người hiền lành là ai? Trước hết người hiền lành là người có đức độ, lương thiện (good); có lòng thương người (helpful); người tỏ ra kiên nhẫn (patient), dễ dàng phục (submissive), tử tế và hòa nhã với người khác (kind). Người ở hiền thì sẽ có hậu: “Ở hiền gặp lành”, “Cha mẹ hiền lành thì đẻ đức cho con” (ngạn ngữ Việt nam).

Trái nghịch với hiền lành là người độc ác, ích kỷ, nóng tính (nóng tính thì hỏng việc!); người thích mệnh lệnh, ưa “ăn trên ngồi trốc”; người “giận cá bầm thớt”; người hay gây lộn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay!”; người hay “bới lông tìm vết”; người hay nói xiên nói xỏ, nói móc nói me, gây chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, xã hội, vv và vv...!

2. Người khiêm nhường (humble)

Còn người khiêm nhường là ai? Người khiêm nhường là người biết mình, biết người, biết sự vật đúng như nó là; người không khoe khoang, không phô trương, dù có thành công (not proud or arrogant although successful); người biết tôn trọng người khác và nhường - nhận người khác hơn mình. Ngược với khiêm tốn là người kiêu ngạo: người tự coi mình là hơn người, khoe khoang, nói quá sự thật, hay “vơ đũa cả nắm”, kiểu “cả vú lấp miệng em!”, lúc nào cũng cho mình đúng còn người khác thì sai vv...!

3. Gương khiêm nhường

Đức Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta: “Hãy học cùng Ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Hãy học cùng Người, hãy học trường Giêsu. Bởi nơi Người, chúng ta gặp một mẫu gương đích thực về sự hiền lành và khiêm nhường: Người là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình mặc lấy thân phận tôi đòi (Phil 2,6), là vị Thầy nhưng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Người hiền lành như chiên con bị xén lông mà chẳng mở miệng (Is 53,5-7), và Người đã sống sự khiêm tốn tới tột cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá. Nhưng sự hiền lành và khiêm tốn đó lại trở thành dũng lực, là sức mạnh của Tình Yêu và ơn cứu độ cho chúng ta. Người được Thiên Chúa tôn vinh với danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu (Phil 2,9). Đúng là “ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên” (Lc 18,14)!

Khi nói về những vị thánh đã học được gương của Chúa Giêsu, ta nhớ tới câu chuyện về Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII: Tên thật ngài Roncalli, trước khi làm giáo hoàng, ngài là khâm sứ ở Bungari và Thổ. Trong khi thi hành công vụ, ngài nhận được một bức thư của một linh mục chỉ trích ngài đủ mọi thứ. Ngài đọc thư và không nói gì. Sau đó ngài làm Hồng Y, rồi làm Giáo Hoàng (1958). Về sau vị linh mục đó cùng với giáo dân sang Rôma để yết kiến Đức Giáo Hoàng. Vị linh mục này kể lại buổi yết kiến này: trong khi đứng chờ, đầu óc của ngài cứ nghĩ tới bức thư đó và vừa hồi hận vừa lo sợ. Thời gian lâu rồi chắc Đức Thánh Cha đã quên. Không ngờ tới liền, Đức Thánh Cha kéo lá thư trong cuốn sách kinh ra. Cha hoảng sợ, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Nhưng Đức Giáo Hoàng ôn tồn nói: “Con đừng sợ, Cha cảm ơn Con. Cha để lá thư trong sách để mỗi ngày đọc và xét mình. Hầu dứt khoát với những khuyết điểm còn tồn tại và tránh những lầm lỡ có thể xảy ra trong tương lai. Mỗi lần như thế Cha lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con”.

Các thánh thật hiền lành và khiêm tốn như Chúa Giêsu! Chúng ta chưa giống Chúa vì chúng ta chưa học và sống sự hiền lành và khiêm nhường Người. Nên hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Người và học nơi Người. Khi chúng ta học được sự hiền lành và khiêm nhường thì lòng chúng ta, gia đình và xã hội sẽ có bình an. Amen! *(Trích VietCatholic).*

Xin Quý Anh Chị tự do gọi ý chia sẻ bài giảng trên

Gia Đình Thánh

MỘT ĐẾ VƯƠNG SỐNG ĐỜI ĐAN SĨ TRONG VAI TRÒ LÀM CHỒNG VÀ LÀM CHA

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vị thánh vương này vào đời năm 1214 ở Poissy. Ngài lên ngôi vua vào ngày 26/11/1226, khi mới 12 tuổi nên mẹ ngài là Blanche of Castile đã nắm quyền cai trị đất nước thay cho ngài với tư cách là Vương Thái Hậu. Ảnh hưởng giáo dục về Kitô giáo của bà trên vị thiếu vương này rất sâu đậm, đến độ, bà đã nói với ngài rằng:

“Con của mẹ, con biết mẹ thương con biết bao, thế nhưng mẹ thà thấy con chết đi còn hơn là phạm một trọng tội”.



Tuy nhiên, sau khi vị thiếu vương con bà lập gia đình vào ngày 27/5/1234, năm 19 tuổi, với Margaret ở Provence, thì bà, hình như vì cảm thấy mất con, đã tỏ ra quá khắt nghiệt với cả người con trai của bà lẫn đứa con dâu của bà. Ở chỗ, bà đã không cho đôi trẻ chung sống với nhau cả 6 năm đầu. Sau đó, bà vẫn cứ tiếp tục can thiệp vào cả việc vợ chồng của đôi trẻ, tới độ cả hai đã phải tỏ thái độ phản kháng lại bà.

Thái độ này không phải là chuyện dễ làm đối với người con trai của bà, vì một đằng là tình nghĩa đối với người mẹ có công sinh thành dưỡng dục mình, đằng khác là tình yêu đối với người vợ yêu kiều hằng thiết tha gắn bó với mình.

Về người vợ này, Thánh Phanxicô Salêsiô đã cho chúng ta biết rằng:

“Nếu ai hỏi vị nữ hoàng này rằng bà đang đi đâu thì bà chắc chắn trả lời rằng: ‘Tôi đang đi đến cùng một nơi đức vua tới’. Và nếu họ muốn hỏi thêm ‘thế nhưng bà có biết chính xác nơi nào vua đến hay chẳng?’ thì bà sẽ đáp như thế này: ‘Dĩ nhiên là vua nói với tôi một cách chung chung vậy thôi, nhưng nơi vua đi

không phải là những gì tôi quan tâm; tôi chỉ biết rằng tôi đang đi với vua là đủ'. Nếu nếu ai đó than lên rằng: 'Vậy thì bà không có ý định gì trong cuộc hành trình hay sao?' thì bà sẽ nói rằng: 'Không, tôi không có một ý định gì khác ngoài ý định được ở với chúa tôi cũng là người chồng thân yêu của tôi'" (Luận về Tình Yêu Thiên Chúa, cuốn 9, chương 13).



Cả 4 vị tiểu sử gia viết về vị thánh vương này ngay sau khi ngài qua đời đều cho biết rằng cặp vợ chồng vương giả này đã giữ "những ngày kiêng cử – days of abstinence" làm việc vợ chồng trong năm phụng vụ, chẳng hạn, trong suốt Mùa Vọng và Mùa Chay, cũng như vào Thứ Sáu và Thứ Bảy hằng tuần, và một ngày trước lẫn một ngày sau mỗi lần rước lễ (thời ấy một năm được rước lễ 6 lần: 1- Phục Sinh, 2- Hiện Xuống, 3- Mộng Triệu, 4- Chư Thánh, 5- Giáng Sinh và 6- Dâng Con). Chưa hết, cặp vợ chồng này còn tiết dục trong suốt thời gian người vợ bắt đầu mang thai, 11 lần như vậy trong 36 năm chung sống vợ chồng, vì họ có tất cả 11 người con, mặc dù

tiết dục, trong đó có 9 đứa con được họ giáo dục cho tới khi khôn lớn.

Để được như vậy, hai vợ chồng đã phải nhờ đến ơn thiêng bằng việc tha thiết nguyện cầu, hằng ngày tham dự Thánh Lễ, và các giờ kinh phụng vụ. Riêng vị vương phu quân đạo hạnh thánh đức này rất mến thương đan viện Xitô ngài thành lập ở Royaumont. Ngài hay đến tĩnh lặng ở đan viện này và tuân giữ tất cả mọi việc khổ chế ở đó cùng tham dự các giờ kinh phụng vụ, thậm chí vua còn đóng vai phục vụ bàn ăn cho cả trăm đan sĩ ở đó nữa.

Sau cuộc viễn chinh của Đạo Binh Thánh Giá lần đầu vào năm 1224, và trở về lại quê hương của mình vào tháng 11 năm 1252, ngài càng sống đời đan tu hơn bao giờ hết. Ngài chẳng những đã bỏ đi tất cả những gì là xa hoa lộng lẫy ở cung đình, mà còn thực hành các việc hãm mình phạt xác, mặc áo nhặm.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có những khác biệt và bất đồng xảy ra giữa hai vợ chồng đặc biệt này. Điển hình là vấn đề ăn mặc. Người chồng thì muốn phục sức đơn sơ giản dị hơn là oai phong uy nghi lẫm liệt như một đế vương, trong khi người vợ lại chủ trương trang phục phải đầu vào đó, xứng với chức bậc của mình. Có một lần người bạn của vị vương phu quân này là Joinville nghe lóm được một chút về cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề ăn mặc này và đã thuật lại rằng. Có lần, bằng một giọng trào phúng vui vẻ,

người chồng ấy đã nói với người vợ thân yêu của mình như thế này:

‘Vậy thì em muốn anh trang phục một cách sang trọng hơn phải không? Được lắm, rồi em sẽ thấy như thế; anh cần phải làm theo ý muốn của em, và em cũng cần phải làm theo ý muốn của anh. Thế nên, anh muốn rằng em làm ơn bỏ đi tất cả những thứ sơn phấn của em. Em làm sao thích ứng với cách thức phục sức của anh thì anh sẽ thích ứng với cách thức phục sức của em!’.

Trên thực tế người chồng này vẫn để cho vợ mình trang điểm tùy theo ý muốn của nàng, nhưng chàng vẫn trang phục theo tinh thần khó nghèo hơn là kiểu cách trần gian.

Về vấn đề giáo dục con cái, vị vua thánh đức này rất mong muốn trong số con cái của mình có được ơn gọi tu trì làm linh mục (như ngài mong mỏi nơi đứa con trai tên là Tristan) ở những dòng tu ngài yêu chuộng như Đaminh, Phanxicô và Xitô, hay làm nữ tu (như ngài hy vọng nơi người con gái tên Blanche). Thế nhưng không đứa nào làm cho ngài toại nguyện. Ngài giáo dục con cái không phải chỉ biết sống đạo đức với Chúa mà còn sống bác ái với cả tha nhân nữa.

Vào thời điểm mở màn cho cuộc viễn chinh lần hai của Đạo Binh Thánh Giá năm 1267, ngài đã bị dịch tả và qua đời ngày 25/8/1270. Đức Thánh Cha Bonifacio VIII đã phong thánh cho Vị Đế Vương Phu Quân Louis IX của Nước Pháp này vào ngày 11/8/1297.



Sau đây là bức thư tuyệt mệnh di chúc ngài đọc trên giường bệnh ở Tunis để gửi cho người con trai sẽ lên làm vua thay mình:

“Con chí ái của cha ơi, lời răn bảo đầu tiên của cha đó là con phải kính mến Chúa là Thiên Chúa của con hết tâm hồn và hết sức của con. Bằng không con sẽ chẳng được cứu độ. Con ơi, con hãy giữ mình khỏi tất cả những gì làm mất lòng Thiên Chúa, tức là khỏi hết mọi trọng tội. Con thà chịu mọi cực hình tử đạo trước khi con sa ngã phạm một tội trọng.

“Nếu Chúa để cho con chịu thử thách thì con hãy sẵn sàng và tri ân chấp nhận nó, coi nó xảy ra vì thiện ích của con và có lẽ con thật đáng phải chịu như thế. Nếu Chúa ban cho con được thịnh vượng, con hãy khiêm nhượng tạ ơn Ngài và cố đừng trở nên bất xứng với ơn ấy, vì

lòng kiêu hãnh hoang đường của con hay vì bất cứ sự gì, bởi con không được chống lại Thiên Chúa hay xúc phạm đến Ngài với các tặng ân Ngài ban cho con.

“Hãy hân hoan và sốt sắng lắng nghe giờ kinh phụng vụ thánh. Bao lâu con ở trong nhà thờ, hãy cẩn thận đừng để cho mắt của con ngang dọc đó đây và đừng nói năng vô ích, mà hãy ân cần cầu nguyện cùng Chúa, vang lên lời nói hay âm thầm cầu nguyện trong lòng.

“Hãy tỏ lòng nhân ái với thành phần nghèo hèn, thành phần bất hạnh và thành phần đau khổ. Hãy cố gắng bao nhiêu có thể trợ giúp và an ủi họ. Hãy tạ ơn Chúa về tất cả mọi ân huệ Ngài ban xuống trên con, để con xứng đáng lãnh nhận nhiều hơn nữa. Hãy tỏ ra công bằng với những thuộc nhân của mình, không nghiêng bên phải hay ngã bên trái, nhưng giữ vững những gì là công minh chính trực. Hãy nghiêng về người nghèo hơn là người giàu cho tới khi con nắm được sự thật. Hãy làm sao cho tất cả mọi người thuộc quyền của con sống trong công lý và hòa bình, nhất là những đấng

bậc trong Giáo Hội và những vị thuộc về các dòng tu.

“Hãy tôn sùng và vâng phục Mẹ Giáo Hội Rôma của chúng ta cũng như Đức Giáo Hoàng như người cha thiêng liêng của con. Hãy nỗ lực loại trừ tất cả tội lỗi khỏi đất nước của con, nhất là các tội lộng ngôn và lạc giáo.

“Tóm lại, hỡi con chí ái của cha, cha ban cho con hết mọi phúc lành mà một người cha ưu ái có thể ban cho con mình. Chớ gì Ba Ngôi Chí Thánh và tất cả chư thánh bảo vệ con khỏi mọi sự dữ. Và chớ gì Chúa ban cho con ơn làm theo ý của Ngài, nhờ đó qua con Ngài được phụng sự và tôn vinh, để ở đời sau chúng ta cùng nhau liên li được chiêm ngưỡng Ngài, mến yêu Ngài, và chúc tụng Ngài”.

❧ ❧ ❧ ❧

6 Anh Khấn Sinh với các bạn cùng Đội 15



Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hân Hoan Chúc Mừng

Thầy Đỗ Thế Phát, CMC
Thầy Trần Hiền Vương, CMC
Thầy Hoàng Hải Đăng, CMC

Thuộc trọn về Chúa qua Lời Tuyên Khấn Trọn Đời

Thầy Nguyễn Đức Huy, CMC
Thầy Phạm Hồng Ân, CMC
Thầy Phạm Duy Quý, CMC

Tuyên Khấn Lần Đầu
Dịp Lễ Mẹ Thăm Viếng 31 Tháng 5 Năm 2011

DI SẢN CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II

VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: YÊU THƯƠNG TÌNH YÊU CỦA NHÂN LOẠI

*Hướng về ngày kỷ niệm 30 năm Tông Huấn
“Cộng Đồng Gia Đình – Familiaris Consortio”
được ĐTC GPII ban hành ngày 22/11/1981
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch*

*Ngày 11/5/2006, trong cuộc gặp gỡ
thành phần triều kiến bao gồm giáo sư, sinh
viên và ra trường của Học Viện Gioan Phaolô II
Đặc Trách Nghiên Cứu Về Hôn Nhân Và Gia
Đình, Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nhắc lại
một trong những áp ụ của vị Giáo Hoàng tiền
nhiệm rất yêu quý của ngài, một giấc mơ đã
thành sự thật.*

*Vì học viện này, với trụ sở chính ở
Rôma, tại Đại Học Lateranô, đã lan khắp năm
châu, như ở Âu Châu ngoài Rôma còn có
Gaming, Áo Quốc và Valencia, Tây Ban Nha; ở
Mỹ Châu có Washington DC, Hoa Kỳ, có
Mexico City và Guadalajara, Mễ Tây Cơ, và có
Salvador da Bahia, Ba Tây; ở Đại Dương Châu
có Melbourne, Úc Đại Lợi; ở Phi Châu có
Cotonou, Benin; và ở Á Châu có
Changanacherry, Ấn Độ.*

*Vị tân chủ tịch của học viện này là Đức
Ông Livio Melina, một giáo sư về luân lý thần
học. Ngài là sinh viên tiến sĩ đầu tiên trình luận
án của mình ở học viện này trước sự hiện diện
của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bấy giờ là
Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin.*

*Sau đây là nguyên văn một số câu tiêu
biểu chính yếu trong bài huấn từ của ngài.”*
Thuở ban đầu của học việc của anh chị em đây
gắn liền với một biến cố rất đặc biệt: đó là chính
vào ngày 13/5/1981, tại Quảng Trường Thánh
Phêrô, vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi là Đức
Gioan Phaolô II, đã trải qua một cuộc ám sát
nghiêm trọng nổi tiếng trong buổi triều kiến
được ngài dùng để loan báo về việc thiết lập học
viện của anh chị em. Biến cố này có một tầm
vóc đặc biệt quan trọng nơi việc tưởng niệm
hiện nay đây, một việc tưởng niệm chúng ta cử
hành ngay sau khi chúng ta cử hành kỷ niệm cái
chết của ngài. Anh chị em muốn đề cao nó bằng
sáng kiến thích hợp liên quan tới một hội nghị
bàn về đề tài: ‘Di Sản của Đức Gioan Phaolô II
về Hôn Nhân và Gia Đình: yêu thương tình yêu
của nhân loại’.

“Anh chị em có lý để cảm thấy được cái
di sản này một cách hoàn toàn đặc biệt, vì anh
chị em là thành phần thụ nhận và là những
người tiếp tục cái nhãn quan đã từng là một
trong những đòn bẩy cho sứ vụ và suy tưởng
của ngài: dự án của Thiên Chúa về hôn nhân và
gia đình. Di sản này không phải chỉ là tổng hợp
những tín lý và ý nghĩ, mà trên hết là một giáo
huấn khôn ngoan liên quan tới một môi hiệp
nhất sáng ngời về ý nghĩa của tình yêu sự sống
nơi con người. Sự hiện diện của nhiều gia đình
trong buổi triều kiến này là một chứng cứ hùng
hồn cho thấy giáo huấn về sự thật ấy đã được
đón nhận và sinh hoa trái ra sao.

“Ý nghĩ ‘giảng dạy yêu thương’ đã có ở
nơi vị linh mục trẻ Karol Wojtyla và sau đó đã
thúc đẩy vị giám mục trẻ là ngài khi ngài đối
diện với những giây phút khó khăn xảy ra sau
khi vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phaolô VI ban
hành bức thông điệp ‘Sự Sống Con Người’ có
tính cách tiên liệu và luôn hợp thời. Chính trong
hoàn cảnh đó mà ngài đã hiểu được nhu cầu cần

phải thực hiện một cuộc nghiên cứu học hỏi có hệ thống và phương pháp về đề tài này.

“Điều này đã tạo nên cơ sở cho giáo huấn sau đó được ngài công hiến cho toàn thể Giáo Hội trong loạt bài ‘Giáo Lý về Tình Yêu Con Người’. Ngài đã lợi dụng để nhấn mạnh đến hai yếu tố nòng cốt được anh chị em đã nỗ lực suy tư một cách sâu xa hơn trong những năm này và là những yếu tố định hình cho cái rất mới mẻ nơi học viện của anh chị em như là một thực tại về hàn lâm mang một sứ vụ đặc biệt trong Giáo Hội vậy.

“Yếu tố thứ nhất đó là hôn nhân và gia đình được bắt nguồn từ cốt lõi sâu xa nhất nơi sự thật về con người và định mệnh của họ. Thánh Kinh đã mạc khải rằng ơn gọi yêu thương là những gì thuộc về hình ảnh đích thực của Thiên Chúa được Đấng Hóa Công muốn in ấn nơi tạo vật của Ngài, khi kêu gọi con người hãy trở nên giống như Ngài chính ở cách thức con người hướng về yêu thương. Sự khác nhau về phái tính ở nơi thân thể của người nam và người nữ, bởi thế, không phải là một sự kiện thuần sinh lý, mà có một ý nghĩa sâu xa hơn thế nhiều, ở chỗ nó cho thấy rằng nhờ yêu thương như vậy con người nam nữ trở nên một xác thịt duy nhất; họ có thể hiện thực mối hiệp thông chân thực giữa con người hướng về việc truyền đạt sự sống và nhờ đó cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản những con người mới.

“Yếu tố thứ hai làm nên đặc tính mới mẻ nơi giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II về tình yêu con người đó là cách thức độc đáo được ngài sử dụng để dẫn giải dự án của Thiên Chúa qua việc qui hợp mạc khải của Thiên Chúa với kinh nghiệm của con người. Thật thế, nơi Chúa Kitô là tất cả mạc khải của tình yêu Chúa Cha, cũng đã bộc lộ tất cả sự thật về ơn gọi yêu thương của con người, một ơn gọi chỉ có thể hoàn toàn nơi việc trao ban bản thân mình....

“Nur thế, công việc được tóm lại như sau: Học Viện Đặc Trách Nghiên Cứu Về Hôn Nhân Và Gia Đình, qua tất cả cấu trúc hàn lâm của mình, cần phải làm sáng tỏ sự thật về sự sống như một cách thức làm phong phú tất cả mọi hình thức hiện hữu của con người. Cái thách đố lớn lao của việc Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa được Đức Gioan Phaolô II đầy tâm huyết phác họa, cần phải được hỗ trợ bởi một ý thức sâu xa đích thực về tình yêu con người, vì tình yêu này là một đường lối đặc biệt được Thiên Chúa dùng để tỏ mình ra cho thế giới, và qua tình yêu thương này Ngài kêu gọi thế giới đến với mối hiệp thông sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

“Đường lối ấy cũng giúp cho chúng ta có thể thắng vượt quan niệm thu hẹp vào một thứ tình yêu thương thuần riêng tư là một thứ yêu thương rất ư là thịnh hành phổ thông ngày nay. Tình yêu thương chân thực là những gì được biến đổi thành một thứ ánh sáng hướng dẫn cả cuộc sống tiến đến chỗ phong phú, phát sinh một xã hội được nhân bản hóa cho con người. Mối hiệp thông sự sống và yêu thương là hôn nhân, nhờ đó, trở thành một sự thiện đích thực cho xã hội. Việc tránh lánh sự lẫn lộn với các kiểu hiệp nhất khác xuất phát từ thứ yêu thương yếu hèn là một điều đặc biệt khẩn trương ngày nay. Chỉ có tảng đá yêu thương trọn vẹn và bất khả hủy bỏ giữa người nam và người nữ mới có thể làm nền tảng cho một xã hội trở thành nhà cho tất cả mọi dân tộc.

“Tầm quan trọng mà công cuộc của học viện này có được trong sứ vụ của Giáo Hội cho thấy cái hình dạng của nó: Thật vậy, Đức Gioan Phaolô II đã phê chuẩn một tổ chức duy nhất có những chi nhánh khác nhau trải khắp năm châu, để tổ chức này có thể chia sẻ cái phong phú của sự thật duy nhất nơi tính cách đa dạng của các nền văn hóa...”

Sinh Hoạt Gia Đình

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX

Hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2011 lúc 2 giờ chiều, phiên họp hằng tháng được tổ chức tại tư gia của Anh Chị Triệu - Nhung tức là Anh Trưởng vùng Gia Đình Houston, TX.



Để mở đầu cho phiên họp, anh Định xướng kinh khai mạc, sau đó Anh Trưởng Vùng Triệu giới thiệu anh Tôma Aquinô Maria Nguyễn Huy Châu đặc trách GĐTHĐC với tất cả mọi người vì đa số các AC chưa được biết anh.

Sau đó Anh Trưởng giới thiệu kỷ niệm thành hôn 36 năm của AC Tâm Ánh; AC Duệ và Trang 23 năm. Anh Chị Duệ đã tâm sự về dĩ vãng cuộc đời rất thành thật và dễ thương. Anh Trưởng cũng giới thiệu hai AC mới cùng tham dự buổi họp đó là Anh Trần Văn Hợp và Chị Trần Thị Truyền.



Phản Linh Tinh:

Chị Lan lo việc mượn xe cho Ngày Tỉnh Huấn tại Nhà Tỉnh Dòng. Họp tháng 6 ngày 12 năm 2011 tại khu RV Park do AC Vinh Cúc đảm trách lúc 12 P.M. Hôm đó là ngày họp hằng tháng nhưng cũng là ngày picnic mùa hè của Gia Đình Houston, xin mời các AC tham gia thật đông đủ. Khu vực picnic cũng là một địa điểm tuyệt vời bên giong sông Sanjaccinto thơ mộng và rất mát mẻ. Bên bờ sông có một nhà nghỉ mát thật lớn.

Bàn về ngày Tỉnh Huấn năm nay, A. Châu nói qua về thành phần tổ chức của khóa 40HK và 41HK. Đặc biệt năm nay vào tối thứ Sáu có buổi họp mặt gia đình và văn nghệ khoảng 1 tiếng 45 phút. Anh Châu bàn tới đề nghị việc tổ chức tỉnh huấn cho toàn quốc cứ 3 năm một lần tại Nhà Tỉnh Dòng. Cho đến nay đã có khoảng 200 Anh Chị đã ghi danh tham gia khóa tỉnh huấn.



Buổi họp đang diễn ra thì Anh Linh Mục Trần xuất hiện. Anh đến tạm biệt GDTHDC-Houston để đi Florida nhận nhiệm vụ mới. Anh Đức niên trưởng đại diện các AC trao tặng Anh Trần một chén thánh và đĩa thánh để ghi nhớ lại những ngày anh Trần ở với chúng em. Anh Triệu đại diện các AC cảm ơn Anh Trần đã giúp chúng em 2 năm 6 tháng. Anh Linh Mục Lâm Bá Trọng sẽ thay thế Anh Trần vào khoảng tháng 7.

Đúng 11 giờ 45 Anh Châu dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người. Anh đặc trách đã cho chúng em một bài giảng thật hay nhưng em xin ghi lại một vài câu thật ngắn và đầy ý nghĩa như sau:

GDTHDC được cảm tình của em rất nhiều; tinh thần thì rất trẻ trung và khiêm tốn. Trong mọi sự chúng ta hãy lấy tình yêu mà bù đắp. Chúng ta hãy học gương yêu thương của Chúa để trở nên giống Chúa.



Chúng em xin cảm ơn anh Đặc Trách đã về thăm chúng em trong tâm tình anh chị em con Mẹ Maria, xin Mẹ diu bước và đồng hành với Anh trong nhiệm vụ hướng dẫn chúng em: “Đại bàng ở tận miền xa, về miền nắng ấm thăm người Houston.”

Lễ xong mọi người ra sân chụp hình lưu niệm. Sau đó tất cả cùng chia sẻ những món ăn thuần túy quê hương trong tình nghĩa gia đình vui vẻ. Cảm ơn Anh Chị Triệu – Nhường đã hy sinh nhiều thời giờ sắp xếp cho buổi họp mặt này.

GIA ĐÌNH FORT WORTH, TX



Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011, chúng em có phiên họp gia đình tại tư gia anh chị Tuyệt Trác. Chúng em rất hân hạnh được đón Anh Linh Mục Nghiễm CMC. Sau kinh nguyện chúng em quay quần bên nhau chia sẻ bản Thánh Gia tháng 5. Bài suy niệm Phúc Âm của Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Gặp gỡ Chúa Phục Sinh (1) Cảm nghiệm đầu tiên là Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường. (2) Cảm nghiệm thứ hai là Đức Kitô phục sinh khơi dậy niềm bình an, tin tưởng. (3) Cảm nghiệm thứ ba, cũng là cảm nghiệm quan trọng nhất, đó là Đức Chúa Giêsu phục sinh làm cho cuộc đời có ý nghĩa. (4) Cảm nghiệm cuối cùng là Đức Kitô phục sinh sai họ đi loan báo

Tin Mừng Phục Sinh. Và Chúng em xin chia sẻ: Chúa Kitô đã trải qua đau khổ trước khi tới vinh quang. Là người có niềm tin, bạn có thái độ nào khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống?

Anh Nghiễm chia sẻ với chúng em, trước nhất là chạy đến cầu xin Chúa thêm đức tin và niềm tin thác vào Chúa quan phòng. Thánh Phaolô nói: Ôn Chúa đủ cho con. Do đó chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa. Mọi việc không ngoài ý Chúa. Chị Tuyết góp ý theo câu Thánh Vịnh 23: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi...”

Chia sẻ câu hỏi: “Bạn đã loan báo tin mừng Phục Sinh bằng cuộc sống bạn ra sao?” Anh Nghiễm trả lời: Chúng ta cố gắng thực hành sống, (a) Đừng nói xấu anh em, đừng nói xấu người thứ ba, tại sao mình không nói với họ, họ nề mình luôn, các anh chị thử tập xem. (b) còn phạm thêm tội vì không những 1 người nghe mà 1, 2, 3, 4 và nhiều người nghe nữa thì mình bị bấy nhiêu tội.



Bữa cơm thân mật...

**“ANH CHỊ EM XUM HỌP MỘT NHÀ
BAO LÀ HẠNH PHÚC BAO LÀ SƯỚNG VUI”**

Sau đó chúng em cùng nhắc nhở nhau chuẩn bị cho ngày Tĩnh Huấn và Ngày Đại Hội Thánh Mẫu sắp tới. Cuối cùng chúng em lãnh phép lành của Anh Nghiễm CMC. Tiếp đó Anh Chị Trác Tuyết mời chúng em dự bữa cơm thân mật tình nghĩa GDTHĐC con của một Mẹ Maria. Chúng em cảm ơn gia đình Anh Chị đã đón tiếp chúng em. Hẹn gặp lại nhau tháng 6 dịp Lễ Giỗ Anh Cả 4 năm.

Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành Bình An cho tất cả quý anh chị, Nhất là Anh Đắc Trách Huy Châu và các Anh Cha, Anh Thầy nhiều nhiều, luôn luôn.

GIA ĐÌNH LINCOLN, NE

Như đã thỏa thuận với nhau trong kỳ Sinh Hoạt Tháng 3/2011, ngày Chủ Nhật 15/5/2011, vào lúc 4 giờ 45 phút chiều, hầu như tất cả các anh chị đều tề tựu tại tư gia của anh chị trưởng Hào-Mận số 1230 Morton St, Lincoln, NE 68521, chưa buổi Sinh Hoạt Hàng Tháng nào có được đầy đủ như vậy. Hôm nay GDTHĐC Lincoln, NE tiếp đón hai thành viên mới là anh chị Yên-Liệu nguyên là hội viên của GDTHĐC vùng Phước Lý, Đồng Nai, Việt Nam từ năm 1984, ngoài ra anh Trần Trọng Hoà, một Thân Hữu Đồng Công cũng có mặt trong buổi sinh hoạt này.



Đúng 5 giờ, Cha Gioakim Ngô Hoàng Khôi, Chính Xứ Khiết Tâm Mẹ, Tuyên Úy của

GĐTHĐC Lincoln, NE đến, mọi người quây quần trong phòng khách, trước bàn thờ của gia đình, và anh Trưởng Hào xướng kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần để mở đầu buổi Sinh Hoạt.

Sau phần kinh nguyện, anh Trưởng nói lên ý chỉ chung của buổi sinh hoạt là cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới, cho Đức Thánh Cha, Giáo Hội Hoàn Vũ, Dòng Đồng Công và tất cả các anh chị thuộc GĐTHĐC ở khắp nơi trên thế giới. Ý chỉ riêng là cầu nguyện cho anh Linh Mục Khôi sắp rời Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ để đi coi xứ ở nơi khác, xin Mẹ Đồng Công luôn bảo vệ và hướng dẫn anh trong công việc chủ chăn mà Chúa đã giao. Anh Trưởng cũng thay mặt các anh chị bày tỏ lòng biết ơn đến anh Khôi là người đã đặt nền móng cho việc thành lập GĐTHĐC Lincoln, NE từ hơn một năm qua .

Trong phần chia sẻ, anh Trưởng đọc bài “ Trái Tim Thương Người “ của Đức Cha Bùi Tuần trích trong Thánh Gia tháng 6/2011 để các anh chị tham gia góp ý :

Anh Yên xin cha tuyên úy nói lên một vài ý chính trong bài đọc nói trên để các anh chị xoáy vào đó mà khai triển tư tưởng.



Anh Bạch, một người rất tích cực trong mọi công tác tông đồ của Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ thân thưa cùng anh Khôi và tất cả các anh chị về những công lao mà Cha Xứ Khôi đã thực hiện cho Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ trong những năm vừa qua: xây dựng đền thánh Mẹ Việt

Nam, đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mở rộng parking lots để mọi người có đủ chỗ đậu xe khi đi lễ, sửa chữa và thiết lập nhiều công trình như phòng học mới cho các em lớp Giáo Lý & Việt Ngữ, phòng đông lạnh cho Hội Trường, thành lập nhiều hội đoàn mới như Đạo Bình Xanh, Hội Gia Trưởng cho giáo xứ v.v..

Anh Huy, cựu học sinh Đồng Công, Thủ Đức từ những năm ‘60, nói lên cảm nhận của mình về Bí Tích Thánh Thể. Anh cho biết suốt hơn 10 năm trong quân ngũ rồi trong các trại Cải Tạo, anh không được tham dự Thánh Lễ một cách đầy đủ và trọn vẹn, khi thì được các cha tuyên úy cử hành Thánh Lễ ngay nơi hõ hàm trận địa, rồi vội vàng chịu lễ giữa tiếng súng đạn, hoặc nhiều khi trong những dịp Lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh nơi trại giam, chỉ nhận được một mẩu bánh thánh nhỏ và được báo cho biết sẽ có Thánh Lễ vào giờ đó, lúc đó, mà không hề biết cha nào, làm lễ ở đâu, cứ đến đúng giờ là đọc kinh thông công với Thánh Lễ ngay tại vị trí của mình rồi tự mình chịu lễ. Vì thế, khi được trở về gia đình, lần đầu tiên được tham dự lại Thánh Lễ trong Thánh Đường, anh quên cả câu “ Lạy Chúa, Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến” đọc sau khi dâng Mình và Máu Thánh. Nhưng Thánh Thể đúng là Cửa Ăn Đàng, đã đem lại cho anh sức mạnh cần thiết mỗi khi anh gặp nguy hiểm, chán nản và tuyệt vọng, giúp anh lấy lại được nghị lực để chống trả lại những yếu đuối bản thân mà chỉ có ai đã trải qua thì mới nghiệm thấy.

Một số anh chị nói lên lòng thương mến, tiếc nhớ Cha Xứ Khôi sắp đi nơi khác với lòng bồi hồi, xúc động chân tình .

Trong phần Huấn Đức, Cha tuyên úy giảng giải một vài điều đáng lưu ý :

Tổ chức Sinh Hoạt Hàng Tháng tại tư gia là một điều tốt, đáng khuyến khích, nhưng trọng tâm là Sinh Hoạt qua các nghi thức mà

Thủ Bản đã ấn định, đừng để việc nấu nướng, sửa soạn bữa ăn chung, làm cho những người trong gia đình chủ nhà không tham gia Sinh Hoạt được.



Về việc các anh chị trong GDTH Dòng Công gọi nhau là anh em và còn gọi cả các Linh Mục của Dòng Dòng Công là anh xưng em nữa, điều này hoàn toàn đúng với truyền thống của Dòng Dòng Công mà Đấng Sáng Lập đã đặt ra, mong muốn mọi người đều là anh chị em với nhau. Nhưng trong lúc xưng hô, nhất là đối với các linh mục của Dòng Dòng Công, không cứ nhất thiết bắt buộc phải gọi là anh, chúng ta vẫn có thể gọi các anh là cha xưng con như đối với mọi linh mục khác.

Tinh thần của Dòng Dòng Công là “Qua Đức Mẹ đến với Chúa”, vậy nếu dùng những phương tiện khác để nên Thánh như: trực tiếp đến với Chúa, qua các tôn chỉ của các dòng, các thánh khác thì đó không phải là tinh thần của Dòng Dòng Công. Gia Đình Tận Hiến Dòng Công cũng giống như Huynh Đoàn Phan Sinh, Huynh Đoàn Đa Minh, là một đoàn thể của giáo hội.

Về cá nhân mình, anh linh mục Khôi nói lên một điều lý thú: “Mọi người đều phải làm những việc Chúa trao, đó là bổn phận, là chuyện bình thường, em chỉ đi nhận nhiệm vụ khác chứ không phải là đang nằm trong áo quan trước bàn thờ mà các anh chị phải truy điệu, kể lễ công

lao, ơn nghĩa ..biết đâu mười năm hay năm nữa em lại quay về coi Xứ Khiết Tâm Mẹ “.



Mọi người vui vẻ cười ngặt nghẽo với ý nghĩ trên của anh Khôi: “Lúc đó chúng em không còn được đầy đủ như hôm nay đâu anh ạ”.

Tiếp theo là những kinh nguyện cuối buổi Sinh Hoạt, hát bài Xin Vâng quen thuộc, rồi các anh chị chụp chung với Cha Khôi một vài tấm hình, ngoài trời trong sáng hình ảnh rất rõ ràng, đẹp đẽ .

Sau đó là buổi tiệc do sự đóng góp của tất cả các anh chị GDTHDC Lincoln, NE khoản đãi tại basement nhà anh chị Hào diễn ra một cách thân tình và nồng ấm. Để giúp vui, anh Thành hát một bài Thánh Ca của Cha Tiến Linh, anh Bạch hát một bài về Đức Mẹ, chị Bé hát bài Ngày Tạm Biệt nhạc của Lam Phương, nhưng lời mới của chị để tiễn đưa Cha Khôi. Mọi người thi nhau kể chuyện vui, nói những câu nói đùa mà chỉ có những anh chị hiểu chuyện mới phá lên cười được, làm cho không khí rất hào hứng, vui nhộn.

Giữa buổi tiệc, anh Trương bàn về việc đi dự Khóa Tỉnh Huấn 40HK-2011 tại Nhà Tỉnh Dòng Dòng Công Hoa Kỳ, Carthage, MO vào tháng 6 này. Có tất cả 14 anh chị đã đăng ký đi, và mọi người đều đã sẵn sàng để sau khi được Tận Hiến, Gia Đình Tận Hiến Dòng Công Lincoln, Nebraska sẽ chính thức ra mắt trong

một Thánh Lễ trang trọng tại thánh đường Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ .

Cuộc vui kéo dài đến 8 giờ 30 tối thì chấm dứt, ít ra các anh chị còn được gần Cha Khôi cho tới Tháng 7/2011, nên chưa có bịn rịn chia tay, chưa có nước mắt sụt sùi hay trầm trọng hơn nữa chưa có khóc Cha, cản đường không cho Cha đi như có người đã đề nghị, nhưng thưa Anh Khôi, người Pháp có câu : “Ra đi là chết trong lòng một ít”, chúng em cũng không ngoài cái thường tình nhân thế đó.

Thư Ký GDTHDC Lincoln, Nebraska

GIA ĐÌNH OKLAHOMA CITY, OK

KINH MÂN CÔI TRĂNG HOA DÂNG MẸ MARIA

Trong niềm thành kính cùng biết ơn những Hiền Mẫu đã trọn đời hy sinh và cuu mang nuôi dưỡng các con từ những tháng ngày còn là bào thai cho đến khi chào đời cùng bồng ẵm săn sóc trong chuỗi ngày thơ ấu cho đến khi trưởng thành, GDTHDC OKC đặc biệt dành sinh hoạt tháng 5 với Thánh Lễ cầu nguyện cho các bậc Hiền Mẫu và dâng lên Mẹ Maria những bông hoa tươi thắm qua tràng Kinh Mân Côi.



Trên 40 AC cùng thân nhân AC Chức-Tâm và đặc biệt sự tham dự của Cha Bùi Thành

cùng Thầy Sáu Nguyễn Mạnh San và Cô trong buổi sinh hoạt tháng 5, Tháng Hoa dâng Mẹ Maria và Ngày Hiền Mẫu 8/5

Mở đầu phiên họp Anh Trưởng Chức ngõ lời chào mừng đến Cha Bùi Thành và Thầy Sáu San cùng các AC mới, đến tìm hiểu sinh hoạt của GDTHDC và thân hữu. Chương trình sinh hoạt hôm nay có vài thay đổi cho phù hợp với ngày Hiền Mẫu .. Theo đó sau phần sinh hoạt sẽ có Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn các Hiền Mẫu, và xin ơn bình an cho các bậc sinh thành cùng xin ơn chữa lành cho các AC GDTHDC sức khỏe yếu kém. Đặc biệt với ý chỉ cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Maria Trần thị Mến là Thân Mẫu của AC Chức-Tâm.

Tiếp theo Anh Trưởng Chức đã tóm lược lịch sử và ý nghĩa trong ngày hiền mẫu “theo thống kê vào ngày hiền mẫu 3 món quà được dâng cho Mẹ là: thiệp chúc mừng, bông hoa và mời mẹ đi ăn một bữa tiệc ..Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta, Mẹ ngự trên Thiên quốc, chúng ta không có cơ hội gửi thiệp cho Mẹ, dâng hoa cho Mẹ hay mời Mẹ đi ăn. Nhưng món quà Mẹ thích nhất và mong muốn mỗi người dâng cho Mẹ hằng ngày là tràng Kinh Mân Côi. Trong niềm thành kính AC hãy thực hiện lời Mẹ dạy “ hãy năng lần hạt Mân Côi “ trong tháng 5 này để dâng lên Mẹ những bông hoa xinh đẹp nhất .

Phần sinh hoạt được đặt trọng tâm vào khóa tĩnh huân tại nhà Mẹ: số AC tham dự tĩnh huân và nhất là số các AC sẽ tận hiến cho Mẹ Maria sẽ được cập nhật sớm để chuyển danh sách về nhà dòng. Riêng về phương tiện di chuyển cũng được bàn thảo kỹ để các AC yên lòng và thu xếp trước ngày tĩnh huân. Tiếp đó các AC cũng xúc tiến thảo luận đến việc thuê lều cho các AC tham dự ngày Thánh Mẫu.



Đặc biệt trong buổi sinh hoạt là Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn Hiền Mẫu do Cha Bùi Thành chủ tế. Trong phần chia sẻ Cha đã nêu lên sự vui sướng khi các môn đệ nhận ra Chúa qua cử chỉ bẻ bánh và gặp lại Chúa. Hôm nay trong cuộc sống của chúng ta có gặp nhiều khó khăn nhưng rồi mọi sự đều sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa là tồn tại nên chúng ta phải có một niềm tin đặc biệt vào Chúa. Nhân ngày Hiền Mẫu chúng ta xin Chúa ban nhiều hồng ân cho các Bà Mẹ còn sống và khi qua đời sớm đưa linh hồn các hiền mẫu về thiên quốc .

Bài thánh ca “Cầu Cho Cha Mẹ” được tất cả các AC cất cao lên như lời tâm tình của những người con đến các đấng sinh thành trong Ngày Hiền Mẫu.

Sau đó các AC cũng chung vui mừng thành hôn của các AC: NHÌ-CÚC, TÙNG-DUNG và KIỂM-LIÊN và mừng sinh nhật Chị THU.

Buổi sinh hoạt chấm dứt với tiệc nhẹ do AC CHÚC-TÂM khoản đãi và phần văn nghệ bỏ túi qua tiếng sáo của Cha Thành qua bài Lòng Mẹ và tiếng kèn của Anh Chúc qua bài Tình Chúa. Các AC hẹn gặp nhau trong phiên họp tháng 6 tại nhà AC. XUÂN-MINH .

GIA ĐÌNH ORANGE COUNTY, CA

Sáng Chúa Nhật 10 tháng 4 năm 2011, 38 Anh Chị GĐĐC họp mặt tại Việt Nam Tương Tế Hội thuộc thành phố Westminster,

California. Cùng nhau tôn kính Chúa chí ái và dâng Mẹ yêu thương với chương trình như sau:

1. **Mở đầu:** Anh chị trao nhau những lời chào và thăm hỏi trong tình thân ái gia đình.

2. **Lắng đọng tâm hồn:** Bước vào phiên họp với bài hát Kinh Chúa Thánh Thần và Bài Thánh ca thống hối.

3. **Suy Niệm và Lắng Nghe Lời Chúa:** Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa: Hình ảnh của Lazarô có tương quan với mỗi người chúng ta không? Cái chết của thể xác hay của phần hồn? Sự khép kín trong ngôi mộ nói lên điều gì? Nếu không có Chúa hoặc không có sự phục sinh được phát xuất từ Thiên Chúa thì con người của chúng ta sẽ đi về đâu? Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời của chúng ta, những người được Chúa tuyển chọn làm con cái Người qua bí tích rửa tội. Chính Ngài là người duy nhất mở cửa mộ tâm hồn cho tất cả những ai tin vào Ngài. *"Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"*

4. **Suy Gẫm Mẫu Nhiệm 5 sự thương:** Hiệp cùng cố ĐTC Gioan Phaolô II cầu nguyện cho thế giới thoát ách nguy nan.

5. **Bài Học Tu Đức:** Trích đoạn 31 trong quyển “Thần Đô Huyền Nhiệm” - Thăm Cảnh Vườn Cây Dầu.

6. **Hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện:**

Tạ ơn và chia vui : Tân Linh Mục Vincentê Trần Trung Bảo là con trai của anh chị Trần Đình Vân, những anh chị có ngày kỷ niệm thành hôn và các thầy sắp hay chịu chức phó tế trong tháng 4.

Cầu nguyện cho các anh chi đau yếu và vắng mặt: Chị Mươi (anh Hùng), Bà cố Thành, chị Vượng, Anh Vũ bị ung thư (người thân của một chị trong nhóm), chị Quý, Chị Kế...

Kết thúc phần cầu nguyện: Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa Giêsu, Kinh Tận Hiến, và Kinh Trông cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria xin cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Ngài.

7. Thông báo và Lịch Trình sinh hoạt:

Tháng 5 sẽ gặp nhau tại Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót, Long Beach, CA. Chúa Nhật thứ 2 của tháng 6 sẽ họp nhóm, tại văn phòng của VN Tương Tế Hội; khóa tĩnh huấn thường niên vào ngày 7-10 tháng 7, 2011, Riverside, CA

8. Bé mac: Trước khi chia tay Anh Chị trong nhóm hàn huyên và dùng bữa ăn nhẹ để có dịp nói kết tình thân ái thêm phần gắn bó.

Tạ ơn Cha cho của ăn phần xác:

Nước trái cây, sữa đậu nành, và xôi. Tuy thanh đạm nhưng đầy ấp tình thân, mọi người vừa ăn vừa tươi cười chuyện trò trong không khí một gia đình.

Tri ân Chúa và Mẹ với món ăn

tinh thần: Trao quà Yêu Thương. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của Chi Anna Maria Vũ Thị Thảo, Chị Tận hiến vào năm 2003, tại Riverside, CA. Chị hiện cư ngụ tại một thành phố nhỏ gần thị trấn Orlando, Florida. Chị được biết GĐĐC do sự giới thiệu của người chị là Chị Maria Hopskin Vũ Ngọc Lan, người đã Tận hiến năm 2002. Vì nơi chị Thảo ở không có cộng đoàn VN, và đây là lần đầu tiên chị họp nhóm GĐĐC. Chị cảm thấy đến với nhóm có một tình thân gia đình. Với nụ cười hiền hoà, Chị Lan tiếp lời: “ Mặc dù ở xa, và không tự lái xe được nhưng động lực chị đến với nhóm vì Thương Chúa, Yêu Mẹ, và cả chị Vân nữa.” Chị Lan ngã bệnh gần ba năm nay, vì thế chị bị giới hạn sự di chuyển rất nhiều. Tuy hôm nay chị Lan trông khoẻ hơn trước nhưng chị vẫn phải dùng nạng.

GIA ĐÌNH SPRINGFIELD, MO

Trong tháng Hoa dâng kính Mẹ, vùng Springfield, MO chúng em xum họp tại nhà AC Trương Tiến Đạt để cầu nguyện và sinh hoạt lúc 5 giờ chiều ngày 08/5/2011. Tổng số tham dự 15 / 17, vì có 2 chị vắng mặt xa nhà, không thể về tham dự.

Mở đầu, nhân ngày Hiền Mẫu, anh trưởng vùng thay mặt cho tất cả các anh ngỏ lời chúc mừng các chị với tất cả tấm lòng chân tình yêu mến và kính trọng không những với tư cách là phu quân, mà còn là tình nghĩa thân thương của những người con đã cùng Tận hiến làm con yêu Mẹ Đồng Công.

Và với tình con thảo yêu mến Mẹ hiền, chúng em cùng dâng 50 Đóa Hoa Mân Côi kính mừng Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu trong tháng Hoa biệt kính Mẹ với những ý nguyện sau đây:

- Cầu nguyện theo ý ĐTC Benedictô XVI trong tháng 5 này.

- Cầu cho mọi tín hữu trên khắp hoàn vũ, đặc biệt ở VN và Hoa Kỳ, luôn được sống bằng an, hạnh phúc, khỏi mọi sự bách hại dưới mọi hình thức, được hưởng tự do tín ngưỡng và tự do nhân quyền.

- Cầu cho Dòng Mẹ Đồng Công ở VN và ở HK luôn thăng tiến về mọi phương diện. Và toàn thể anh chị GĐTHĐC ở VN cũng như Hải ngoại, cách riêng cho vùng chúng em, được sống đạo đức thánh thiện, xứng đáng là những người con đã tận hiến cho Trái Tim Mẹ. Mọi gia đình được hòa thuận thương yêu nhau, bình an và hạnh phúc.

- Cầu cho người tội lỗi và ngoại giáo được ơn trở về với Lòng Thương Xót Chúa và các linh hồn nơi luyện hình được hưởng hạnh phúc nước Trời.

Để mở đầu phần học hỏi chia sẻ Lời Chúa, bài hát :” Lắng Nghe Lời Chúa “được hát

vang bằng những giọng ca xé chiều, nhưng rất sôi sảng cảm động: “Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con...”. Tiếng ca vừa dứt, anh Phêrô Trương Tiến Đạt, chủ nhà, trịnh trọng đọc đoạn Tin Mừng CN II PS theo Thánh Gioan 20 : 19 – 31 phù hợp với bài chủ đề trong tháng 5 này: “Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh” của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt gồm 4 cảm nghiệm mà chúng em cùng chia nhau đọc:

- Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường.

- Đức Kitô Phục Sinh khơi dậy niềm bình an, tin tưởng.

- Đức Kitô Phục Sinh làm cho cuộc đời có ý nghĩa.

- Đức Kitô Phục Sinh sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Sau bài “Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh”, chúng em ai nấy cùng hăng say góp ý chia sẻ đào sâu suy nghĩ xoay quanh 3 câu hỏi gợi ý mà Cha Đặc trách đã đề ra. Vì có nhiều anh chị nhiệt thành góp ý làm cho bầu không khí học hỏi Lời Chúa trở nên rất linh động và hào hứng, ai nấy quên cả thời gian. Mặc dầu thời gian chia sẻ học hỏi Lời Chúa đã khá dài, mà vẫn có những anh chị còn muốn góp ý. Nhưng chúng em phải tạm ngưng để tiếp sang phần sinh hoạt nội bộ với một vài vấn đề cần thiết và cấp bách.

Kết thúc buổi cầu nguyện và sinh hoạt, chúng em dành vài phút im lặng, lắng đọng tâm hồn để sôi sảng tận hiến lại cho Trái Tim Mẹ qua việc đọc kinh “Tận Hiến” và bài hát “Dâng mình cho Mẹ” Sau hết, nhờ Mẹ, với Mẹ, và trong Mẹ, chúng em cảm tạ ơn Chúa qua kinh “Ngợi Khen” của Mẹ.

Với tình yêu thương nhau thấm thiết của những người con cùng Mẹ Đồng Công,

chúng em quây quần bên nhau vui vẻ cử mở dự bữa tiệc mừng ngày Hiền Mẫu do AC. Trương Tiến Đạt, chủ nhà khoản đãi trước khi từ giã nhau ra về.

GIA ĐÌNH WICHITA, KANSAS

Theo lời mời của Anh Chị Ngô Bá Hải, lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật 15-05-2011, ACE GĐTHDC Wichita đã tập trung tại tư gia của Anh Chị để dự buổi Sinh Hoạt Tháng 5/2011. Với AC Hải, thời điểm này đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong cuộc đời Anh Chị: Kim Khánh 50 Năm Thành Hôn. Toàn thể ACE GĐTHDC Wichita xin chúc mừng Anh Chị; chúc Anh Chị hạnh phúc trọn đời trong tình yêu của Chúa và Mẹ Đồng Công.

Ngoài AC Ngô Bá Hải chủ nhà, hiện diện gồm có: AC Rur-Hoàng, Anh Thành, AC Đoàn-Đào, AC Thanh-Ngọ, Chị Sáng, Chị Vân, Anh Bảo. ACE còn được hân hạnh đón tiếp AC Hải-Tâm lần đầu tiên đến dự Sinh Hoạt.

Buổi họp khởi đầu với phát biểu tâm tình của Anh Ngô Bá Hải về quãng đường 50 năm Hôn Nhân. Với biết bao ân huệ Chúa và Mẹ đã ban, Anh Chị luôn sống gắn bó, trung thành với nhau, với lời thề hứa trước bàn thờ Chúa trong ngày thành hôn. Anh Chị nguyện sẽ đi hết quãng đường còn lại dù có gặp thánh giá Chúa gửi tới. Anh Chị Hải cũng ngỏ lời cảm ơn sự hiện diện của ACE để mừng và cầu nguyện cho AC.

Phần kinh nguyện do A. Đoàn hướng dẫn, với 2 ý chỉ: xin ân phúc cho AC Hải nhân Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Cưới và cầu nguyện cho thân phụ Chị Hoàng đang bị đau nặng.

Bài Phúc Âm về đề tài *Mục tử tốt lành* qua lời đọc của A. Hải. A. Đoàn chia sẻ: qua phép rửa, ta trở thành tín hữu. Ước gì ta noi gương Mẹ, sống khiêm nhường, bác ái, nhân nhục, vâng lời, sống đời tận hiến để có thể đi

qua cửa Chúa Kitô vào hưởng gia nghiệp đời đời trên thiên quốc.

Anh Trương Rur thay mặt ACE chúc mừng AC Ngô Bá Hải và cảm ơn AC đã mời ACE đến để chia sẻ niềm vui với AC.

Anh Rur cũng giới thiệu AC Hải-Tâm, lần đầu đến dự sinh hoạt, và tin rằng sự góp mặt của AC sẽ làm phong phú thêm cho sinh hoạt của Gia Đình Wichita. Anh đã tặng AC Hải-Tâm cuốn Thủ Bản để tìm hiểu. Nhân dịp này, Anh Đoàn giới thiệu về ý nghĩa của việc Tận Hiến, và những ơn ích nhận được khi trở nên thành viên của GĐTHĐC.

Kể đó, A. Rur cảm ơn ACE đã góp công sức để Ngày Lễ Kính Bỏ Mạng và Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Thành Lập trong Tháng 3 được thành công mỹ mãn.

Anh Thành đã cùng ACE đúc kết những đóng góp và chi phí cho Ngày Lễ. Anh cũng thay mặt Chị Hà công bố tồn quỹ.

Về chủ đề trong Tháng 5 của GĐTHĐC: *Bó Hoa Dâng Mẹ*. ACE sẽ tham dự Thánh Lễ, lần hạt, hy sinh hãm mình, sửa đổi tính hư nết xấu, làm việc Tông Đồ, v.v. để dâng lên Mẹ. Những việc lành này sẽ được đúc kết lại tại kỳ họp tới, làm thành 1 Bó Hoa Thiêng Dâng Mẹ, để biệt kính Mẹ nhân Tháng 5 là Tháng của Mẹ.

Anh Thành thông báo Thứ Sáu ngày 20 Tháng 5, từ 12 giờ 30 trưa đến 12 giờ đêm tại Nhà Thờ Chính Tòa Wichita sẽ tổ chức cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội và cho các Linh Mục. Kính mời ACE thu xếp tham dự.

Anh Chị Đoàn - Đào cho biết vì lý do sức khỏe, Chị Đào không tham dự Tỉnh Huấn được dù Chị đã có tên trong Danh Sách Đăng Ký.

Nhân ngày kỷ niệm đặc biệt của mình, AC Ngô Bá Hải đã bật mí 1 số kinh nghiệm hữu

ích để giữ gìn sự êm ấm trong đời sống hôn nhân. Cảm ơn AC.

Sinh hoạt kỳ tới: Tháng 7 sinh hoạt tại nhà A. Thành (Tháng 6 ACE dự Tỉnh Huấn, không có sinh hoạt)

Trong Tháng 6, AC Đỗ Đình Rur-Trần Phượng Hoàng tròn 17 năm Thành Hôn. Xin chúc mừng AC. Chúc AC luôn hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa và Mẹ.

Xong phần chia sẻ, A. Đoàn hướng dẫn phần kinh kết thúc.

Sau đó, AC Ngô Bá Hải đã mời ACE dự tiệc mừng. Bữa tiệc với 1 số món ăn rất ngon, diễn ra trong khung cảnh thân mật, ấm cúng và đẹp đẽ tại “tư dinh” của AC Hải. Xin cảm ơn AC Hải. Một lần nữa, xin chúc mừng AC, chúc AC hạnh phúc trọn vẹn, trọn đời.

Thư Ký Trần Quốc Bảo.

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TX



Chiều ngày Chúa nhật 29-5-2011, chúng em đến tư gia anh chị Trương Vũ Kỳ, sinh hoạt hàng tháng, và mừng anh chị Kỳ - Nga kỷ niệm 46 năm thành hôn. Cùng tham dự phiên họp với chúng em, có anh Linh hương Nguyễn Đức Thuần và anh linh mục Minh.

Nội dung thảo luận:

Thông báo danh sách các anh chị tham dự Tĩnh huấn và cuối tháng Sáu 2011 (có 16 anh chị mới). Lễ Giỗ Anh Cả ngày 11 tháng 6 tại nhà thờ giáo xứ Kytô Vua (Fort Worth). Thánh lễ lúc 11:00 giờ sáng.



Chia sẻ vui buồn của từng anh chị trong Gia Đình Arlington: giúp nhau thánh hóa bản thân đến gia đình và ra ngoài xã hội cũng như an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Lợi ích các cuộc họp là biết nhận ra là trên đường nên Thánh có nhiều anh chị em đồng hành với chúng ta.

Cha Xứ cho biết : Ngày 4 tháng 6 năm 2011, Tĩnh Dòng có 2 anh chịu chức Linh Mục. Tại Việt Nam có thêm 8 anh em(Long Xuyên:6, Phú Cường 2).

Chúng em cũng bàn về việc đóng góp ủng hộ cho phương tiện truyền thông của Gia Đình Đồng Công. Sau một số ý kiến, chúng em đã được anh chị Kỳ Nga khoản đãi bữa cơm tối rất đậm đà và thân mật.



Thư ký Gia Đình Arlington, TX

Nội Tâm Hiện

*Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ?
Nếu nói không là một kẻ vô tri
Nếu nói có là một kẻ tình si
“Không” hay “Có” xin ai giùm giải*

*Tôi là người tôi cũng có tình yêu
Người tôi yêu không thực nữ mỹ miều
Người tôi yêu không dài các kiêu sa
Người tôi yêu là hiện thân của Chúa Kitô*

*Tôi không thể yêu riêng người bạn gái
Mái tóc thè buông xõa xuống bờ vai
Tôi không thể yêu riêng người bạn ấy
Nhưng muốn yêu tất cả kẻ khốn cùng*

Đoàn Văn
GDTHĐC Wichita, Kansas
Mến tặng các Tân Khấn Sinh CMC

Kỷ Niệm Thanh Hôn Tháng 7 & 8

<i>Ngày Thành Hôn</i>	<i>Tên Tiểu Bang</i>	<i>Số Năm</i>
01	AC. Phạm Vinh Tân, TX	30
01	AC. Lâm Sơn Sứ, CA	34
01	AC. Nguyễn Công Thiệu, TX	41
02	AC. Nguyễn Bắc Hải, CA	59
02	AC. Hoàng Kim Thanh, CA	59
03	AC. Phạm Dung, VA	51
04	AC. Trần Văn Hoàng, TX	43
04	AC. Nguyễn Văn Hiền, TX	19
04	AC. Nguyễn Quốc Tuấn, TX	30
04	AC. Lê Công Chánh, CA	21
05	AC. Trần Ngọc Lợi, CO	53
05	AC. Phạm Đức Hạnh, TX	25
06	AC. Quan Ban Hon, CA	36
07	AC. Trần Ngọc Ty, TX	37
08	AC. Trần Vũ, TX	22
08	AC. Nguyễn Cao Thương, TX	16
08	AC. Nguyễn Mạnh Lâm, TX	21
10	AC. Trần Ngọc Tây, TX	18
12	AC. Ng. Quang Chung, MN	54
15	AC. Nguyễn Tiên Yên, MD	39
15	AC. Nguyễn Minh Tâm, NJ	50
16	AC. Nguyễn Ái Quốc, GA	17
17	AC. Nguyễn Đình Nghiêm, CA	45
18	AC. Nguyễn Phúc Hậu, OK	57
19	AC. Nguyễn Văn Hội, CA	37
20	AC. Phạm Thế Mỹ, CA	52
21	AC. Hoàng Phú Giáo, CA	10
22	AC. Nguyễn Đình Hoá, OK	16
24	AC. Nguyễn Văn Tân, CA	37
25	AC. Trần Phú Cường, CA	24
26	AC. Trương Tiến Đạt, MO	44
26	AC. Cao Xuân Tòng, CA	45
28	AC. Nguyễn Văn Hỷ, CA	45
31	AC. Nguyễn Ngọc Thạch, OK	12

<i>Ngày Thành Hôn</i>	<i>Tên Tiểu Bang</i>	<i>Số Năm</i>
01	AC. Nguyễn Ngọc Linh, CA	06
02	AC. Kevin Vũ Đức, CA	14
05	AC. Nguyễn Thành Rung, TX	39
05	AC. Nguyễn Ngọc Thanh, CA	42
06	AC. Cao Tấn Tĩnh, CA	28
08	AC. Nguyễn Văn Hường, MO	50
08	AC. Mai Mạnh Chương, CA	53
09	AC. Nguyễn Xuân Bền, CO	47
10	AC. Đinh Xuân Đệ, CA	57
12	AC. Nguyễn Thế Cảnh, KS	39
13	AC. Vũ Văn Hải, TX	54
13	AC. Nguyễn Vĩnh Bảo, CA	33
14	AC. Lương Thế Hùng, PA	36
15	AC. Nguyễn Q. Thanh, MN	13
15	AC. Nguyễn Văn Đốc, IA	40
15	AC. Phạm Quang Vinh, IA	46
15	AC. Nguyễn Dũng Tiến, OK	35
15	AC. Đồng Văn Nghĩa, CA	34
20	AC. Nguyễn Hoàng Lương, CA	30
20	AC. Nguyễn Duy Ba, TX	48
23	AC. Trần Nguyên Lâm, NY	14
24	AC. Trần Anh Tuấn-Dustin, TX	15
25	AC. Nguyễn Văn Long, CA	48
27	AC. Ngô Tấn Lực, OK	30
27	AC. Đặng Văn Mỹ, CA	34
28	AC. Nguyễn Bá Tùng, CA	12
28	AC. Phạm Văn Đoàn, KS	46
28	AC. Vũ Việt Ba, CA	40
29	AC. Trần Thanh Hưng, CA	02
30	AC. Nguyễn Văn Tám, TX	25

Kỷ Niệm Thanh Hôn (6)

*Minh ơi ! em có nhớ không?
Hôm nay kỷ niệm vợ chồng lấy nhau
Mình à! em có quên đâu!
Quên sao được buổi ban đầu phải không?
Bao năm tình nghĩa vợ chồng
Buồn, vui, sướng, khổ, ấm nồng có nhau
Gian nan, vất vả dài lâu
Nhớ hoài, nào đã quên đâu, mình à !
Những cơn bão táp, phong ba
Chúa thương, Mẹ giúp, đã qua cả rồi
Bao nhiêu, nỗi khổ trong đời
Vợ chồng chịu đựng, không lời than van
Những khi gặp nỗi gian nan
Mẹ thương giúp đỡ, ủi an, dắt dìu
Giờ đây, tuổi đã xế chiều
Gần nhau con được bao nhiêu tháng ngày
Dẫu biết còn lắm đắng cay
Và bao nhiêu nỗi đọa đầy khổ đau
Thành tâm, tha thiết nguyện cầu
Chắc rằng Chúa chẳng bỏ đâu, mình à ?
Dù sao, hai đứa chúng ta
Cùng chung sống dưới mái nhà Đấng Công
Dạt dào tình Mẹ mênh mông
Chúng con tin tưởng cậy trông Mẹ nhiều
Mẹ nhìn những đứa con yêu
Chạy về bên Mẹ sớm chiều đầy thôi !
Lời kinh, câu hát trên môi
Tình con mến Mẹ, chào ôi! đậm đà.
Tình Mẹ lai láng, thiết tha!
Nỡ nào Mẹ bỏ chúng ta ngậm ngùi!
Đường trần buồn quá, Mẹ ơi !*

*West Covina, May 20. 11
Dzuy Cali.*

XIN NHẮC

Khóa Tĩnh Huấn 40HK tại Nhà Tĩnh
Dòng Carthage, MO bắt đầu từ chiều
Thứ Năm, Ngày 23 Tháng 6 Năm
2011.

Khóa Tĩnh Huấn 41HK tại Riverside,
CA bắt đầu từ chiều Thứ Năm, Ngày
7 Tháng 7 Năm 2011.

Xin mời Quý Anh Chị đã ghi danh
chuẩn bị tham dự đầy đủ.

** ** * ** ** *

Trong Ngày Thánh Mẫu 2011, Gia
Đình Tận Hiến Đồng Công sẽ có buổi
họp mặt và Thánh Lễ tại Hội Trường
Nhà Ba Lầu vào Sáng Thứ Bảy Ngày
6 Tháng 8 từ 7:30 am đến 9:15 am.
Xin Quý Anh Chị tới tham dự đầy đủ.
Nếu có thể, xin mang theo huy hiệu
đeo cổ để tham dự cuộc cung nghinh
Mẹ trọng thể theo Hội Đoàn
GĐTHĐC.



Quý Anh Giảng Thuyết Trong 2 Khóa Tình Huấn 40 HK và 41 HK



Anh Đán, CMC



Anh Vận, CMC



Anh Cần, CMC



Anh Nghi, CMC



Anh Toàn, CMC



Anh Thành, CMC



Anh Hy, CMC



Anh Cao, CMC



Anh Thắng, CMC
(English)



Anh Đan, CMC



Anh T. Phuong, BVL



Anh Châu, CMC