



Thánh Gia

Thông Tin Liên Lạc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

1900 Grand Ave Carthage, Missouri 64836 Phone (417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508

Đề Tài: Thánh Cả Giuse Gương Mẫu Các Người Cha

THÁNG 03 / 2011 – SỐ 223



Tâm Tình Trao Gởi

Quý Anh Chị, những người con nhỏ bé của Mẹ Maria, rất thân mến,

Cách nay mấy bữa, một Chị trong GĐTHĐC gởi em những câu có thể gọi là “danh ngôn” của một số “đàn ông” nổi tiếng. Em xin ghi lại một số câu:

Triết gia Socrate nói: *“Nếu một người đàn ông cưới được một người vợ tốt, người đó sẽ hạnh phúc. Nếu một người đàn ông cưới được một người vợ xấu nét, người đó sẽ trở thành triết gia”.*

Tổng thống George Bush (con): nói: *“Bí quyết hạnh phúc hôn nhân của chúng tôi là một tuần đi ăn tối 2 lần trong một nhà hàng có nhạc nhẹ, có nến đốt trên bàn và có nhảy đầm. Tôi đi thứ Ba. Vợ tôi đi thứ Sáu”.*

Tổng thống Obama nói: *“Người vợ tốt luôn sẵn sàng tha thứ cho chồng mình khi bà ấy có lỗi”.*

Nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore nói: *“Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng trở nên như một đồng tiền có hai mặt. Họ không thể đối diện nhau mà vẫn phải ở với nhau”.*

Diễn viên Mỹ nổi tiếng Tommy Lee nói: *“Hôn nhân là một loại chiến tranh duy nhất trong đó người ta ngủ với kẻ thù”.*

Những lời nói trên xem ra có vẻ “chép diều” giới phụ nữ. Nhưng ngược lại trong cuốn Paris By Night 101 vừa qua, khi các nghệ sĩ lên chúc tết khán giả, họ thường diễu cợt các ông Việt Nam về thói xấu “thích ăn phở hơn ăn cơm”. Nghĩa là thích lãng nhăng.... không cố gắng sống chung thủy với vợ. Đến nỗi MC Nguyễn Ngọc Ngạn đành phải nói với giọng hài hước: *Như vậy chúng tôi đàn ông chúng mình hư quá phải không.*

Quả vậy, trong thực tế, qua báo chí chúng ta thường nghe tin về những ông này ông kia không chung thủy với vợ và tình thoảng chúng ta mới nghe ngược lại. Tuy thế, cũng trong cuộc sống thực tế em cũng như Quý Anh Chị đã chứng kiến những gương sống của những người chồng người cha rất chung thủy và hy sinh cho vợ cho con. Trong tất cả những tấm gương đó, mẫu mực lý tưởng nhất chính là Thánh Cả Giuse mà Giáo Hội dành trọn Tháng Ba để tôn kính và Lễ mừng Ngài là ngày 19 tháng Ba.

Quý Anh Chị thân mến,

Trước hết, trong Tháng Ba này, Tháng Thánh Cả Giuse, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người chồng và người cha biết noi gương Thánh Cả sống trọn vẹn trách nhiệm của mình đối với gia đình. Thay vì chia sẻ những suy tư của về Thánh Cả, xin Quý Anh Chị dành thời giờ đọc 3 bài về Thánh Giuse trong báo Thánh Gia tháng này: Một bài của Anh Tâm Phương viết về chuyện cuộc đời Thánh Giuse dựa theo Thánh Kinh và một số tài liệu, bài thơ của Anh Nhà Thơ Dzuy Cali, và bài suy niệm của Đức Cha Bùi Tuần. Hy vọng qua những bài trên, chúng ta thêm hiểu biết về Thánh Cả và noi gương ngài. Riêng cuối bài suy niệm của Đức Cha Bùi Tuần, em có đặt một số câu hỏi để Quý Anh Chị có thể suy nghĩ và chia sẻ với nhau trong buổi họp mặt tháng Ba.

Anh Chị thân mến,

Như Quý Anh Chị biết, biển cô quan trọng trong năm nay của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là hai khóa tĩnh huấn tại Carthage, MO, từ ngày 23 tới 6 tháng 6, và tại Riverside, CA, từ ngày 7 tới 10 tháng 7. Cho đến nay em đã nhận được một ít đơn xin gia nhập và tận hiến cho Mẹ vào hai dịp trên. Tuy vậy nếu có thể xin Quý Anh Chị trường vùng khuyến khích những Anh Chị tham dự khóa tĩnh huấn và đặc biệt Quý Anh Chị muốn tận hiến, ghi danh và nộp đơn sớm bao nhiêu có thể để chúng em tiện sắp xếp.

Hiện em đang dọn chương trình cũng như sắp xếp với các Anh Linh Mục giảng thuyết để các Anh chuẩn bị bài vở. Hy vọng trong báo tháng 4 em sẽ đăng chi tiết hơn về đề tài và chương trình. Trong thời gian này Anh Chị nào có những đề nghị gì liên quan đến hai khóa tĩnh huấn thì cho em biết nhé.

Về bài vở cũng như các bản tường trình sinh hoạt trên báo Thánh Gia, một số Anh Chị thắc mắc khi nào thì gửi bài về Văn Phòng GDTHĐC? Thông thường em làm báo từ ngày 20 đến cuối tháng và gửi báo đi vào khoảng đầu tháng. Vậy Anh chị hãy gửi bài về trước ngày 20 hằng tháng thì tốt nhất. Anh Chị nào đánh máy tiếng Việt và gửi cho em qua e-mail thì lý tưởng nhất. Còn không thì viết tay gửi về bằng bưu điện hay fax cũng được. Nếu có thể xin gửi cho em một ít hình sinh hoạt của vùng để tờ báo thêm sống động. Nếu bài vở nào gửi về sau khi báo đã lên khuôn thì em sẽ đăng vào tháng sau chứ không bỏ đâu. Hy vọng Quý Anh Chị tiếp tục nhiệt tình đóng góp nhé.

Trong mấy tháng qua, em đã thử gửi báo Thánh Gia cho một số Anh Chị dùng E-mail qua dạng PDF. Quý Anh Chị nhận được báo qua E-mail “có vẻ” rất hài lòng với những số báo trên gửi qua e-mail vì được trình bày với những màu sắc đẹp và rõ ràng... *(Xin xem tiếp trang 13)*



Thánh Giuse

Con người khôn ngoan

Gm. Bùi Tuần

Tại Việt Nam, thánh Giuse được tôn kính khắp nơi. Nơi thì đề cao ở Ngài vai trò gia trưởng. Chỗ thì nhấn mạnh nơi Ngài chức vị Đấng bảo vệ Hội Thánh. Dù với xu hướng nào, hầu như mọi người tôn sùng thánh Giuse đều nhìn Ngài là một Đấng thánh khôn ngoan. Khôn ngoan trong việc bảo vệ thánh gia. Khôn ngoan trong việc bảo vệ Hội Thánh. Khôn ngoan nói đây là thứ khôn ngoan được ca ngợi trong sách Khôn Ngoan của Cựu Ước. Khôn ngoan đó cũng được Chúa Giêsu khuyên nhủ và khen thưởng nhiều lần trong Tân Ước. Ở đây, suy gẫm của tôi về sự khôn ngoan nơi thánh Giuse sẽ đề ý đến ba lãnh vực mà sự khôn ngoan của Ngài được sáng tỏ:

- Khôn ngoan của nghề nghiệp.
- Khôn ngoan của Lời Chúa.
- Khôn ngoan của chiêm niệm.

1/ Khôn ngoan của nghề nghiệp

Trước hết, thánh Giuse được Kinh Thánh giới thiệu là ông thợ mộc. Dân làng gọi Ngài bằng tên một người có nghề. Có một nghề, đó là một danh dự. Kẻ được thụ hưởng, mà không có nghề, vẫn không được kính trọng. Nghề mộc có nhiều liên hệ tốt. Như liên hệ trực tiếp với thiên nhiên. Cây gỗ là một chất liệu của thiên nhiên. Thiên nhiên có trước nghề mộc. Người thợ mộc đẽo gọt nó thành dụng cụ, để phục vụ con người. Khi phục vụ con người bằng

nghề mộc, người ta có những liên hệ trực tiếp với đủ loại người. Những liên hệ đó không chỉ trong vấn đề tiền công, mà còn trong những lãnh vực đòi thăng tiến nghề nghiệp: Làm sao sản phẩm của mình có những tiến tới về sáng tạo, về mỹ thuật. Nó chứng tỏ phần nào óc thông minh và ý chí.

Từ những liên hệ trực tiếp với con người, thánh Giuse đã có những liên hệ về cuộc đời. Những cuộc đời khát vọng và thất vọng. Những cuộc đời nụ cười và nước mắt. Thánh Giuse coi mình cũng như mọi người. Ngài hoà mình vào cuộc đời. Ngài ở giữa mọi người, kiếm sống như mọi người. Họ và Ngài có những liên hệ quen thân.

Từ những kinh nghiệm đó, thánh Giuse rút ra sự khôn ngoan cần thiết, để nuôi dưỡng và bảo vệ thánh gia. Những liên hệ thân thương hài hoà sẽ bảo vệ thánh gia một cách có hiệu quả.

2/ Khôn ngoan của Lời Chúa

Khi nhận được lời thiên thần báo mộng, thánh Giuse hiểu đó là ý Chúa. Chúa muốn trao cho Ngài một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhiệm vụ đó là bảo vệ Đức Maria và Hài nhi Giêsu. Mặc dù sự việc coi như có phần nghịch lý, nhưng thánh Giuse vẫn vâng phục. Ngài giữ luật đời, luật đạo, và vâng phục kế hoạch Chúa trao cho Ngài. Ngài tin chắc Lời Chúa là con đường phải đi. Sức mạnh xây dựng niềm tin nơi Ngài là ơn thiêng của Chúa Thánh Thần. Ơn

thiêng ấy tác động từ bên trong tâm hồn, đi đôi với báo mộng. Ngài đón nhận như ơn gọi, một ơn gọi chỉ dành riêng cho Ngài. Ngài sống ơn gọi đó một cách khiêm nhường. Khiêm nhường nên giữ kín. Khiêm nhường nên vẫn khó nghèo. Khiêm nhường là môi trường cho ơn gọi của Ngài được phát triển. Phát triển một cách sâu rộng, từ ý thức, đến tiềm thức, vô thức. Nếu ồn ào, phô trương, Ngài sẽ không bảo vệ được thánh gia. Chính vì Lời Chúa được đón nhận và thực hiện một cách khiêm nhường, mà thánh Giuse có được sự khôn ngoan. Sau này thánh Phaolô tông đồ gọi đó là sự khôn ngoan của thánh giá. Chính sự khôn ngoan này đã giúp thánh Giuse bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu một cách rất hiệu quả qua biết bao thử thách.

3/ Khôn ngoan của chiêm niệm

Ngôi Hai xuống thế làm người, đó là một sự kiện. Sự kiện cao cả đó đã được Ngài nhìn thấy và chạm tới. Sự kiện ấy không xuất hiện như một sự kiện, nhưng như là một mầu nhiệm. Thánh Giuse chiêm niệm mầu nhiệm ấy, một mầu nhiệm luôn sống động bên Ngài. Chiêm niệm đã cho Ngài khám phá thấy sự tự hạ hạ lòng của Đấng Cứu thế. Thánh Phaolô viết: "Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,6-7).

Khám phá trên đây của thánh Phaolô đã là chứng kiến của thánh Giuse. Nếu tìm lý do tại sao Chúa Giêsu đã có một chọn lựa tự hạ như vậy, thì câu trả lời vẫn là: mầu nhiệm của tình yêu Chúa. Một tình yêu dùng sự tự hạ và thánh

giá, để chiến thắng tội lỗi và xây dựng Nước Trời là nước tình yêu. Một tình yêu đơn sơ và thiết thực, để đưa người ta đi vào cuộc sống thân mật của Chúa giàu lòng thương xót. Một khi đã được ném sự ngọt ngào của mầu nhiệm tình yêu Chúa, thánh Giuse chỉ còn biết đi sâu vào thân phận nghèo khó, bé mọn. Ý nguyện đó được Chúa thực hiện qua đời sống kín đáo và cái chết thẳm lặng của thánh Giuse. Như thế là để tập trung vào điểm chính là Đức Giêsu Kitô. Đó là sự khôn ngoan của đời chiêm niệm.

Suy gẫm trên đây khiến tôi khát khao sự khôn ngoan của thánh Giuse. Khát khao có nghĩa là chưa có. Khát khao cũng có nghĩa là đi tìm. Tôi chưa có, nên tôi đi tìm. Trên đường đi tìm, tôi luôn cầu nguyện cho tôi gặp được thánh Giuse. Tôi tin Ngài thương tôi, bây giờ và suốt đời. Sao cho suốt đời tôi luôn được chia sẻ phần nào sự khôn ngoan, mà Chúa đã ban cho Ngài. Chúng ta cần rất nhiều khôn ngoan để có thể bảo vệ Hội Thánh, nhất là trong những tình thế phức tạp. (Trích từ VietCatholic)

GOI Ý CHIA SẺ:

- 1. Thánh Giuse liên đới với mọi người trong mọi hoàn cảnh qua đời sống lao động. Chúng đã liên đới thông cảm với mọi người bằng hoàn cảnh sống mình như thế nào?*
- 2. Chúng ta có thể đón nhận lời Chúa dạy và thi hành một cách khôn ngoan trong đời sống như thế nào?*
- 3. Chúng ta học được gì từ sự "im lặng" của Thánh Cả Giuse?*

Mừng Quan Thầy Giuse

Niềm vui chan chứa dâng đầy
Hân hoan mừng thánh quan thầy Giuse
Ngài luôn chỉ biết lắng nghe
Dù cho lắm lúc buồn tê tái lòng
Cuộc đời tất tưởi long đong
Vui trong kiếp sống lao công nhọc nhằn
Búa, rìu, đục, đẽo, đục kiếm ăn
Vây mà chẳng đủ nuôi thân ba người
Giêsu dưỡng tử, con Trời
Vào Đền Thờ lạc, không lời trách yêu
Maria đẹp diễm kiều
Sống chung, Ngài chẳng ngả xiêu đổi lòng
Giữ hồn và xác trinh trong
Nuôi con khôn lớn chờ mong cứu đời
Nhọc nhằn, vất vả không ngơi
Lặng thầm chịu đựng, không lời than van
Dù cho gặp cảnh cơ hàn
An vui chấp nhận gian nan khó nghèo
Ý Trời vâng phục nghe theo
Luôn luôn khiêm tốn, chống chèo Thánh Gia
Giêsu yêu quý ngọc ngà
Mến thương, kính phục người cha nhân hiền
Hôm nay Ngài đã nghỉ yên
Chúng con còn phải chuân chuyên dưới trần
Lội bơi trong bể trầm luân
Xin cho con biết canh tân cuộc đời
Lòng luôn biết hướng về Trời
Để rồi mến Chúa yêu người không ngơi
Con hèn yếu lắm Thánh ơ !

Dzuy Cali.



Hân Hoan Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

(19 tháng 3 năm 2011)

BÔNG MẠNG I

**GIA ĐÌNH LOS ANGELES, CA
&
BOSTON, MA**

Kính chúc Quý Anh Chị Gia Đình Los Angeles và Boston luôn sống theo gương khiêm nhường khôn ngoan của Thánh Cả trong việc phục vụ Giáo Hội và tha nhân, và nhất là nhiệt tâm xây dựng hạnh phúc trong gia đình

Xin toàn thể Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cùng chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho tất cả Quý Anh Chị Gia Đình Los và Boston

Gia Đình Thánh

Thánh Giuse

**Người Chồng Phục Vụ
Người Cha Tô Tớ**



*Tâm Phương Cao Tân Tĩnh, BVL,
Tuyển lược theo bản dịch Thần Đô Huyền Nhiệm
của Phạm Duy Lễ*

Đã tới ngày các tư tế chỉ định. Các thanh niên ở Giêrusalem thuộc nhà vua Đavít, được triệu tập tại Đền Thờ. Trong bọn họ, có một thanh niên nghèo, sinh quán tại Nagiarét, tên là Giuse, bà con gần với Đức Trinh Nữ. Giuse khi lên 12 tuổi đã tuyên khấn giữ đức khiết trinh trọn đời. Lúc này chàng được 33 tuổi, vẻ mặt khô ngô, lộ ra một đức hạnh vô song. Chàng đã sống một cuộc đời rất trong sạch. Chàng được đặc biệt mời đến dự cuộc họp này, mặc dầu chàng không có ước vọng kết hôn. Trong khi các thanh niên khác đều ước ao kết hôn với Maria là người có duyên sắc, có tài sản, có đức hạnh tuyệt vời, thì Giuse âm thầm tuyên lại lời khấn khiết tịnh, đột nhiên cành cây của Giuse nở một chồi hoa, rồi một bò câu đến đỗ trên đầu chàng. Trước quang cảnh lạ thường đó, các tư tế nhìn nhận ngay Giuse là Người được Chúa chọn. Các vị cho gọi Maria đến. Mẹ xuất hiện cách đoan trang, nét na. Các tư tế giao kết Đức Nữ với Giuse thành vợ chồng.

Tại Nagiarét, hai Đấng đã tỏ cho nhau lời khấn Trinh khiết trọn đời của mình và hứa cùng nhau chung sống như anh em để tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, Mẹ phải chịu một thử thách thống khổ khác từ phía Thánh Giuse. Khi thấy Đức Mẹ có thai, dù Người không hề nghi ngờ sự trong trắng của Đức Mẹ, nhưng Người không biết làm sao hơn là quyết định bỏ Đức Mẹ mà ra đi. Thánh Cả không sao giữ kín hoàn

toàn được nổi khổ tâm của mình. Có lúc, Người đã nghi hoặc và nói năng với Mẹ một cách ngược ngạo, ít tự nhiên hơn trước. Mẹ Maria thấy rõ những ưu tư dằn vặt Bạn Thánh mình, nhưng không hề dám nói một lời trước việc Người mang thai Con Chúa. Người chỉ biết phó thác cho Chúa và cầu nguyện thiết tha. Thánh Cả Giuse ngày một mỗi mòn, Người quyết định phải lìa biệt Mẹ. Biết được ý định của Thánh Cả, Mẹ Maria cầu xin với Con Mẹ can thiệp. Chúa hứa sẽ sai thiên thần tỏ cho thánh Giuse về màu nhiệm ấy. Tâm hồn tan nát đau khổ, Thánh Giuse quyết định hôm ấy sẽ ra đi vào lúc nửa đêm. Khi cầu nguyện theo thường lệ, Người cầu xin Chúa phù hộ cho Người vào sa mạc. Người tuyên khấn sẽ dâng kính vào Đền Thờ Giêrusalem một phần số bạc nhỏ của Người, để xin Chúa gìn giữ Người Bạn Thánh rất yêu dấu, rất đáng kính của mình khỏi mọi tai nạn. Mẹ Maria rất xúc động vì mối ân cần chu đáo của Người: từ phòng nguyện của Mẹ, Mẹ thấy rõ tất cả sự tình. Khi Thánh Giuse thiếp ngủ đi. Thiên chúa ra lệnh cho Tổng Thần Gabriel đến mặc khải cho Người màu nhiệm đã làm nơi Mẹ Maria. Thức dậy, Thánh Giuse tràn ngập vui mừng. Người sắp mình cảm tạ Chúa và chờ xin lỗi Mẹ Maria. Người quyết chí từ nay làm tôi tớ hầu hạ Đức Mẹ Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc.

Khi Mẹ Maria đã gần tới ngày sinh, hoàng đế Rôma ban bố sắc lệnh truyền mọi người dân trong toàn đế quốc phải ghi tên vào Sổ Kiểm tra tại quê tổ của mình. Thánh Giuse và Mẹ, dù rất phiền lòng, nhưng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, và vui vẻ lên đường về miền Nam. Sau 5 ngày dài vất vả trên đường, Thánh Giuse và Mẹ đến Bêlem. Hai Người đi từ nhà họ sang nhà kia xin tạm trú, nhưng người ta đều xua đuổi. Cả những chỗ thân thuộc bà con cũng khinh chê. Tính ra có tới 50 nhà hai Người đến xin trọ qua đêm mà không được. Khoảng chín giờ đêm, Thánh Cả Giuse vừa mệt mỏi vừa buồn

sâu; Người không biết có còn nơi nào tạm ở được nữa, ngoài một cái hang đá ngoài thành. Hang này khốn khó đến nỗi ở Bêlem bấy giờ dù đầy dẫy người, nhưng không ai thềm ra trú ở nơi đó. Khi vào tới hang, Mẹ và Thánh Cả liền quì xuống, vui mừng tạ ơn Chúa. Mẹ bắt tay ngay vào việc quét dọn hang cho sạch sẽ. Tiết trời lạnh lắm, nên Thánh Giuse nhóm lên một đống lửa, xin Đức Thánh Nữ Trinh dùng với mình một chút lương thực. Sau khi chuyện vãn với Bạn Thánh mình một lúc, Mẹ giục Thánh Giuse đi nghỉ. Người lấy áo Người mang theo trải trên một cái máng khá rộng đặt trên nền đá của hang, để làm chỗ nghỉ đêm cho Mẹ. Mẹ quì bên máng cỏ, chấp tay trước ngực, mắt ngược lên trời, hồn trí cắm chặt vào Thiên Chúa, chính lúc đó là lúc Mẹ sinh Ngôi Lời giữa lúc nửa đêm. Mẹ Maria thờ lạy Chúa cao cả, rồi gọi Thánh Giuse đến thờ lạy Chúa. Thánh Giuse mang khăn áo đến, Mẹ cuốn cho Hải Nhi, rồi Mẹ đặt Chúa trong máng cỏ mà Mẹ đã phủ lên một lớp cỏ khô.

Mẹ khéo léo chuẩn bị lễ Cất bì cho Con để tuân phục luật chung. Mẹ nói với Thánh Giuse mua một lọ thủy tinh nhỏ, để chứa di tích cất bì và sấm vải để thấm máu Chúa Hải Nhi sẽ đổ ra cũng như liệu thuốc dẫu thông thường để rịt chữa vết thương. Sấm liệu xong rồi, Đôi Bạn Thánh đồng ý đặt tên cho Chúa Hải Nhi là Giêsu; vì cả hai cùng được Trời Cao mặc khải cho là phải đặt danh hiệu ấy. Khi tư tế hỏi xem tên Hải Nhi là gì để biên vào sổ, Mẹ nương Thánh Giuse nói, vì Người là gia trưởng, nhưng Thánh Cả lại nói danh hiệu khả tôn đó phải do miệng Mẹ nói ra. Trong lúc Đôi Bạn Thánh nương nhau, Chúa thúc giục cả hai cùng đồng thanh nói lên: Tên Hải Nhi là GIÊSU.

Đã tới ngày một bà mẹ sinh con trai đầu lòng phải lên Đền Thờ, theo luật Maisen, để thi hành thủ tục thanh tẩy và dâng con mình cho Chúa. Mẹ xin Thánh Giuse ban phép lành và cho phép Mẹ được đi chân không lên Đền

Thánh; nhưng Thánh Cả không cho Mẹ được khổ chế quá mức như vậy. Chiều hôm ấy, Thánh Giuse kín đáo mang những lễ vật của Đạo sĩ vào Đền Thờ. Khi trở về, Người mua mấy con chim gáy dành cho lễ nghi hôm sau. Sáng hôm sau, Thánh Gia lên Đền Thờ. Mẹ Maria qui xuống nơi các phụ nữ quen đứng khi đến chịu thanh tẩy và dâng con mình. Từ Đền Thờ về, nghĩ đến những khổ sở Chúa Hài Nhi sắp phải chịu, Mẹ đau đớn không sao cầm được nước mắt, nhưng không nói cho Thánh Giuse biết tại lý do nào. Thánh Cả chân thật, nghĩ rằng: Bạn mình đau khổ là tại nhớ đến lời tiên tri của ông Simeon. Song không nghĩ vậy rồi thôi, trái lại, Thánh Cả cũng rầu rĩ hết tâm hồn vì thấy Đức Nữ Trinh phải khổ, nhất là không biết rõ Mẹ phải khổ vì lý do nào. Đêm hôm đó, Thánh Giuse trần trọc mãi mới thiếp ngủ được một chút, một thiên thần đến giải thích cho Người biết duyên cớ làm Mẹ Maria phải đau khổ. Thiên thần này là Đức Tổng Thần Gabriele lần trước đã đến báo mộng cho Thánh Cả hồi thấy Đức Nữ mang thai. Đức Tổng Thần nói với Người trong mộng: "Dậy mau đi, đem Chúa Hài Nhi và Mẹ Người sang Ai cập lánh nạn, cứ ở lại đó tới khi nào tôi đến báo hãy về, vì Hêrôđê đang cho tìm giết Chúa Hài Nhi". Ngay lúc đó, Thánh Giuse thức dậy với một tâm trạng vừa bàng hoàng vừa cẩn trọng; Người đến báo tin đó cho Đức Nữ Trinh. Lúc ấy Mẹ đang trầm mặc chiêm niệm. Người lại hỏi ý kiến Mẹ, xin Mẹ chỉ cho biết phải làm gì để Chúa Hài Nhi và Mẹ bớt phải khổ trong cuộc hành trình gian nan và dài đặc sang nước lạ sắp tới này. Mẹ nói: "Chúng ta mang cả Đấng Sáng Tạo vũ trụ đi theo. Có Người đâu còn phải là lưu đầy, là lánh nạn nữa: Người chính là quê hương của chúng ta".

Lúc ấy đã quá nửa đêm một chút, Thánh Gia tức tốc lên đường, đem theo cả con lừa nhỏ đã mượn từ Nagiarét. Mẹ có ý tưởng rẽ vào Hebron cách đường đi không xa lắm để thăm người chị họ. Nhưng Thánh Cả Giuse, vừa cẩn

trọng vừa e ngại không muốn chậm đường kéo roi vào nguy hiểm. Mẹ Maria vâng ý Người. Thỉnh thoảng, Mẹ Maria trao Chúa Hài Nhi cho Thánh Cả bồng ẵm, để tăng thêm an ủi cho Người. Người ghì Chúa Hài Nhi sát vào trái tim, hôn kính chân Chúa và xin Chúa ban phép lành. Sau khi đã dừng lại ít lâu trong một vài thành phố quan trọng như Memphi, Matariê, Thánh Gia ở hẳn tại Hêliôpôli. Thánh Giuse mua được ở đó một căn nhà nghèo, chẳng có một đồ vật nào, và ở khá xa thành phố, theo như ước muốn của Thánh Nữ Đồng Trinh. Thánh Giuse đã đi xin người ta bố thí. Cơm bánh ấy nuôi sống Thánh Gia suốt ba ngày. Khi Thánh Giuse đã kiếm được việc làm, dành dụm được chút tiền, Người làm một cái phản cho Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi. Còn Người vẫn nằm đất. Khi Thánh Gia đã lưu ngụ tại Ai cập tới năm thứ bảy, như thánh Matthêu đã thuật lại trong Phúc âm, một hôm sứ thần đến báo tin cho Thánh Giuse đem Mẹ và Chúa Giêsu về Nagiarét. Khi vào tới biên giới Palestina, Thánh Cả Giuse nghe nói vua Arkêlau lên kế vị Hêrôđê cai trị xứ Giuđêa. Vốn tính cẩn thận, Người ngần ngại không dám đi nữa, một Sứ Thần phải đến báo mộng cho Người cứ đưa Thánh Gia về Nagiarét, như thánh Matthêu đã thuật lại, Người mới dám đi.

Năm Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, Thánh Gia cũng trải lễ Vượt Qua như các năm trước. Lễ Vượt Qua kéo dài suốt bảy ngày. Ngày cuối cùng, khi mọi người phải ra về, Chúa Giêsu đưa Mẹ vào một cuộc thị kiến trí năng; giác quan Mẹ không còn cảm thấy những gì xảy ra chung quanh nữa. Còn Thánh Giuse, Chúa nâng lên chiêm ngắm cao xa, trầm tư mặc tưởng những sự trên trời, cứ tin chắc rằng Chúa Giêsu đi với Mẹ Maria. Trong lúc đó, ở ngay cửa thành, Chúa lìa khỏi Cha Mẹ mà ở lại đền thờ. Khi tới nơi đã định gặp nhau trước để qua đêm, Mẹ và Thánh Giuse mới chết lịm vì Chúa chẳng đi với ai cả. Mẹ và Thánh Cả đau đớn quá không sao nói được nên lời, ai cũng nhận là tại

lỗi mình mà lạc mất Chúa. Đôi Bạn liền trở lại thành thánh ngay, hỏi han khắp nơi về Chúa. Một thiên thần báo tin cho Thánh Giuse đang tắt tả đi tìm Chúa ở một ngã đường khác. Sau nhiều ngược xuôi vất vả, Người gặp được Bạn Thánh mình vừa đi vừa khóc trên đường. Cả hai cùng nhau vào Đền Thờ.

Thánh Cả Giuse tuổi chưa cao mấy, nhưng mà những vất vả lao nhọc và những đau khổ thường xuyên đã xoi mòn Thánh Cả. Dụng cụ làm nghề mộc, Người liền đem tặng cho các bạn nghèo tất cả, để trong nhà không có một vật nào thừa thãi. Từ khi nghỉ làm việc, Thánh Cả chỉ hoàn toàn chăm chú chiêm niệm và đạt tới đỉnh thánh thiện cao nhất, vượt trên tất cả loài người, chỉ kém có một mình Mẹ Maria. Thiên Chúa càng ưu ái Thánh Cả, càng dành cho Thánh Cả nhiều vinh quang, Thánh Cả càng phải đau khổ. Trong suốt 8 năm đằng đẳng, Thánh Cả bị đóng đinh vào thánh giá của nhiều thứ bệnh rất đau đớn, nào là nóng lạnh cao độ, nào là nhưc đầu như búa giáng, nào là phong thấp cấp tính buốt nhưc ở khắp thân thể. Đồng thời, Thánh Cả còn phải chịu một cơn đau khổ khác, một đau khổ ngọt ngào nhưng thật kịch liệt: đó là tình yêu mến Thiên Chúa nung đốt Người, ném Người vào trong những hứng khởi rất mạnh mẽ, đến nỗi tinh thần rất trong sạch của Người có thể gỡ tung cả những trói buộc thể xác, nếu Chúa không ban ơn đặc biệt để giữ Người khỏi chết. Trong 3 năm cuối cùng đời Người, ba năm Người phải chịu những đau khổ rất cực, Mẹ ngày đêm không hề xa Người một bước. Khi nào Mẹ cần phải vắng mặt, Chúa Giêsu lại thay chỗ Mẹ, cho nên đã và sẽ không bao giờ có một bệnh nhân nào được phục vụ kỹ lưỡng, được an ủi và được nâng đỡ như Thánh



Cả Giuse. Suốt 9 ngày trước khi Thánh Cả trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu và Mẹ luôn luôn túc trực bên cạnh Đấng Thánh cao cả.

Thánh Cả xin Mẹ tha thứ cho những khuyết điểm có thể Người đã phạm trong khi phục vụ Mẹ, Người nói: "Đức Nữ được chúc phúc hơn hết mọi người nữ; cả thiên thần và loài người hãy ca tụng Đức Nữ; ngợi khen Chúa Ba Ngôi qua Đức Nữ đời đời! Tôi hi vọng được hưởng dung nhan Đức Nữ trên quê trời vĩnh cửu". Nói những lời ấy xong, Thánh Cả cảm tạ Chúa Giêsu vì tất cả các ơn và các ân cần Chúa dành cho mình, rồi cố gắng qui xuống trước mặt Chúa. Nhưng Chúa Giêsu rất hiền từ nâng Thánh Cả lên, ôm lấy Người trong vòng tay Chúa. Thánh Cả dựa đầu trên tay Chúa, và thốt lên những lời sau cùng này: "Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là Con Chúa Cha hằng hữu, Sáng Tạo và Cứu Chuộc loài người, xin Chúa tha cho con những lỗi lầm con đã phạm trong cuộc sống chung với Chúa. Xin nhận lời con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn con làm Bạn đường của Mẹ Chúa. Xin hãy làm cho vinh quang của Chúa trở nên niềm tri ân của con đời đời". Chúa Giêsu chúc lành cho Thánh Cả rồi nói: "Thưa cha, xin cha an nghỉ trong ân sủng Cha trên trời của Con và trong ân sủng của Con. Xin cha đi báo tin cho các thánh ở u ngục biết: ngày giải thoát của họ đã gần". Lúc Chúa nói dứt lời, Thánh Cả Giuse trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Chúa. Chúa liền khép mắt cho Người. Các thiên thần đang có mặt bên Chúa Giêsu và Mẹ Maria hát lên nhiều ca khúc chào mừng linh hồn Thánh Cả, và dẫn đưa linh hồn Thánh Cả vào u ngục. Các thánh trong ngục tổ tiếp rước Thánh Cả rất tung bừng vì nhận thấy vinh quang tuyệt vời giải chiếu từ Thánh Cả.

Mặc dầu Thánh Cả Giuse mang nhiều bệnh tật lâu ngày, nhưng cái chết của Người không phải là hậu quả của bệnh nạn, của những đau khổ Người chịu, nhưng là hiệu quả và khởi thắng của tình yêu nhiệt liệt hằng nung nấu Người mến yêu Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Rất Thánh, trong trường hợp buồn đau này, vẫn giữ được một phong thái cao cả, một vẻ bình thân vững vàng. Đau khổ vì mất người thân yêu, nhưng Mẹ vẫn lo liệu tất cả những gì liên hệ đến cuộc mai táng Người Bạn Đường đồng trinh cao quý của Mẹ. Mẹ không muốn cho một bàn tay nào động chạm đến thi thể của Thánh Cả. Để bảo vệ cho đức đoan trang cực đại của Đức Nữ Vương những người đồng trinh, Thiên Chúa đã



mặc cho thi thể Thánh Cả một ánh rực rỡ chỉ để người ta thấy được gương mặt thôi. Một số người được mùi hương êm dịu tỏa ra từ thi hài Thánh Cả lôi cuốn, đến xem, đã thấy Thánh Cả đẹp đẽ mềm mại y như còn sống. Thi thể Thánh Cả được an táng với một tang lễ thông thường; một số bà con, bạn hữu và đông đảo dân chúng tiến đưa Người lần cuối cùng. Dẫn đầu đám tang đơn sơ ấy là Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ rất thánh của Người và rất đông thiên thần.

Chúa đã đem bàn tay toàn năng và yêu thương của Người mà sáng tạo nên Thánh Cả Giuse với tất cả những hồng ân cân xứng với chức Bạn Đường đồng trinh Người Mẹ sinh ra Con Một của Chúa ở trần gian. Việc kỳ diệu này đã bắt đầu ngay từ khi thể xác Thánh Cả hình thành trong lòng thân mẫu Người. Dụng thai đến tháng thứ bảy, Thánh Giuse được ơn thoát khỏi nguyên tội và tình dục, nên suốt đời không bao giờ Thánh Giuse cảm nghiệm một xúc động xấu nào. Lên ba tuổi, Thánh Cả đã được ơn sử dụng trí năng hoàn toàn, với một tri thức thiên phú, một cách suy niệm tuyệt vời và các nhân đức mỗi ngày một tăng triển. Nhất là nhân đức

kiết tịnh của Người thật là cao cả, sáng ngời, vượt trên cả đức khiết tịnh của những vị luyện thân cao cả nhất.

Không bao giờ có một hình ảnh hay một ấn tượng nào tục tằn lọt được vào quan năng của Thánh Cả, vì lẽ Người phải có chính sự trong trắng hơn thiên thần để đồng cư với Đức Nữ Vương Đồng Trinh. Ngoài những đức tính và nhân đức Thiên Chúa ban riêng cho Thánh cả tự bẩm sinh ấy, Thánh Cả còn có những nhân đức và thánh thiện tập thành trong suốt cuộc đời dài sáu mươi năm cộng thêm mấy ngày nữa của Người.

Thánh Cả Giuse kết hôn với Mẹ Maria lúc Người lên mười ba (13)

tuổi, chung sống với Mẹ hai mươi bảy (27) năm. Lúc Thánh Cả Giuse qua đời, Mẹ Maria lên bốn mươi một tuổi sáu tháng (41,6), và Chúa Giêsu lên gần hai mươi (20) tuổi.



Biển Cờ Ban Hành Sắc Lệnh Phong Chân Phước Đức Gioan Phaolô II

*Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
Tổng hợp và chuyển dịch trực tiếp từ Vatican
Radio của Tòa Thánh ngày 14/1/2011*

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã xác nhận sắc lệnh phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 2 Thường Niên 9/1/2011:

“Vào ngày 1 tháng 5 tôi sẽ hân hoan công bố Vị Đáng Kính Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị tiền nhiệm của tôi, là một chân phước. Ngày được chọn này rất ý nghĩa vì nó thật sự là Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là ngày được chính ngài dâng kính Lòng Thương Xót Chúa và vào ngày vọng của lễ này đời sống trần gian của ngài đã kết thúc. Những ai đã quen biết ngài, những ai đã tỏ ra tôn kính và mến yêu ngài không thể nào không chung vui với Giáo Hội về biến cố này”.

Sau đây là một số câu trả lời của Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Án Phong Thánh cho vị giám đốc Đài Phát Thanh Vatican



Roberto Piermarini liên quan tới vấn đề phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II

Roberto Piermarini ... Có một phép lạ được qui cho lời chuyển cầu của Đáng Đáng Kính Gioan Phaolô II. Giờ đây mở ra những viễn tượng nào?

Đức Hồng Y Amato: Đúng thế, sắc lệnh về việc chữa lành cho Nữ Tu Marie Simon Pierre Normand, được qui cho lời chuyển cầu của vị Đại Giáo Hoàng này mấy tháng sau khi ngài qua đời, là những gì sẽ gây âm vang nhất trong Giáo Hội cũng như trên thế giới, nhờ bởi tiếng tăm lẫy lừng về thánh đức của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sắc lệnh này mở đường cho việc phong chân phước cho ngài, một biến cố sẽ xảy ra ở Rôma vào ngày 1 tháng 5 tới đây, Chúa Nhật thứ nhất sau Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa.

Roberto Piermarini : *Tiến trình thực hiện vụ án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô?*

Đức Hồng Y Amato: Tôi cần phải nói rằng án phong này có hai điều thuận lợi. Điều thứ nhất liên

quan tới việc Đức Thánh Cha Biển Đức XVI châm chước cho giai đoạn đợi chờ 5 năm trước khi được chính thức mở án xin phong, và điều thứ hai việc án phong này được “qua mặt” các án phong khác đang theo tứ tự trong danh sách. Tuy nhiên, vẫn không có vấn đề đi tắt liên quan tới những gì là gặt gao và chính xác về phương thức điều tra. Vụ án phong này cũng được đối xử như bất cứ vụ án phong nào khác, căn cứ vào

tất cả các tiến trình được ấn định theo luật lệ của Thánh Bộ Ấn Phong Thánh. Ngược lại, nếu tôi cần phải nói thêm thì một trong những nhận định đầu tiên của tôi đó là chính vì để tôn kính phẩm vị và để tưởng nhớ vị đại Giáo Hoàng này, để tránh đi bất cứ ngờ vực nào và để vượt qua bất cứ khó khăn nào, mà vụ án phong này cần phải đặc biệt cẩn thận cứu xét tỉ mỉ sâu xa.

Roberto Piermarini : *Chi tiết về phép lạ xảy ra do lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô?*

Đức Hồng Y Amato: Phép lạ này là việc chữa lành cho một nữ tu người Pháp là Marie Simon Pierre khỏi bị bệnh Run Lẩy Bẩy. Bệnh này được chuẩn định từ năm 2001 bởi bác sĩ của nữ tu cũng như bởi các chuyên viên khác. Nữ tu đã được chữa trị thích đáng, tuy nhiên, việc chữa trị này vẫn không thể chữa lành bệnh này, mà chỉ làm nhẹ bớt tình trạng đốn đau của nữ tu mà thôi. Khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, vị giáo hoàng cũng chịu cùng một chứng bệnh. Nữ tu Marie và các đồng bạn của nữ tu bắt đầu kêu cầu với vị Giáo Hoàng quá cố, xin ngài chữa lành cho. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2005, bị một cơn và kiệt quệ vì đốn đau, Nữ Tu Marie đã tỏ ý định của mình cho bề trên biết rằng nữ tu muốn được thôi công việc chuyên môn của mình. Nhưng vị bề trên đã kêu gọi Nữ tu Marie hãy tin tưởng vào lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Sau đó Nữ tu Marie về nghỉ đêm một cách yên lặng. Khi tỉnh giấc thì cảm thấy được chữa lành. Những đốn đau của nữ tu đã biến mất, và nữ tu cảm thấy không còn cứng ngắc ở các khớp xương nữa. Hôm đó là ngày 3 tháng 6 năm 2005, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nữ tu Marie lập tức ngưng ngay việc chữa trị về y khoa của mình và đã đến gặp bác sĩ, vị bác sĩ chỉ còn biết xác nhận là Nữ tu Marie đã được chữa lành.

Đức Hồng Y Angelo Amato, Trưởng Thánh Bộ Đặc Trách Ấn Phong Thánh ngày

Thứ Sáu 14/1/2011 ban hành Sắc Lệnh Phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II – “Phong Chân Phước: Dấu hiệu cho thấy niềm tin sâu xa và là lời mời gọi sống trọn vẹn cuộc đời Kitô hữu”

Việc Giáo Hội công bố một Vị Thánh hay một Vị Chân Phước là kết quả của việc cứu xét chung về các khía cạnh khác nhau liên quan đến một Con Người đặc biệt nào đó. Trước hết, việc công bố này là hành động cho thấy một điều gì đó quan trọng nơi **đời sống** của chính Giáo Hội. Nó liên hệ tới một lòng “sùng kính”, tức là liên hệ tới việc tưởng nhớ về con người ấy, tới việc hoàn toàn cảm nhận về con người này nơi ý thức của họ với cộng đồng giáo hội, với xứ sở, với Giáo Hội hoàn vũ ở các xứ sở, châu lục và văn hóa khác nhau, Một khía cạnh khác đó là vấn đề ý thức rằng “việc đưa lên bàn thờ” sẽ là một **dấu hiệu** quan trọng liên quan tới niềm tin sâu xa, tới việc truyền bá đức tin trong cuộc hành trình sống đời của con người ấy, và dấu hiệu này sẽ trở thành một lời mời gọi, một phấn khích cho tất cả chúng ta hướng tới một đời sống Kitô hữu sâu xa hơn và trọn vẹn hơn. Sau hết, điều kiện *sine qua non* là thánh đức của đời sống con người này, được kiểm chứng nhận theo tiến trình xác đáng và chính thức được Giáo Hội ấn định. Tất cả những điều ấy cung cấp tài liệu cho việc quyết định của Vị Thừa Kế Thánh Phêrô, của Đức Giáo Hoàng liên quan tới việc công bố một Vị Chân Phước hay một Vị Thánh, tới việc sùng kính trong môi trường cộng đồng giáo hội cũng như trong phụng vụ.

Giáo triều của Đức Gioan Phaolô II là một dấu hiệu hùng hồn và tỏ tường, chẳng những đối với người Công giáo mà còn đối với quần chúng trên thế giới nữa, đối với dân chúng thuộc tất cả mọi màu da và tín ngưỡng. Phản ứng của thế giới đối với lối sống của ngài, với việc phát triển sứ vụ tông đồ của ngài, tới cách thức ngài chịu đựng khổ đau, tới quyết định tiếp

tục sứ vụ thừa kế Thánh Phêrô của ngài cho đến cùng theo ý muốn của Đấng Quan Phòng thần linh, và sau hết, phản ứng về cái chết của ngài, đó là việc đại chúng yêu chuộng hô lời “Thánh ngay lúc này đây!” được ai đó vang lên trong ngày an táng của ngài, tất cả đều có một nền tảng vững chắc của chúng nơi cảm nghiệm của việc từng được gặp gỡ con người là vị Giáo Hoàng này. Thành phần tín hữu đã cảm thấy, đã cảm nghiệm rằng ngài là “người của Thiên Chúa”, vị thực sự nhìn thấy những bước đi cụ thể cùng những cơ cấu của thế giới đương thời “trong Chúa”, theo quan điểm của Thiên Chúa, với ánh mắt của một nhà thần bí chỉ biết nhìn lên Thiên Chúa. Ngài rõ ràng là một con người của nguyện cầu: cầu nguyện nhiều tới độ từ tính chất năng động của việc ngài hiệp nhất bản thân với Thiên Chúa, từ việc liên li lắng nghe những gì Chúa **muốn** nói trong từng hoàn cảnh cụ thể, đã tuôn ra tất cả mọi “hoạt động của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”. Những ai thân cận nhất với ngài đã thấy được rằng, trước khi gặp gỡ khách khứa, gặp gỡ các vị Lãnh Đạo Quốc Gia, gặp gỡ các viên chức cao cấp của Giáo Hội hay thành phần công dân bình thường, Đức Gioan Phaolô II đã tĩnh lặng nguyện cầu cho ý chỉ của các người khách và cho cuộc gặp gỡ sắp xảy ra...

TÂM TÌNH TRAO GỎI

(Tiếp trang 2)

Em rất cảm ơn Quý Anh Chị đã ủng hộ. Vậy nếu Anh Chị nào thấy là nhận báo qua e-mail là đủ rồi không cần nhận báo qua bưu điện nữa thì cho em biết nhé. Tháng vừa rồi em đã ngưng gửi báo cho đa số các Anh Linh Mục linh hướng tại các giáo xứ vì các Anh có thể đọc báo qua e-mail. ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

Em cũng xin cảm ơn Anh Trưởng Nguyễn Triệu và Quý Anh Chị gia đình Houston đã gởi \$945.00 để ủng hộ (cho 1 năm) chi phí ấn loát và gởi báo Thánh Gia hằng tháng. Em cũng cảm ơn Chị Trưởng Hồng và Gia Đình Springfield, MA ủng hộ \$100.00. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả Quý Anh Chị.

Xin Chúa Giêsu, qua lời cầu của Mẹ Maria chí ái và đặc biệt qua lời cầu của Cha Thánh Giuse, luôn gìn giữ tất cả Quý Anh Chị trong tình thương của Ngài. Hẹn đến số báo tới.

Rất thân mến trong Mẹ Maria

Tôma A. Maria Huy Châu, CMC

Mách Cho Nhau Nghe

Mục “Mách Cho Nhau Nghe” tháng này thu nhỏ trong khuôn này vì lý do báo tháng trước gởi đi trễ nên cho đến nay mới có 2 người trả lời đúng câu hỏi Thánh Kinh tháng 2. Câu hỏi như sau:

Ai ra khỏi thế gian này cũng trải qua cái chết 1 lần kể cả Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thế nhưng trong Thánh Kinh có 2 người ngoại lệ “ra khỏi thế gian này mà không phải chết”. Hai người đó tên gì?

Cho đến nay, 2 người trả lời đúng là: Anh Chị Cao Hùng Châu, Sacramento, CA và Chị Thúy Nga (xương sườn cụt của Anh Tâm Phương), CA.

Một chị ở TX trả lời: 2 người đó là Thánh Giuse và “thằng trợn lành” !! !?????!!!

Kết quả đầy đủ sẽ được đăng vào báo tháng 4, và 10 người đầu tiên trả lời đúng sẽ được “tuyên dương” đấy. Xin mau mau gởi câu trả lời về Văn Phòng GDTHDC nhé.

Cảm ơn chị Sinh, GD Arlington đã gởi cho “người” bị đau gót “kêu” trên báo tháng 1 mấy chai dầu Nhị Thiên Đường... để bóp chân... Chị nói “rất hiệu nghiệm”



GIA ĐÌNH LOS ANGELES, CA

Để hâm nóng lại tình gia đình con cái của Mẹ, hôm nay Chúa nhật 16 tháng 1, sau thánh lễ, chúng em hò hẹn với nhau kéo về nhà anh chị Bình. Chị ta giữ chức vụ thủ quỹ của vùng. Hôm nay trời Cali khô ráo và nắng ấm, thật xứng với ý nghĩa:

*Cali nắng đẹp, tinh đầy
Lá hoa tươi tốt, nắng gầy mơn man
Thương nhau tha thiết, nồng nàn
Xa nhau để lại muôn vàn nhớ nhung.*

Đúng là như vậy, thưa các anh, các chị. Mới không gặp nhau chưa đầy một tháng, ấy vậy mà hôm nay vừa mới gặp nhau, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, cười cười, nói nói, niềm thương yêu thể hiện rõ trên từng khuôn mặt. Khi mọi người đã đến đông đủ, chị trưởng tuyên bố khai mạc. Trong căn phòng ấm cúng, chúng em quây quần xung quanh chiếc bàn có đặt tượng Mẹ. Bên cạnh là chậu cúc vàng và hai ngọn nến lung linh toả sáng. Nhìn những đứa con yêu đồng tâm, hiệp ý quây quần bên mình, lòng Mẹ ắt hẳn chứa chan vui sướng. Sau khi làm dấu, thông thường là bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần, hôm nay không hiểu lúng túng thế nào, chị ta đã quên và đọc ngay lời nguyện. Tuy vậy ai nấy đều chăm chú hiệp lòng cầu xin. Và để vững tâm đặt niềm tin cậy vào Mẹ của mình,

chúng em đồng thanh dâng lên Mẹ bài “Nguồn Cây Trông”....*hết tình kêu khẩn, con tin chắc mẹ thương nhậm lời.*” Còn gì thiết tha, còn gì nồng ấm, con gì tin cậy bằng những lời này, phải không, thưa các anh, các chị? Tiếp đến chúng em cùng nhau dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Mừng. Tiếp đến Anh Bình đọc một đoạn Phúc Âm. Anh Bạch đọc lời suy niệm. Mọi người Thành tâm, chăm chú lắng nghe. Sau ít phút thình lặn, lắng đọng tâm hồn để suy gẫm lời Chúa, chúng em quây quần sinh hoạt với nhau. Trước hết, chị Bình thủ quỹ đọc bài tâm tình trao gửi của anh Đặc trách cho mọi người nghe. Sau đó chị trưởng tóm lược một vài ý chính rồi kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến. Anh Bạch là người cho ý kiến đầu tiên. Anh nói: “Ý của anh ĐT là muốn chúng ta thể hiện tình thân thiết anh chị em với nhau, nên muốn chúng ta kêu nhau là anh, là chị và xưng em. Từ nay nếu ai không kêu như thế, đề nghị phạt lần một chuỗi.” Vừa dứt câu, ai nấy đều phá lên cười. Tuy đề nghị của anh không ai hưởng ứng, nhưng cũng là một đề nghị đích đáng khiến mọi người phải lưu tâm, để ý. Cũng vì cung cách xưng hô này, mà trước đây ở vùng chúng em đã xảy ra một chuyện. Trong một buổi sinh hoạt, một chị đứng lên phát biểu ý kiến, chị ta đã dùng tiếng “tôi” trong cách xưng hô. Khi chị dứt lời, một anh, không hiểu vì hài hước hay có ý gì đã “kê” luôn một câu: “Chị ơi ! hôm nay chị dùng cái tôi của chị nhiều quá”. Đặt địa vị mình vào địa vị

chị ta khi nghe xong câu nói này, ai mà không cảm thấy bức tức phải không, thưa các anh, các chị? Bất cứ một thói quen nào, chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian để mà dùi mài, để mà tập luyện mới thành quen được. Tuy nhiên, đã thành thói quen rồi, chúng ta cũng cần phải sống trong chân tình, đừng có bên ngoài xung hô là anh là chị, là em ngọt sớt, nhưng trong lòng thì tìm cách xô đẩy, hắt hủi, đập vùi. Tình đời nó là như vậy, nhưng tình Gia Đình THĐC ắt hẳn là phải khác, phải không thưa các anh, các chị ?

Tiếp đến, chị trưởng khuyến khích mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để chuẩn bị cho ngày đi tham dự khóa tĩnh huấn. Sau đó chúng em bàn nhau và phân công trong ngày mừng Tết Nguyên Đán sắp tới.

Qua đến mục linh tinh, anh Tuyên cho biết ý kiến là lâu nay anh cảm thấy tùy thân vì anh ĐTGĐTHĐC đã quên bỏ ngày mừng thành hôn của anh chị lên báo Thánh Gia. Sau đấy, anh và một vài người đã xin anh ĐT bỏ ngày mừng thành hôn của họ lên báo.

- *Giuse M. Trần Văn*
Tuyên / Khóa 33
Ngày thành hôn 28-1-1989

- *Giuse M. Phạm khắc Gia / Khóa 35*
Ngày thành hôn 26-12-1970
- *Anna M. Nguyễn thị Bạch Yến / Khóa 27*
Ngày thành hôn 31-12-1988
- *Daminh M. Hoàng Xuân Bách / Khóa 35*
Ngày thành hôn 10-01-1993

Trước khi kết thúc phiên họp, chúng em thành tâm dâng lên Mẹ kinh tận hiến và kính cầu thánh Giuse là quan thầy vùng của chúng



em. Để tỏ tình thân thiện gắn bó anh chị chủ nhà đã khoản đãi chúng em bữa cơm chiều thật là thịnh soạn.

Thư ký tường trình

~~~~~

## GIA ĐÌNH OKLAHOMA CITY, OK

RA GIÊNG... “ ANH CUỐI EM “

Thời tiết Oklahoma được ví như cô gái đẹp nhưng rất khó tánh, đang làm dáng yêu đời thì lại chuyển sang khó tính, hờn giận, cau có ngay. Ngày hôm qua ông mặt trời vui vẻ chiếu tràn ngập ánh sáng sưởi ấm trong những ngày đông giá rét và có lẽ đêm qua say sưa rượu chè nên sáng hôm nay ngủ quên không thức giấc, tạo cơ hội cho chị mưa, chị tuyết nắm tay nhau nhảy múa giung giăng giung giẻ đi chào đón mọi người dù không có lời mời. Quen với

những thay đổi đó, các AC trong GĐTHĐC OKC vẫn tay trong tay đầu đội... “mũ”, chân đạp... “mang vớ ấm” vượt đường trường xa đến họp sinh hoạt đầu năm dương lịch tại nhà AC Hiền – Liệu.

Tiếng chào đón của AC gia chủ đến lời chúc mừng năm mới dương lịch đã tạo bầu không khí ấm áp trong nhà, mặc dù bên ngoài gió lạnh đang rít lên tung con và lát phát những bông hoa tuyết. Vì là ngày họp đầu năm Anh Trưởng luôn muốn mang lại niềm vui đến tất cả các AC, nên chương trình được soạn chu đáo và khởi sắc hơn qua từng tiết mục.

Mở đầu phiên họp Anh Trưởng Chức chúc mừng Tết Dương Lịch 2011 đến mọi AC và giới thiệu những AC mới đến sinh hoạt tìm hiểu GĐTHĐC. Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần được tất cả AC cất lên như lời cầu xin Ngài ngự đến từng AC để buổi sinh hoạt được tràn đầy ơn thánh Chúa .

Tiếp theo các AC cũng dâng lên Chúa, Mẹ những tràng kinh xin cầu cho linh hồn Anh Cả Đa Minh Maria Trần-Đình-Thủ, người sáng lập Hội Dòng Đồng Công và GĐTH cùng linh đạo Đồng Công mà Người đã vạch ra cho tất cả chúng em bước theo để trở nên thánh. dịp này GĐTH cũng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria Tạ Thị Tố Xuân cùng các linh hồn thân nhân của các AC.

GĐTHĐC hải ngoại và trong nước VN mà Chúa đã gọi về. Xin Chúa đủ lòng thương để các linh hồn được về Thiên quốc.

Đặc biệt tháng đầu năm dương lịch Anh Trưởng Chức mời Cha Phan Ngọc Long đến chia sẻ đề tài trong tháng **“Mẹ Maria , Mẹ Thiên Chúa , Mẹ Tình Thương”**. Dẫn chứng qua từng đoạn kinh thánh trong Cựu Ước và Tân Ước, Cha Long đã trang bị cho từng AC chiếc áo giáp đức tin để sẵn sàng ra trận chiến đấu với ba thù đang vây quanh mà càng ngày satan càng dùng nhiều mưu chước đánh phá qua mọi hướng, điển hình qua các phim ảnh và trên internet đang được khai thác triệt để. Nếu chúng ta không vững đức tin sẽ dễ dàng sa ngã. Tác phẩm vừa xuất bản của Đức Thánh Cha cũng được nêu lên và mời gọi tất cả AC tìm đọc để hiểu rõ hơn hướng đi mà Giáo Hội đang mong muốn chúng ta bước theo .

Trong phần tìm hiểu về gương các thánh, Anh Hòa trình bày về cuộc đời và các câu chuyện liên quan đến Thánh Gioan Bosco từ

những ngày thơ ấu đến công tác truyền giáo và lập Dòng của Thánh Nhân. Qua đó mỗi người chúng ta đều có thể nên Thánh và cố gắng dùng những tài năng và trong điều kiện hoàn cảnh hiện có để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Thiên Chúa.

Phân sinh hoạt nội bộ với sự đóng góp của nhiều AC từ chương trình đến chủ đề của mỗi tháng được các AC góp phần chia sẻ để mỗi ngày mỗi tháng tiến hơn. Các quyết định điều hành liên quan đến hoạt động trong năm 2011 được biểu quyết thông qua trong tinh thần xây dựng cùng những đóng góp ý kiến của các Anh trong Ban Cố Vấn trước mỗi buổi sinh hoạt là một bước tiến quan trọng trong sinh hoạt năm 2011.



Cũng trong những ngày đầu năm, người thân thương trong GĐTHĐC OKC là Cụ Bà Tạ Thị Tố Xuân (Thân Mẫu của Anh Phước và Chị Tố Tâm) đã được Chúa gọi về. Trong tình thương gia đình, các AC mỗi người góp một bàn tay, lời kinh nguyện, phân ưu cùng tang gia . Đặc biệt trong Thánh Lễ an táng hai Anh Linh Mục Giám Tỉnh và Đặc Trách GĐTHĐC cùng hai Thầy Kim và Thơ không quản ngại đường xa xa xôi từ Dòng Mẹ về hiệp dâng Thánh Lễ, Ngoài ra còn có sự hiệp ý cầu nguyện của các AC trong GĐTHĐC vùng Wichita trong Thánh Lễ. Những nghĩa cử cao quý đó đã thể hiện tinh thần thương mến mà Quý Anh Linh Mục và GD Wichita đã dành cho GĐTHĐC OKC và hai AC. Phước và Tố Tâm như hình ảnh gà mẹ luôn luôn dang đôi cánh ra để che chở, bảo bọc đàn con trong mọi hoàn cảnh. Sau Thánh Lễ nhiều AC đã đến hàn huyên, tâm sự cùng hai Anh Linh Mục và mong Quý Anh ở lại sinh hoạt ngày hôm sau nhưng... vì công tác mục vụ các Anh phải ra về và riêng Anh Đặc Trách



hẹn sẽ trở lại sinh hoạt cùng gia đình chúng em vào tháng 4/2011.



Tiếp theo là phần mừng kỷ niệm thành hôn của các AC trong tháng 1/2011. Lúc Anh Trưởng Chúc mời hai AC Hiền-Liệu và Tiến-Kim Oanh ra để chúc mừng và cắt bánh kỷ niệm thành hôn thì không thấy. Sau nhiều lần mời vẫn im lặng, các AC sốt ruột chờ đợi điều gì đang xảy ra.... cửa phòng phía sau mở và hai đôi “Tân Lang và Tân Nương” bước vào giữa tiếng reo hò và vỗ tay như pháo nổ. Chú rể Hiền trong bộ áo dài khăn đóng màu xanh đang cầm tay cô dâu Liệu trong chiếc áo tứ thân và theo sau chú rể Tiến cũng áo dài khăn đóng quàng tay cô dâu Kim Oanh mặc áo tứ thân bước vào. Hỏi ra mới biết hai chú rể Hiền và Tiến đã đáp “ máy bay” lên đường về quê tận miền Bắc VN đón hai cô “thắm” Liệu và Kim Oanh sang Mỹ làm đám cưới như lời thề ước năm xưa **“ RA GIÊNG... ANH CƯỚI EM”**. Có lẽ không có hình ảnh nào đẹp hơn kỷ niệm thành hôn AC. Hiền-Liệu 50 năm và AC. Tiến-Kim Oanh 39 năm. Trong dịp này tiệc cưới Cana được diễn lại và rượu cưới chánh gốc từ Cana do AC. Hiền-Liệu mang về trong chuyến hành hương Đất Thánh được cất giữ cho “tiệc cưới” hôm nay để mời các AC. nhấp môi từng chun nhỏ mừng ngày vui trọng đại này. Sau phần rượu đến phần cắt bánh thành hôn và mang chào khách với những lời chúc mừng thân thương nhất. Nguyên,cầu xin

Chúa và Mẹ Maria hiện diện mãi trong mọi tiệc cưới của các AC. GĐTHĐC OKC từ ngày đầu cho đến ngày răng long đầu bạc ..

Tiệc mừng tiếp theo phần tiệc nhẹ với các món ăn do AC. Hiền- Liệu và Tiến-Kim Oanh tiếp đãi cùng các món ăn do các AC đóng góp. Cuộc vui nào cũng tàn và các AC hẹn sẽ gặp gỡ nhau trong buổi sinh hoạt, ngày vui đón Tết cổ truyền tại nhà AC. Phước-Bích vào tháng 2/2011 .



### **GIA ĐÌNH WICHITA, KS**

**Thời gian:** 4:15 PM Chủ Nhật 09/01/2011.

**Địa điểm:** Tư gia AC. Đoàn.

**Tham dự:** AC. Rur, AC. Thành, Chị Vân, AC. Đoàn, AC. Thanh, Chị Sáng, AC. Bảo và các Anh Chị tìm hiểu: AC Hải, Chị Tâm.

#### **Nội dung sinh hoạt:**


Mở đầu, Anh Rur thay mặt ACE ngỏ lời cảm ơn AC. Đoàn đã có nhã ý mời ACE đến sinh hoạt tại nhà AC. Vẫn như thường lệ, A. Đoàn hướng dẫn phần kinh nguyện với ý chỉ cầu cho Linh hồn Đa Minh (Thân sinh của A. Đoàn) và Linh Hồn Maria (Thân mẫu của A. Phước, Trưởng Vùng Oklahoma). Tiếp đó là bài Phúc Âm của Thánh Matthew nói về Chúa Giêsu chịu phép rửa, và sau đó là chia sẻ của A. Đoàn. Theo Anh, qua việc chịu phép rửa của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã mạc khải mẫu nhiệm Ba Ngôi.

Sau đó, ACE đã bước vào phần sinh hoạt, với những ý chính như sau:

Hôm Thứ Bảy 08/01/2010, 1 số ACE vùng Wichita đã đi Oklahoma để dự đám tang thân mẫu A. Phước, Trưởng Vùng Oklahoma. Sau đó, ACE đã xin cha Nhiên dâng 1 số lễ cầu nguyện cho bà.

Về việc chuẩn bị cho ngày Lễ Truyền Tin, Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Thành Lập GDTHDC Wichita: Được biết, Dòng Dòng Công ngoài Anh Phụ Trách là Cha Châu, còn có Cha Cao, Thư Ký Tỉnh Dòng cùng đến dự. Ngoài ra, GD Wichita, sẽ mời các Anh Chị Vùng Oklahoma tham dự. ACE thống nhất chọn thời điểm tổ chức lễ mừng vào Thứ Bảy ngày 26/03/2011, lúc 10:00 sáng, tại tư gia Chị Sáng; và chiều Thứ Sáu 25/03/2011 ACE đề nghị sẽ có buổi Tĩnh Tâm và Giải tội, địa điểm dự định sẽ tổ chức tại Giáo xứ Magaret Mary. Anh Trưởng Vùng sẽ làm việc với Anh Phụ Trách để xác định kế hoạch cụ thể. Các ACE cùng bàn bạc, dự thảo công việc chuẩn bị cũng như phân công thực hiện. Kế đến là phân công bố tồn quỹ của Chị Vân, Thủ Quỹ.

Sau phần chia sẻ, A. Đoàn tiếp tục hướng dẫn phần Kinh nguyện kết thúc buổi sinh hoạt. Ngoài ý chỉ cầu nguyện cho 2 linh hồn kể trên, ACE còn đặc biệt cầu nguyện cho Chị Sáng được bình an trong chuyến về VN thăm phụ thân đau nặng. Sau khi hoàn tất phần Sinh hoạt, AC. Đoàn đã mời ACE dự buổi tiệc thân mật. Trong buổi tiệc, có sự tham dự của A. Trung, bạn học thời Đại Chung Viện, cùng lớp với các Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Ng. Văn Khảm, Đức Cha Thống, Đức Cha Thế,...

ACE đã được nghe 1 số tin tức về Đức 



### **GIA ĐÌNH FORT WORTH, TX**

Chúa Nhật ngày 23 tháng 01 năm 2011, Gia Đình Fort Worth chúng em họp mặt tại Giáo xứ Kitô Vua. Trong buổi họp có đầy đủ Cha xứ Hữu Độ, Cha phó Tiến Hóa, và Cha xứ Fatima Thành Huynh. Tất cả Anh Chị Em GDTH Fort Worth tham dự khá đông đủ.

Cha Kiệt, và cùng nhau chia sẻ 1 số quan điểm liên quan đến Giáo Hội Việt Nam và xác định cách tốt nhất để giúp GHVN là cầu nguyện cho các vị trong Hàng Giáo Phẩm VN thay vì chỉ trích các Ngài như 1 vài xu hướng hiện nay.

*Thư Ký GD Wichita: Trần Quốc Bảo*



### *Gia đình Fort Worth Châu Thánh Thế*

Theo chương trình, đúng 6:00 pm, chúng em có giờ cầu Thánh Thể. Mở đầu bằng bài hát kính Chúa Thánh Thần. Sau đó Cha phó Tiến Hóa đặt Thánh Thể. Trong giờ cầu chúng em đọc 50 chục kinh Mân Côi và kinh Tận Hiến. Nhân ngày cuối năm, Cha xứ Độ góp ý nên dâng giờ cầu này để Đền Tạ Thánh Thể. Trước là xin lỗi Chúa trong năm qua đã có những lỗi lầm mất lòng Chúa. Sau là xin Chúa thương ban cho chúng ta Năm Mới này được mọi sự đều mới. Mới từ trong tâm hồn cho tới những lời nói với anh chị em cũng tốt và mới. Nhất là có



gắng hơn sống đúng những lời trong Kinh Tân Hiến cho Mẹ. Với những lời nguyện trước Thánh Thể Chúa, chúng em xin Chúa ban xuống muôn ơn lành cho Anh Giám Tỉnh và tất cả các anh chị em đã tận hiến cho Mẹ Maria. Chúng em cũng cầu cho các con các cháu trong Đại Gia Đình Đồng Công luôn luôn được Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse che chở dìu dắt, đồng hành hướng dẫn trên mọi nẻo đường.



Sau đó chúng em rời gót ngọc sang nhà xứ Kitô Vua cùng với các Cha quây quần bên nhau chụp hình lưu niệm và dùng bữa tiệc nhỏ nhỏ gọi là đời năm cũ đón năm Mới Tân Mão. Anh Chị Em chúc tuổi nhau như thói quen tốt lành của người Việt nhân dịp đầu năm.



*Gia đình Fort Worth chụp trong Nhà Xứ*



## **GIA ĐÌNH SANBERNADINO, CA**

Ngày 9 tháng 1 vừa qua, Gia Đình Tân Hiến Đồng Công vùng Sanbernadino đã có buổi sinh hoạt tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, CA với chương trình như sau:

- 08:00 a.m *Chầu tại Thánh Đường.*
- 09:30 a.m *Thánh Lễ tại Thánh Đường.*
- 10:45 a.m *Điểm Tâm tại Hội Trường.*
- 11:00 a.m. *Họp - tại Hội Trường.*

Phiên họp được mở đầu bằng bài hát Kính Chúa Thánh Thần. Sau đó là Anh trưởng ban phục vụ vùng đã ngỏ lời chào mừng và giới thiệu Anh Lm. Hải Dương, Giám đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con, chia sẻ về đề tài: "Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa" (Mt. 3, 13-17).

Chủ đề hôm nay chia sẻ về bài Phúc âm theo Thánh Matthêu diễn tả việc Chúa Giêsu rời xứ Galilêa đi đến với Gioan ở sông Giođan để ông làm phép rửa cho. Trong thời gian ấy nghi thức rửa rất thịnh hành và có nguồn gốc phát xuất từ Babilon Ai cập. Luật Lêvi nói những người phạm tội giới tính, đụng chạm tới những

người phong cùi thì phải dìm trong nước. Vì thế khi nghe tin Gioan kêu mời, người ta đã tới để thanh tẩy mình. Việc Chúa nhận rửa, Ngài đã thể hiện sự khiêm tốn thâm sâu, vì Chúa đã mặc lấy tội nhân loại. Ngày nay chúng ta rửa là để thông hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa, sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa với 3 nhân đức Tin-Cậy-Mến được lãnh nhận khi rửa tội. Cuộc sống mới kêu gọi mỗi người, mọi ngày phải làm sao sống với ơn được nhận lãnh khi rửa tội? Chúng ta phải luôn xem lại lòng mình như thế nào? Mỗi khi chúng ta

đến nhà thờ chỉ để chu toàn bổn phận hay vì tình yêu với Thiên Chúa? Chúng ta có luôn luôn thực hiện niềm tin đã nhận lãnh trong ngày rửa tội hay không?

Tiếp theo là phần thông báo của Anh Trưởng Vùng:

- Ngày 13 tháng 2 năm 2011: Họa miên và mừng xuân Tân Mùi tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ sáng do miên đảm trách.

- Vùng Sanbernadino sẽ họp vào ngày Chúa Nhật của tuần lễ thứ 2 của các tháng 4 và tháng 6.

- Phần báo quỹ: Chị Thủ quỹ báo cáo tiền tồn ở quỹ là 378 đôla.

Sau cùng là phần bế mạc, Anh Trưởng Vùng đã cảm ơn Anh Lm. Hải Dương với bài giảng thuyết thật sâu sắc và hữu ích cho mọi người. Anh đã cảm ơn tất cả các Anh Chị trong vùng đã về sinh hoạt hôm nay buổi họp đã được

chấm dứt sau khi tất cả các Anh Chị cùng nhau sốt sáng đọc kinh cầu nguyện cho các phân tử Đồng Công.

Buổi họp đã kết thúc lúc 12:20 p.m cùng ngày.

Người viết: *Giuse M. Nguyễn Văn Tập*

\*\*\*\*\*

## Mẹ Maria là “Phúc Âm Sống”

*(Đức Cố Hồng Y Thuận)*



Sứ thần Gabriel:

**“Bà sẽ hạ sinh một con trai...”**

Mẹ Maria:

**“Này tôi là tôi tá của Chúa.  
Tôi xin vâng như lời thiên  
thần truyền”**

## Hân Hoan Mừng Lễ Mẹ Nhận Tin

(25 tháng 3 năm 2011)

**Bổn Mạng I**

**Gia Đình Sacramento, CA & Wichita, KS**

Kính chúc Anh Chị Gia Đình Sacramento và Wichita được luôn noi gương Đức Mẹ thưa tiếng xin vâng trong cuộc sống tận hiến, tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa và Mẹ Maria, sống an vui như Chúa Hải Nhi tròn tay Mẹ yêu dấu Maria.

*Xin toàn thể Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cùng chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho quý Anh Chị Gia Đình Sacramento và Wichita*

# Kỷ Niệm Thành Hôn Tháng 3



| Ngày<br>Thành Hôn | Tên<br>Tiểu Bang | Số Năm |
|-------------------|------------------|--------|
|-------------------|------------------|--------|

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 01 | AC Tăng Sinh, MI        | 36 |
| 06 | AC Phạm Hải Sơn, TX     | 35 |
| 09 | AC Hoàng Tế Xuyên, MO   | 38 |
| 18 | AC Nguyễn Đ. Nguyên, CO | 59 |
| 25 | AC Đặng Thụy, VA        | 26 |
| 28 | AC Lê Văn Sâm, OK       | 34 |
| 28 | AC Ngô Bá Hoàng, MN     | 54 |

## Kỷ Niệm Thành Hôn Tháng 12 (\*)

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 26 | AC Phạm Khắc Gia, CA    | 41 |
| 31 | Chị Ng. T. Bạch Yến, CA | 23 |

## Kỷ Niệm Thành Hôn Tháng 01 (\*)

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 28 | AC Trần Văn Tuyên, CA  | 22 |
| 10 | AC Hoàng Xuân Bách, CA | 18 |

(\*) Báo những tháng trước vì lý do kỹ thuật nên thiếu tên của những Anh Chị trên. Vậy bù lại chúng ta chúc mừng và cầu cho Quý Anh Chị “gặp đôi” nhé.

**Xin Chúa ban cho tình yêu  
của Anh Chị luôn tràn  
đầy nồng ấm như chum  
rượu Cana**

**Anh Nhà Thơ Dzuy Cali tặng AC bài thơ** ☞

## **Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2)**

Mình ơi ! có nhớ hôm nay?  
Hai ta kỷ niệm cái ngày lấy nhau  
Chao ôi ! Cái buổi ban đầu  
Sao mà nó đẹp, nó “ngầu” vậy anh ?  
Em thì đẹp sẵn, đã dành !  
Đứng xa, nhìn trộm, thấy anh cũng “ngầu”  
Liếc qua, chẳng dám nhìn lâu  
Nhưng mà bao quát, từ đầu, đến chân  
Thương, mà chẳng dám lại gần  
Một mình, đứng lặng, tần ngần mà mơ  
Khi đã vào đến nhà thờ  
Lúc làm lễ cưới, hàng giờ bên nhau  
Nhìn lên thập giá, nguyện cầu  
Quãng thời gian ấy, nhiệm màu quá đi !  
Lời thề “không được phân ly”  
Phải tuân, phải nhớ, phải ghi vào lòng  
Phút thần tiên ấy đã xong  
Hai ta lặn lội, long dong vào đời  
Chống chèo, ngụp lặn, lội, bơi  
Nhọc nhằn, vất vả, không lời than van  
Nét duyên, vẻ đẹp phai tàn  
Quãng đời đẹp ấy, thời gian xóa mờ  
Mình ơi ! em tiếc lắm cơ .  
Mỗi khi nghĩ đến, ngẩn ngơ mình à ?  
Giờ tuy hai đứa đã già  
Nhìn nhau chán lắm, nhưng mà vẫn thương  
Cãi cọ, xích mích thật thường  
Nhưng rồi vẫn nhịn, vẫn nhường thay phiên  
Nay giặc già, mai bình yên  
Làm cho nét đẹp, vẻ hiền phai pha  
Thôi thì giờ cũng đã già  
Có mà ăn ở thuận hòa mình nghe ?  
Cầu Trời, xin Mẹ chở che  
Chúng con biết rõ ngày về, chẳng xa  
Chúng con yêu Mẹ thật mà !  
Và tin lòng Mẹ bao la, ngút ngàn  
Ca.Jan 20.11  
Dzuy. Cali.



## *Chia Buồn*

*Văn Phòng GDTHDC  
Nhận Được Ái Tín*

**Cụ Maria Đinh Thị Lan**  
Thân mẫu của A. Tuấn và C. Đan  
Qua đời 16.01.11  
Tại Việt Nam – Thọ 105 tuổi

**Linh Mục Giuse Bùi Văn Hoàng**  
Bào đệ của Anh Bùi Ngọc Mẫn  
Qua đời 10.01.11  
Tại Giáo Phận Mỹ Tho – Thọ 63 tuổi

*Toàn thể GDTHDC xin chia buồn  
Cùng Quý Anh Chị và cầu nguyện cho  
các linh hồn trên sớm hưởng  
Nhan Thánh Chúa*



## **THÔNG BÁO**

V/v Các khoá tĩnh huấn  
trong năm 2011

*Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến Dòng Công sẽ tổ  
chức hai khoá tĩnh huấn (40HK & 41HK) theo  
những ngày giờ và địa điểm như sau:*

### **1. KHOÁ 40 HK TẠI CARTHAGE, MO**

Thời gian từ 5PM ngày Thứ Năm,  
ngày 23 tháng 6 năm 2011 tới 2PM Chúa  
Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011, tại Nhà  
Tĩnh Dòng, Carthage, Missouri.

### **2. KHOÁ 41 HK TẠI RIVERSIDE, CA**

Thời gian từ 5PM ngày Thứ Năm,  
ngày 07 tháng 7 năm 2011 tới 2PM Chúa  
Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011, tại  
Divine Word Missionary, Riverside,  
California.

*Xin anh chị em cố gắng sắp xếp công việc  
để có thể đến tham dự. Việc tham dự  
những khoá tĩnh huấn này rất cần thiết cho  
việc thăng tiến đời sống cá nhân và gia đình.*

Carthage, ngày 01-02-2011  
Văn Phòng GDTHDC

### **NGÀY THÁNH MẪU 2011**

Ngày Thánh Mẫu 2011 sẽ bắt đầu thứ  
Năm ngày 04 tháng 8 năm 2011 đến Chúa  
Nhật ngày 07 tháng 8 năm 2011.

