

Cộng-Đoàn Đức-Mẹ La-vang *Mẹ của Hy-Vọng*



"Hiện đệ quý mến, tôi phó thác cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hy-Vọng, bản thân cũng như sứ vụ của Hiền đệ."

*(Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
gửi ĐTGM F.X. Nguyễn Văn Thuận
ngày 18 tháng 3 năm 2000.)*



Kính đê Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II



Trình Đức Thánh Cha,

Hôm nay, bế mạc tuần Tĩnh Tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều, con muốn làm lại trong tay Đức Thánh Cha, lời khẩn với Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Vương Cung Thánh Đường La Vang, ngày 8 tháng 12 năm 1966, dịp hành hương Toàn Quốc Sinh Viên Công Giáo.

Đức Phaolô VI, vị tiền nhiệm đáng kính nhớ của Đức Thánh Cha, ngày 17 tháng 4 năm 1971, đã chúc lành và khuyến khích việc thiết lập theo giáo luật, một cộng đoàn linh mục và giáo dân tận hiến, cùng với qui luật đời sống.

Phong ba tử thách đã dồn dập đến, hạt giống gieo xuống đất nếu không chết đi thì không sinh kết quả: Vương Cung Thánh Đường La Vang đã bị bom đạn tàn phá năm 1972. Phần con đã bị lao tù từ ngày 15 tháng 8 năm 1975, rồi xuống tàu thủy đưa ra Bắc Việt ngày 1 tháng 12 năm 1976. Ngày 13 tháng 5 năm 1978 con được lệnh đi quản thúc tại giáo xứ Giang Xá, cách Hà Nội 20 cây số.

Vừa đến nơi, con rất ngạc nhiên vì thấy thánh đường ở đây rất giống Vương Cung Thánh Đường La Vang. Giáo dân đã giải thích rằng, 40 năm trước đây, Cha già chánh xứ Phêrô Phương đã vào La Vang quan sát và xin mẫu nhà thờ



Bên trong nhà thờ Giang Xá

Đức Mẹ La Vang để đem về xây nhà thờ Giang Xá. Con rất xúc động và nhìn thấy đây là dấu chỉ của tình Mẫu tử Đức Mẹ Vô Nhiễm dành cho đời con và sứ mệnh mục vụ của con. Dưới bóng thánh đường Đức Mẹ - theo mẫu La Vang - con đã viết nhiều sách thiêng liêng về đề tài hy vọng (1978-1982). Con đường Thánh Giá luôn luôn đưa đến Phục Sinh.

Hôm nay, con sung sướng được yết kiến Đức Thánh Cha. Kính xin Đức Thánh Cha chúc lành cho Hiệp Hội giáo dân mang danh hiệu:

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang
Mẹ của Hy Vọng (Mater Spei)

Các "**Esperanti**": Thành viên của Cộng Đoàn này, tình nguyện sống theo sứ điệp Đức Mẹ La Vang gồm 10 điểm:

1. Chứng nhân hy vọng
2. Bí quyết cầu nguyện
3. Tình thần thơ ấu
4. Mẫu nhiệm Thánh Giá
5. Phó thác cho Mẹ
6. Phục vụ người nghèo
7. Xây dựng Hội Thánh
8. Thánh hóa gia đình
9. Đoàn kết hiệp nhất
10. Loan báo Tin Mừng

Ngày 22 tháng 8 năm 1998 tại Washington, đã cử hành Đại Lễ Kỷ Niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. Các Đức Hồng Y James Hickey, Tổng Giám Mục Washington và Đức Hồng Y Bernard Law, Tổng Giám Mục Boston, bằng bút phê đã công nhận và khuyến khích việc phổ biến Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang.

Nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha, bảo chứng cho muôn vàn ân sủng của Thiên Chúa, chúng con xin hứa sẽ trung thành trong đời sống và hoạt động tông đồ xứng đáng những chứng nhân hy vọng trong thế giới ngày nay.

Roma ngày 18 tháng 3 năm 2000

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'John Paul II', written over a horizontal line.

cum benedictio

Joannes Paulus II

10. VI. 2000.

*Tổng Giám Mục Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Chủ Tịch Hội Đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình*

Các bạn thân mến,

Sau khi nghe tôi giảng về sứ điệp Đức Mẹ La-Vang tại Vương Cung Thánh Đường của Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhiều bạn đã liên lạc xin tôi giải thích và yêu cầu phổ biến rộng rãi sứ điệp này.

Vào mùa thu 1998, trong một khoá học hỏi về Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI ở Strasbourg (Pháp), trong số tham dự viên đa số là bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu. Họ đã đón nhận sứ điệp Đức Mẹ La Vang trong niềm hân hoan và cảm mến. Sau đó viết thư và yêu cầu tôi cho in sứ điệp này.

Các bạn thừa biết, mặc dầu tôi rất bận với công việc tại giáo triều, cùng với chương trình cho phổ biến Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh cho thế giới, nhưng tôi vẫn luôn tha thiết với món nợ thâm tình với Đức Mẹ La-Vang mà tôi hằng mang trong tim tôi.

1. Tại sao tôi cho phổ biến Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang trong năm 1998?

Nhân dịp kỷ-niệm 200 năm Đức Mẹ La-Vang hiện ra ở La-Vang, tôi thiết nghĩ nếu chúng ta chú trọng quá nhiều vào việc tổ chức lễ lạc cho linh đình, giống như dịp lễ phong các thánh Tử Đạo Việt Nam, thì khi bế mạc là hết. Cuộc sống của mỗi người công giáo sẽ không có gì thay đổi, vẫn là dà với những bon chen trần tục. Cuộc sống của các xứ đạo sẽ không được canh tân theo sứ điệp Đức Mẹ La-Vang, thì công sức tổ chức của chúng ta thật là vô bổ. Do đó cần phải nối dài sứ điệp của Mẹ một cách liên li qua cuộc sống hằng ngày. Nếu không làm như thế, thì đúng là: "Mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương Mẹ kể tháng kể ngày."

2. Mục đích của việc thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang?

Các cộng đoàn Việt Nam khắp nơi sống đạo đức, quảng đại, hăng hái tham gia công việc tông đồ làm cho tôi rất vui mừng và hãnh diện.

Bước qua ngưỡng cửa năm 2000, chúng ta phải đối diện với nhiều thách đố mới về đức tin, luân lý, cuộc sống gia đình, xã hội, văn hóa... Thêm vào đó, thời đại hoàn vũ hóa cùng với lối sống tiêu thụ đang đe dọa và làm băng hoại xã hội. Dần dần nhiều người bắt đầu thờ ơ lãnh đạm với đức tin. Vi khuẩn khô đạo lan dần. Ôn gọi linh mục tu sĩ đang trên đà xuống dốc. Các hội đoàn, phong trào sinh hoạt thiếu nhiệt huyết. Cùng với sự thao thức của tôi là lời mời gọi và nhấn nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang thốt thức: "Phải sám hối và biến đổi tâm hồn trong cuộc sống mới." Sự hình thành

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang như một cánh cửa rộng mở đón tiếp mọi người, mọi tầng lớp, mọi đoàn thể muốn dần thân sâu xa hơn nữa trong cuộc hành trình đức tin ở dưới một mái nhà thân thương, chỗ che và dìu dắt của Mẹ, để rồi hoàn toàn thuộc về Mẹ qua lời khẩn hứa được Hội Thánh chấp thuận. Ngoài ra, sự hình thành Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang cũng nhằm mục đích đáp lại khát vọng của nhiều bạn muốn hiến thân trọn vẹn để phục vụ Hội Thánh trong một bối cảnh mới của thế kỷ 21.

3. Tại sao gọi là cộng đoàn?

Xưa nay, tùy hoàn cảnh của mỗi thời đại và do Chúa Thánh Thần soi sáng cho các đấng lập dòng mà trong Hội Thánh có nhiều hình thức tu trì khác nhau:

- a. Ẩn tu: là những người muốn dâng mình cho Chúa, sống nơi thanh vắng, thường là cảnh núi rừng, sa mạc, để tu trì, vào các thế kỷ đầu, như thánh Phao-lô, thánh An-tôn ẩn tu.
- b. Các trinh nữ thánh hiến: là những thiếu nữ thanh xuân muốn dâng mình cho Chúa, quyết giữ mình đồng trinh, trực thuộc quyền giám mục. Sau thời gian luyện tập, được Đức Giám Mục làm lễ thánh hiến trọng thể trước cộng đoàn. Họ sống riêng rẽ, không có dòng tu, không có hội. Hình thức này hiện nay đã được củng cố trở lại.
- c. Các đan tu: Vào thế kỷ thứ IV trở đi, các thánh Augustinô, Bênedictô, Basiliô lập các Đan-Viện. Có đường lối sống chung, giữ ba lời khấn, không đi ra ngoài. Trong kinh cầu nguyện xưa người ta gọi là các thánh "Viện Tu." Các Đan-Viện thường chọn những nơi thanh vắng, xa thế gian, thuận tiện cho việc chiêm niệm, ăn chay cầu nguyện.
- d. Các tu sĩ dòng: Kinh cầu các thánh gọi là các thánh hiến tu, các tu sĩ nam nữ có lối sống chung, giữ ba lời khấn. Tuy sống trong nhà dòng, nhưng hoà mình hoạt động giữa thế gian, trong các lãnh vực như giáo dục, bệnh viện, truyền thông, truyền giáo...
- e. Các tu hội đời: Từ thế kỷ 20, có một số tu hội đời khai sinh và chớm nở. Đến đời Đức Giáo Hoàng Piô XII mới được chấp thuận. Trực thuộc bộ tu sĩ. Họ có tổ chức chặt chẽ, giữ ba lời khấn, nhưng không sống chung.
- f. Các cộng đoàn: Sau thế chiến thứ II, và đặc biệt sau Công Đồng Vatican II, có nhiều nhóm giáo dân được hình thành với tên gọi là cộng đoàn, hoặc huynh đoàn, hoặc phong trào. Họ phát triển rất mạnh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là "tương lai của Hội Thánh." Họ không buộc phải sống chung, không tuyên khấn, nhưng tuyên hứa. Có thể gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội như linh mục tu sĩ, giáo dân độc thân hoặc lập gia đình, kể cả những người không công giáo miễn là họ có cảm tình và chấp nhận sống và hoạt động theo một lý tưởng, để cùng liên đới xây dựng một xã hội lành mạnh. Hiện nay trên thế giới có những cộng đoàn lớn như Focolare, Neo-Catechuminate; Thánh Egidio, Emmanuel...

4. Làm sao mà Hội Thánh chấp nhận nhiều hình thức tu trì như vậy?

Vì Hội Thánh là công trình của Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần liên li canh tân Hội Thánh một cách vô cùng phong phú và đa dạng. Mặc dầu mỗi năm trong Hội Thánh có chừng 5 dòng tu bị xoá tên, vì số ớn gọi giảm sút nên phải nhập vào một dòng khác. Nhưng Toà Thánh mỗi năm cũng chính thức cộng nhận chừng 5 dòng mới đã vừng vàng. Thêm vào đó có trên 20 dòng và cộng đoàn mới khác được thiết lập. Vì thế, thật là sai lầm khi có người bạo miệng tuyên bố chỉ có phong trào này nhất, hiệp hội kia là số một. Vì cách hành động của Thiên Chúa thì vượt lên trên lối suy tư của con người.

5. Các cộng đoàn trong giai đoạn mới này có những điểm nào nổi bật?

Chúa Thánh Thần luôn dành cho Hội Thánh những điều ngạc nhiên mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Trong suốt những thế kỷ qua, các đấng lập dòng là nam giới. Thường muốn khai sinh dòng nữ các đấng lập dòng phải cần đến nữ giới. Nhưng ngày nay việc lập dòng mang một sắc thái mới. Ví dụ: Chân phước Don Giacomo Alberione đã lần lượt lập 10 ngành trong một cộng đoàn vừa linh mục, vừa tu sĩ nam nữ, vừa giáo dân. Ngài đã qua đời vào năm 1971. Mẹ Têrêxa thành Calcuta ở Ấn-Độ đã sáng lập các "Nữ Tu Truyền Giáo Bác Ái." Bà Chiara Lubich sáng lập "Phong Trào Focolare," có đến hơn 10 ngành. Đầu tiên là nữ giới, rồi đến nam, độc thân, sau đến linh mục, tu sĩ, giám mục, hồng y, những người có gia đình, những người không công giáo...

6. Cộng đoàn Đức Mẹ La-Vang có mấy ngành?

Phó thác cho Đức Mẹ. Đó là kinh nghiệm đời tôi. Thật vậy, để cho Mẹ dẫn dắt tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn không ngờ sức loài người chịu nổi. Vì thế, Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang giúp mọi người sống đặc sủng của mình một cách trọn vẹn hơn, nhờ sự diệp của Mẹ.

Mỗi người đều có chỗ đứng trong cộng đoàn Đức Mẹ La-Vang, tùy đáng bậc, hoàn cảnh, ớn gọi và sự lựa chọn cá nhân: Tu sĩ, linh mục, độc thân, gia đình...

7. Tôi đã cao niên, như vậy có thực hiện được ước nguyện này không?

Việc Chúa, có Chúa lo. Chúa Giê-su đã chết trên thánh giá, dưới mắt trần gian mọi sự xem như hoàn toàn sụp đổ, nhưng nay Hội Thánh vẫn tồn tại.

8. Tôi có giấc mơ này từ bao giờ?

Giấc mơ này tôi đã có từ lâu. Từ lúc tôi còn làm thầy. Tôi đã cuu mang và dưỡng nuôi nó bằng sự dâng hiến và phó thác, bằng những lời kinh, bằng những chuyến đi hành hương tại thánh địa La-Vang. Những lần hành hương vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1966 là mốc điểm quang trọng cho giấc mơ này. Tôi cùng với đoàn sinh viên công giáo liên đại học Việt Nam đã đi bộ từ Huế ra La-Vang. Tại đây, lúc dâng thánh lễ tôi đã cầu xin một cách đặc biệt và phó thác trọn vẹn giấc mơ này cho Mẹ. Với dòng thời gian và công tác mục vụ, tôi đã dần dần khám phá và thực thi giấc mơ ấy theo ý Mẹ. Để chuẩn bị cho cuộc sống chung dưới mái nhà của Mẹ, tôi đã tạo điều kiện để giáo dân làm quen với việc dẫn thân có lời khẩn trong cuộc sống, bằng cách cho khai

nhập các phong trào Focolare và Cursillos. Thành lập "Phong Trào Công Lý Hoà Bình" (1968) và "Tu Hội Hy Vọng" (1971) để đáp ứng cho nhu cầu này.

Tưởng đâu giấc mơ của tôi sẽ chết dần mòn nơi tù dày và biệt xứ. Nhưng tôi quyết tâm vâng theo ý mẹ và sống xác tín với sự quan phòng của Chúa dù ở dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế, nếu đây là việc của Chúa, Ngài sẽ liệu. Rồi nơi biệt xứ, Mẹ muốn tôi thực hiện giấc mơ đó. Đến Ý, tôi hoà mình vào phong trào Focolare, giúp huấn luyện các khoá Cursillos, đi đó đây trình bày về Công Lý Hoà Bình. Nhưng rồi với thời gian trôi qua, Đức Mẹ muốn tôi thực hiện Công Lý Hoà Bình ở mức độ rộng lớn hơn. Năm 1998 tôi đã được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Công Lý Hoà Bình của Toà Thánh. Qua công việc, tôi lại có dịp đào sâu và thực thi sứ điệp của Mẹ. Mùa chay năm nay tôi được Đức Thánh Cha mời giảng Tĩnh Tâm cho ngài và giáo triều, với đề tài "Chúng Nhân Hy-Vọng." Qua mạng lưới Internet và truyền thông, tôi đã có dịp chia sẻ và trình bày cho cả thế giới biết "Hy-Vọng" đó là gì. Xong tuần giảng tĩnh tâm tôi lại xác quyết hơn về sự phó thác và sống theo sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta.

9. Bước đầu tôi đã làm gì?

Luôn cầu nguyện và kết hiệp với Đức Maria trong lời kinh cũng như trong cuộc sống. Tức là tôi đã để cho sứ điệp của Đức Mẹ chi phối, hướng dẫn và biến đổi cuộc sống. Rồi với thời gian và thử thách tôi đã cảm nhận từ từ ra ý của Mẹ.

Ngày 20 tháng 8 năm 1998 tôi đến gặp Đức Hồng Y James Hickey, Tổng Giám Mục Hoa-Thịnh-Đốn, và trình bày văn bản với ngài. Ngài đọc cách chăm chỉ, rồi ký tên vào. Sau đó, ngài đưa tôi vào nguyện đường riêng của ngài và quỳ gối cùng nhau cầu nguyện dâng tất cả cho Mẹ. Tôi thật cảm động và tin đây là dấu chỉ của Mẹ ban cho.

Ngày 22 tháng 8 năm 1998, lúc mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra ở La-Vang tại thủ đô Hoa-Thịnh-Đốn, tôi cảm thấy bị thúc bách và phải xem đây là thời điểm mà Đức Mẹ La-Vang muốn khai sinh và ban một nguồn sinh lực mới cho chúng ta trong thế kỷ 21.

Ngày 24 tháng 8 năm 1998, tôi lên Boston thăm Đức Hồng Y Bernard Law, và sẵn dịp tôi đã trình bày giấc mơ này cho ngài cùng với văn bản. Trong thánh lễ chúng tôi đã cầu nguyện thật nhiều. Và ngay sau khi kết thúc thánh lễ, ngài đã ký tên cùng với những lời cầu chúc rất nhiệt thành. Khi chia sẻ với một số anh em linh mục tu sĩ Việt Nam, tôi đã nhận được sự nâng đỡ và khích lệ thật chân tình.

Đối với tôi tất cả những biến cố này mang một chiều kích quan trọng cho một hướng đi, đặc biệt là sự nâng đỡ và chúc lành của các vị mục tử cao cấp trong giáo hội địa phương. Tôi xem đây là bảo chứng và đường lối cho công trình chúng ta: Luôn luôn hiệp thông với giáo hội địa phương.

10. Bạn phải làm gì để là thành viên của Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang?

Một là cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho hiểu linh đạo Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang. Hai là nhìn xem tôi có ơn gọi làm tông đồ trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang không/? Ba là suy xét tôi có thể chọn ngành nào? Bốn là quyết định dứt khoát.

11. Làm thế nào để tìm hiểu linh đạo Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang?

Qua các sách đã xuất bản. Đây là giấc mơ đã được đúc kết và hiện thực hoá qua việc Chúa Quan Phòng đã tạo điều kiện cho tôi nghiền ngẫm, cảm nghiệm bằng đời sống kết hiệp trong gian khổ, lao tù và công việc tông đồ, nay đã được hệ thống hoá.

a. Bộ sách Đường-Hy-Vọng là nền tảng căn bản.

- Chiều sâu: Đường-Hy-Vọng.
- Chiều cao: Đường-Hy-Vọng dưới ánh sáng lời Chúa và công đồng Vaticanô II.
- Chiều rộng: Những Người Lữ Hành Trên Đường-Hy-Vọng.
- Chiều nội tâm: Cầu Nguyện Hy-Vọng.

b. Cuốn sách "Niềm Vui Sống Đạo Thế Kỷ 21" là hành trang đi vào thiên niên mới.

c. Bảy điểm thực tế của linh đạo được tóm gọn trong cuốn "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá."

d. Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu "Đức Mẹ Hy Vọng" vì Mẹ đã mang lại niềm hy vọng giữa lúc Giáo hội Việt Nam tuyệt vọng do những cuộc bách hại đẫm máu. Cuốn sách "Chúng Nhân Hy vọng" gồm 22 bài suy niệm đã giảng cho tuần lễ tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều là nguồn mạch của linh đạo.

e. Trong đó bài suy niệm thứ XX "Đây là Mẹ Con" là chiều kích thánh mẫu học của linh đạo.

f. "Sứ Điệp Đức Mẹ La-Vang" gồm 10 điểm:

- 5 điểm đầu thánh hoá bản thân.
- 5 điểm sau phục vụ Giáo Hội và Xã Hội.

1. Bí quyết cầu nguyện.
2. Tinh thần ấu thơ.
3. Mẫu nhiệm thập giá.
4. Phó thác cho mẹ.
5. Phục vụ người nghèo.
6. Xây dựng Hội Thánh.
7. Thánh hoá gia đình.

8. Đoàn kết hiệp nhất.
9. Loan báo Tin Mừng.
10. Chứng nhân Hy vọng.

Mười điểm cụ thể trong "Sứ Điệp Đức Mẹ La-Vang" như những cột trụ gắn bó các thành viên với Đức Mẹ La-Vang, trong hoàn cảnh Quê Hương và Giáo Hội cần phải được xây dựng.

Các bạn nhận thấy càng tiến lên, càng qui tụ lại những điểm cốt tủy của Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang

12. Làm thế nào để liên lạc giữa các thành viên với nhau?

Trong thời đại hoàn vũ hoá này, dù xa xăm mấy cũng có thể liên lạc với nhau để đối thoại, hiệp thông, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tinh thần liên kết, huynh đệ, hiệp nhất qua mạng lưới Internet. Qua phương tiện này chúng ta mở rộng cánh tay đón nhận mọi người, mà không cần phải đi xa.

12. Quy luật sống thế nào?

Quy luật sống cao sâu hơn cả là Phúc Âm. Sau khi đã tìm hiểu và được thấm nhuần linh đạo của Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang chúng ta sẽ học hỏi về qui luật sống. Nhưng tinh thần là quan trọng, cơ cấu được hình thành qua cuộc sống.

14. Bốn Mạng của Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang là ai?

Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang cũng được gọi là "Công Trình của Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giuse." Do đó không thể và không bao giờ được tách rời Đức Mẹ và Thánh Giuse ra. Cùng với mọi người chúng ta sẽ mừng chung Đức Mẹ La-Vang vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Bốn Mạng của Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang sẽ là ngày lễ Truyền Tin. Đức Thánh cha Gioan Phaolô II cũng đặt trọng tâm vào ngày lễ Truyền Tin. Vì thế, Ngài đã chọn chính ngày 25 tháng 3 năm 2000, lễ Truyền Tin, để dâng lễ tại Nazareth. Theo ngài, ngày ấy là chính lúc khởi sự Năm Thánh, vì Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Đức Nữ Maria, mở đầu Giao Ước mới. Ngài chính là niềm Hy-Vọng độc nhất để giải thoát nhân loại, cũng vì thế mà Đức Mẹ là Mẹ của Hy-Vọng. Đức Gioan Phaolô II sùng kính việc đọc Kinh Truyền Tin vì lễ ấy. Hàng năm chúng ta dọn mình từ 18/3 áp lễ Thánh Giuse để 25/3 lễ Truyền Tin để mừng lễ bốn mạng.

15. Tôi còn giấc mơ nào nữa không?

Tôi còn nhiều giấc mơ. Tôi kính thánh Giuse mà thánh Giuse là bốn mạng của những ai có giấc mơ. Chính ngài hành động theo giấc mơ. Trong giấc mơ, ngài nghe thiên thần báo: "Hỡi Giuse, đừng sợ, hãy nhận Maria làm bạn mình..." Trong giấc mơ ngài được thiên thần báo phải đưa Maria và hài nhi trốn sang Ai-Cập... Cùng trong giấc mơ thiên thần báo ngài trở về quê quán ở Nazareth...

Trong lao tù, tôi được Mẹ theánh Têrêxa Avila giúp đỡ nhiều, và tôi có giấc mơ sau này sẽ có một ngành chiêm niệm giữa đời gọi là "Carmelo giữa Đô-Thị"- một ngành gồm những người già cả, bệnh tật, sống hy sinh, cầu nguyện để làm tông đồ. Đức Gioan Phaolô II đã gọi họ: "Anh chị em có sức mãnh liệt như Chúa Giêsu trên thánh giá."

16. *Tôi nhắn nhủ gì với các bạn đây.*

Tôi có mấy điều tâm tình xin gửi đến các bạn để chúng mình hiệp thông với nhau:

1. *Cầu nguyện liên li.*
2. *Khiêm tốn và chân thật.*
3. *Tất cả vì Phúc Âm.*
4. *Phục vụ và hoà nhập.*
5. *Đón nhận mọi người.*
6. *Sống theo Di chúc Chúa Giêsu.*
7. *Vui tươi trong hy vọng.*

Thân mến chúc các bạn một mùa xuân thật vui tươi và an bình trong Chúa Giêsu Phục Sinh.

Roma 23.4.2000

Mùng Lễ Phục Sinh.

VIII- Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang

Kính thưa quý Hồng Y,
Quý chư tôn đáng kính,

Trong ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời và cũng là dịp kỷ niệm hai trăm năm Đức Mẹ Hiện Ra tại La-Vang, Việt Nam (1798-1998), cùng hiệp thông với vị đại diện của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, và cùng toàn thể Giáo Hội Việt Nam, hôm nay tôi vui mừng và hân hạnh hiến dâng Cộng đồng "Đức Mẹ La-vang" cho Mẹ Maria.

Lịch sử Việt Nam cho thấy trong những thử thách của một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và Giáo Hội bị đàn áp bởi những hạn chế quyền tự do tôn giáo, chúng ta đã luôn hướng về Mẹ La Vang xin mẹ hộ trì trong cuộc chiến đấu để giữ vững Đức Tin mà tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta. Ý thức được nghĩa vụ kiến tạo lại Giáo Hội và Quê Hương mến yêu thôi thúc chúng ta phó thác mình trong cánh tay che chở và cầu bầu của Mẹ. Cuộc sống của chúng ta tập trung vào việc cầu nguyện, gặp gỡ với Chúa qua Thánh Kinh và đồng hành với Đức Giêsu Kitô luôn hiện diện giữa chúng ta. Lý do của cuộc sống chúng ta đã và luôn là lòng cam kết chia sẻ sứ vụ tông đồ trong việc rao giảng Phúc Âm của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Xin Mẹ La Vang hướng dẫn chúng ta trên hành trình muôn vàn chông gai và đau khổ mà chúng ta đang bước đi. Tình yêu vững bền của Mẹ là nguồn suối vui mừng và hy vọng cho tất cả chúng ta trong thời buổi hoạn nạn này. Chúng ta tin tưởng vào ơn lành của Mẹ đổ xuống trên Cộng Đồng chúng ta, mọi thành viên và những kẻ thông hiệp với chúng ta trong việc phục vụ Giáo Hội dưới mọi hình thức hiển tế và tham gia.

Trong ngày trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho này, chúng ta hân hoan với nỗi vui mừng và lòng hiếu thảo khi chứng kiến kế hoạch yêu thương của Sự Quan Phòng Thiên Chúa hồi thúc chúng ta trở nên chứng tá cho Phúc Âm như Đức Maria đã từng làm khắp mọi nơi. Đây là lời mời gọi chúng ta thực thi Sứ Điệp của Mẹ La Vang.

1. Xây dựng Hội thánh

Hãy trở nên "Những viên gạch sống động" của một Hội thánh luôn tin tưởng vào Đức Kitô và được thúc đẩy bởi ân sủng của Mẹ Maria và thánh cả Phêrô, một Giáo Hội luôn cầu nguyện và tìm kiếm những dấu chỉ của thời đại và ưu tiên phục vụ người nghèo khổ.

2. Thánh hoá Gia đình

Gia đình là thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta. Hãy biến gia đình chúng ta trở nên mái ấm của nguyện cầu và tình thương ở đó Mẹ Maria là mẫu mực và là kẻ trung

gian. Gia đình chúng ta phải là cái nôi sự sống và tình yêu được nuôi dưỡng, thăng tiến và ấp ủ.

3. Đoàn kết Hiệp nhất

Hãy sống chúc ngôn của Đức Kitô "Xin Cho Họ Nên Một" bằng cách cố võ công lý, hòa bình và phát triển để xây dựng một xã hội nhân đạo hơn, và bằng cách kiên trì và thành tâm đeo đuổi việc đối thoại giữa các tôn giáo.

4. Loan báo Tin mừng

Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho thế giới. Chúng ta phải cam kết sống vai trò chứng tá tình yêu của Đức Kitô, cộng tác với tất cả anh chị em chúng ta để biến đổi xã hội xứng đáng với phẩm giá con người.

5. Chứng nhân Hy vọng

Chúng ta tuyên xưng với mọi người sứ điệp Hy Vọng của Mẹ La Vang: **"Hãy tin tưởng vào Mẹ, hãy chịu đựng thử thách trong hoan hỷ vì Mẹ đã nhậm lời các con. Từ nay ai đến chốn này kêu cầu Mẹ sẽ được toại nguyện"**.

Kính thưa quý Hồng Y,
Quý chư tôn đáng kính,

Trong ngày ân phúc và lịch sử này chúng tôi mong muốn cam kết trở nên những kẻ loan báo Tin mừng cùng chia sẻ kỳ vọng vào tương lai và ân sủng của Cộng Đồng "Đức Mẹ La-vang" này, và dấn thân phục vụ Giáo hội mà quý vị đang có trách nhiệm chần dắt. Xin quý vị chúc lành cho chúng tôi.

Đại lễ mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La-vang
Ngày 15 và 22 tháng 8 năm 1998
Tại Vương Cung Thánh Đường của Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận-Tổng Giám Mục-Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình

Tôi hoan hỷ chúc phúc và khuyến khích cộng đồng "Đức Mẹ La-vang", và liên kết với họ trong lời cầu khẩn Đức Mẹ dẫn dắt tất cả chúng ta đến với Đức Kitô.

Hồng Y James Hickey
Tổng Giám Mục Hoa Thịnh Đốn
Ngày 20 tháng 8 năm 1998

Nguyện cầu Thiên Chúa tiếp tục gây nguồn cảm hứng và ban ơn lành cho sáng kiến thánh thiện này, một sáng kiến mang nhiều hy vọng không những cho Giáo Hội tại Việt Nam, mà còn cho Giáo Hội tại quốc gia này nữa.

Hồng Y Bernard Law
Tổng Giám Mục Boston
Ngày 24 tháng 8 năm 1998

Lời giới thiệu

Trên thế giới, bất cứ một tổ chức nào, muốn được sống còn về lâu về dài, cần phải có một nội qui hay quy luật nhằm vạch rõ nguồn gốc, lý tưởng, nhiệm vụ, quyền lợi, mục đích... để định hướng và thăng tiến cho tổ chức.

Chúa Giêsu thành lập Giáo Hội. Nội qui của Ngài là sách Phúc Âm. Nhóm 12 tông đồ cùng với 72 môn đệ và quần chúng theo Ngài là những người đầu tiên đã đón nhận và sống cho nội qui này. Nội qui của Ngài thật đơn sơ và nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy yêu thương. Chúa thánh Thần mà Ngài hứa ban vẫn tiếp tục soi sáng và gìn giữ Giáo Hội qua mỗi thời đại.

Hôm nay, tôi xin đặt vào tay anh chị em tập nội qui nhỏ bé này của Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang, để giúp nhau thăng tiến trên bước đường tu đức. Tôi muốn nó thật đơn sơ khiêm tốn như cuộc đời các tông đồ và môn đệ buổi ban đầu, không có sách báo, không có nhà xuất bản, nhưng họ đã ghi lời Chúa trong con tim. Họ đã hàng say hoạt động vì đức mến nơi mà Đức Kitô luôn hiện diện. Họ đến với nhau như anh chị em ruột thịt trong nhà và sống hiệp nhất với nhau như chỉ có "một con tim và một linh hồn." Đức Maria là một trong những người môn đệ đó. Mẹ đã sống hoàn toàn cho qui luật yêu thương và hiệp nhất này.

Để trở thành người môn đệ đích thực của Đức Kitô trong CĐĐMLV, tập nội qui này xin được gửi đến cho những ai thăm tín, tự nguyện chấp nhận và sống theo qui luật của "Đường Hy Vọng, Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, Chúng Nhân Hy Vọng, và Sử Điệp Đức Mẹ LaVang." Cùng với tinh thần tận hiến và ước muốn phục vụ Giáo Hội, hy vọng tập nội qui này sẽ giúp mỗi một thành viên của CĐĐMLV luôn xác quyết và tiến bước trên bước đường hy vọng và trở thành người môn đệ đích thực của Chúa giữa lòng Giáo Hội, như Đức Maria và các thánh Tông đồ thuở xưa.

Xin Chúa luôn chúc lành và hoàn thiện những gì Ngài đã khởi sự nơi mỗi một người chúng ta.

Thân ái và kính chào trong Đức Kitô,

*TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý Hoà Bình.*

Dẫn nhập

Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang là một hiệp hội giáo dân với nhiều bậc sống khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng và một danh xưng. Vì thế, để gia nhập CDDMLV và chọn Đức Mẹ làm mẫu mực cho cuộc sống,

1. phải là những giáo dân đã chọn Chúa Giêsu làm trung tâm và mẫu mực cho đời mình, và quyết tâm sống theo sứ điệp Đức Mẹ Lavang.
2. phải là những giáo dân chọn lý tưởng ấy để thánh hoá bản thân mỗi ngày.
3. phải là những giáo dân tuyên hứa sống độc thân vì nước trời.
4. phải là những người tận hiến cả cuộc đời để làm việc tông đồ.

I. Bản Chất và Mục Đích.

1. CDDMLV là một cộng đoàn qui tụ các "tín hữu giáo dân" thuộc nhiều bậc sống khác nhau, nhưng có chung nguyện vọng cùng nhau dẫn thân trong một nếp sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động tông đồ trong lòng Giáo Hội. Tiếng cộng đoàn ở đây không hiểu theo nghĩa hẹp, là chung sống dưới một mái nhà như các dòng tu, nhưng hiểu theo nghĩa rộng là gắn bó với nhau trong tinh thần cộng đoàn (giáo luật khoản 198-311 và 321-329). Sống cộng đoàn nghĩa là mọi thành viên, gồm giáo dân và giáo sĩ chân nhận nhau là anh chị em trong Chúa Kitô, cùng đáp lại lời mời gọi nên thánh và cùng thực hiện việc loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống.

2. CDDMLV là một cộng đoàn sống theo chúc thư Chúa Giêsu, như hội thánh thuở ban đầu, là chỉ có "một tâm hồn," nghĩa là mọi người phải đi đến sự hiệp nhất trọn vẹn như Chúa Giêsu tha thiết mời gọi trong Phúc Âm. Chính lý tưởng hiệp nhất nối kết và kết hợp chúng ta thành một cộng đoàn luôn sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau về phương diện vật chất, tinh thần và tình huynh đệ.

3. Như một đứa con nhờ giòng sữa Mẹ để sống, khi nói đến Mẹ là nói đến tình yêu, Mẹ Maria là "Tình yêu được đón nhận

Tình yêu được đáp trả

Tình yêu được chia sẻ" (xem CNHV, c. 20).

Tình yêu ấy lớn lên mãi nhờ các nhiệm tích, đặc biệt là phép Thánh Thể và Hoà Giải, nhờ sự cầu nguyện cá nhân và tập thể, nhờ con tim rộng mở với cõi vô biên để đón nhận Chúa Thánh Linh và tinh thần tin thác vào Mẹ Maria Vô Nhiễm.

✓ 4. Như một đứa con chỉ biết sống tin thác và phó dâng để Mẹ âu yếm, nhún nhủ và dắt dìu, tâm tình đó phải được chúng ta thể hiện trong cuộc sống theo tinh thần sứ điệp Đức Mẹ Lavang gồm 10 điểm: 5 điểm thánh hoá bản thân, 5 điểm xây dựng Giáo Hội và xã hội (Xem Sứ điệp ĐMLV), chúng ta sẽ đi đúng hướng trong cuộc sống chúng ta trong thiên niên kỷ thứ ba này.

5. Sống trong Giáo Hội - vì Giáo Hội - với Giáo Hội, qua việc tham gia vào "mục đích tông đồ chung của Giáo Hội" (CD Vatican II, Sắc lệnh Hoạt Động Tông Đồ, số 19). Đó là cách thức làm việc tông đồ của CDDMLV. Vì thế, Cộng Đoàn có nhiệm vụ và hàng hái tham gia vào công việc tông đồ của Giáo Hội bằng cách:

- loan Tin Mừng cho muôn dân qua việc mang Phúc Âm đến cho mọi người, cho mọi xã hội và mọi văn hoá trong cuộc sống. (CNHV, c. 9 - Cuộc Phiêu Lưu của Hy Vọng - Mở Rộng Ra Ngoài Thành).
- Cộng Đoàn thăng tiến gia đình, canh tân xã hội, phục vụ con người, đặc biệt các người nghèo khổ, bị áp bức, bỏ rơi... Tất cả vì tình yêu Chúa nung đốt trong chúng ta.
- tất cả công tác xã hội, văn hoá, mục vụ của Cộng Đoàn đều phải thực hiện vì Phúc Âm, dưới ánh sáng của giáo lý, luôn luôn tuân phục và tin tưởng vào Giáo Hội. (Xem CNHV, c. 17, Sống Hiệp Thông).
- tất cả những hoạt động của chúng ta phải được thực hiện với tinh thần khiêm tốn, kiên trì, hy sinh như "Ánh Sáng - Muối Đất - Men trong Bột."

6. Về phương diện giáo luật, CĐĐMLV là một hiệp hội tông đồ có nội qui để hoạt động và được những người có trách nhiệm hướng dẫn theo luật chung của Giáo Hội (xem các khoản 215, 298-311 và 321-329).

Đời sống và việc những hoạt động tông đồ của cộng đoàn đặt dưới sự chăm sóc của Toà Thánh và Bản Quyền sở tại (Giáo Luật khoản 305).

II. Thành viên - Khai Tâm - Dẫn Thân

7. Muốn trở nên thành viên của CĐĐMLV, phải là những giáo dân đến tuổi thành niên (18 tuổi-giáo luật khoản 97), đã chịu phép Thánh Tẩy và Thêm Sức, phải qua giai đoạn khai tâm 1 năm, thử tập 1 năm và tuyên hứa tạm 6 năm trước khi tuyên hứa vĩnh viễn. Họ phải là những người tình nguyện sống theo lý tưởng của Cộng Đoàn, được vị Tổng phụ trách và Hội Đồng chính thức chính thức chấp thuận, hoặc những người phụ trách được ủy quyền đặc biệt.

8. Cộng Đoàn gồm các thành viên thuộc các bậc sống khác nhau:
- a. những giáo dân có gia đình hoặc độc thân.
 - b. những giáo dân nam hoặc nữ dâng mình sống độc thân vì nước trời.
 - c. các phó tế vĩnh viễn.
 - d. các linh mục, phó tế, chủng sinh.
 - e. các tu sĩ nam nữ.

9. Hàng giáo sĩ triều luôn được mời gọi và khuyến khích tham gia vào CĐĐMLV với sự đồng ý của Đấng Bản Quyền.

10. CĐĐMLV hân hoan đón tiếp các tu sĩ nam nữ tham gia vào đời sống tinh thần của Cộng đoàn nhằm giúp sống linh đạo của mình một cách sốt sắng hơn mà vẫn duy trì tất cả phận sự riêng của luật dòng. Trong trường hợp muốn tham gia, tu sĩ phải được sự chấp thuận của vị phụ trách có thẩm quyền của dòng.

11. CĐĐMLV luôn niềm nở tiếp đón những anh chị em Kitô hữu không công giáo. Nếu muốn, họ có thể tham gia như "anh chị em hội viên" vào đời sống và ơn ích của Cộng đoàn theo tinh thần và điều kiện sau đây:

- họ phải thăm tín và xác quyết rằng họ được Chúa gọi vào CĐĐMLV.

- họ phải tuyên xưng tôn trọng Hội Thánh Công Giáo, trong bản chất, màu nhiệm, giáo lý cũng như việc cử hành bí tích.
- trong khi họ tham gia vào đời sống ƠN ÍCH và những sinh hoạt của Cộng đoàn, niềm tin và lòng trung thành của đối với tôn giáo của họ sẽ không gặp trở ngại.
- họ sẽ qua thời gian khai tâm và được nhận vào thành phần hội viên của CĐĐMLV. Với sự đồng ý của vị Tổng Phụ Trách và Hội Đồng, họ sẽ làm lời tuyên khấn, nhưng không tham gia vào việc quản trị và huấn luyện.

12. CĐĐMLV hân hạnh đón tiếp những anh chị em ngoài Kitô giáo, nhưng có lòng tin thác nơi Đức Mẹ LaVang. Họ cũng là anh chị em hội viên, chỉ buộc sống đạo đức theo lương tâm, trọn lòng hiếu thảo với Đức Mẹ. Họ không buộc phải tham gia đời sống bí tích của người công giáo, nhưng luôn luôn được mời gọi cùng anh chị em trong CĐĐMLV làm việc thiện, xây dựng một xã hội tốt đẹp, qua nghề nghiệp của mình. CĐĐMLV hoàn toàn trong sáng rõ ràng, không có gì bí mật đối với tất cả anh chị em thuộc các tôn giáo khác.

Giai Đoạn Khai Tâm

13. Đối với các thành viên tận hiến sống đời độc thân, trước khi dẫn thân tuyên hứa, phải qua giai đoạn khai tâm một năm. Thời gian tập sinh tối thiểu là một năm theo như chương trình huấn luyện đã được Hội Đồng và vị Tổng Phụ Trách chuẩn y. Giai đoạn này phải được thực hiện dưới sự đồng ý của vị Tổng Phụ Trách hoặc đại diện vùng sau khi tham khảo với Hội Đồng.

Khấn Hứa

14. Sau hai năm thử tập, đến giai đoạn tuyên hứa tạm là ba năm. Sau đó là vĩnh hứa. Nghi thức tuyên hứa phải được cử hành trong thánh lễ hoặc trước Minh Thánh Chúa, với sự hiện diện của vị Tổng Phụ Trách hoặc vị đại diện và các thành viên của Hội Đồng nếu có thể được.

15. Đối với các thành viên sống bậc gia đình, họ trải qua giai đoạn khai tâm một năm. Sau đó, làm lời tuyên hứa trở thành viên CĐĐMLV.

Theo giáo luật phải chia theo bậc sống, nhưng trước mặt Chúa, chính lòng kính mến trọn hảo và sự trung thành sống theo lý tưởng của CĐĐMLV trong sứ điệp ĐMLV là quan trọng.

III. Đời Sống - Quyền Lợi và Nhiệm Vụ Các Thành Viên.

16. Các thành viên của CĐĐMLV là những người tình nguyện sống đời sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động tông đồ từng ngày ở giữa đời như Mẹ Maria.

17. Các thành viên của CĐĐMLV quyết tâm luôn kết hợp với Mẹ Maria để sống lời Chúa, Minh Chúa, Chúc Thử của Chúa và Hiệp Thông với Giáo Hội Chúa qua việc:

- luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong phép Thánh thể.
- tham dự thánh lễ và hiệp lễ.
- suy niệm và sống lời Chúa.

- có giờ đọc kinh cầu nguyện riêng và chung khi có thể.

18. Các thành viên có nhiệm vụ phải phát triển tinh thần Cộng Đoàn, giúp nhau sống thân mật với Chúa và cùng nhau làm việc tông đồ. Trong cuộc sống cộng đoàn, mỗi người hãy tìm cách thích nghi với công việc, nghề nghiệp, tuổi tác và bậc sống của mình. Mặc dù chúng ta sống rải rác trên thế giới, nhưng qua các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt tình thương và sứ điệp của ĐMLV là sợi dây nối kết mỗi một người chúng ta gần lại với nhau.

19. Các thành viên độc thân cũng như gia đình của CĐĐMLV phải gặp nhau hàng tháng theo bậc sống của mình để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm sống, cũng như những khó khăn, trở ngại và thành quả gặp phải khi mang sứ điệp ĐMLV vào cuộc sống.

20. Khi có phương tiện, anh chị em thuộc các bậc sống khác nhau trong một vùng nên có những cuộc gặp gỡ sinh hoạt thường xuyên chung với nhau. Đó là một tổ ấm cho mọi người nung nấu tinh thần Cộng Đoàn và cũng là dịp giúp nhau trao đổi và học hỏi những sinh hoạt tông đồ của cộng đoàn.

21. Mỗi thành viên luôn được khuyến khích trao đổi và học hỏi với những vị có trách nhiệm để quán triệt đường hướng của Cộng Đoàn nhằm phục vụ hết mình công việc tông đồ nơi môi trường được Cộng Đoàn đề nghị.

22. Mỗi anh chị em được hưởng nhờ lời cầu nguyện và lời khuyên bảo của Cộng Đoàn. Mỗi người được tự do chọn cha giải tội.

23. Mỗi người tùy khả năng mà đóng góp xây dựng Cộng Đoàn theo sự hướng dẫn của Cộng Đoàn, gọi là hiệp thông của cải.

24. Cộng Đoàn luôn tạo những điều kiện thật thuận tiện để giúp các thành viên thu đạt được đường lối huấn luyện của Cộng Đoàn. Đó là huấn luyện về Kinh Thánh, thần học, tu đức, theo đường hướng của công đồng Vatican II. Để thực hiện điều này, tôi đã soạn thảo một số sách:

1. ĐHV dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II: Thánh Kinh và Công đồng Vatican II.
2. ĐHV & Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá: tu đức và nội tâm.
3. Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng: gương chứng nhân.
4. Niềm Vui Sống Đạo & CNHV: đặc sủng để sống đạo trong thế kỷ XXI.
5. Giáo Lý Xã Hội của Hội Thánh: hướng đi xã hội, văn hoá, chính trị.

25. CĐĐMLV có một đặc sủng đặc biệt là đi đến với lòng dân. Do đó, Cộng Đoàn luôn sẵn sàng nâng đỡ một cách đặc biệt cho những thành viên nào có ơn gọi truyền giáo và tình nguyện đi loan báo Tin Mừng ở những nơi Giáo Hội cần đến. Đây là một sự trường thành của một Giáo Hội, là hạt giống Phúc Âm được gieo vào lòng đất, là một vinh dự và là một phúc lành cho CĐĐMLV.

IV. Những Chi Thị Đặc Biệt về Đời Sống Độc Thân Vì Nước Trời.

26. Các thành viên nam, nữ của CĐMLV được Chúa gọi dâng mình trọn vẹn trong đời sống độc thân vì nước trời là một đặc sủng. Thật vậy, nhờ đó bản thân dễ chu toàn lý tưởng chiêm niệm và công việc tông đồ của CĐĐMLV.

Sự tự nguyện sống độc thân bao hàm tinh thần của các lời khuyên Phúc Âm. Sống thanh bần và sẵn sàng tuân phục trong khuôn khổ của CĐĐMLV.

27. Trước khi tuyên nhận đời sống độc thân vì nước trời trước mặt Bề trên của Cộng Đoàn, anh chị em cần có thời gian để cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn. Vì là chủng nhân, anh chị em trong CĐĐMLV chân thành tôn trọng, nâng đỡ lẫn nhau để luôn trung thành với lời tuyên hứa.

28. Cùng với tập nội qui này, CĐĐMLV còn có một qui luật sống được cập nhật hoá được của Hội Đồng chuẩn y, để hướng dẫn từng tận về lời tuyên hứa, cách riêng về đời sống độc thân.

29. Với sự đồng ý của Hội Đồng, Vị Tổng Phụ Trách chỉ định 2 thành viên một nam, một nữ, trong số các thành viên tận hiến, để đặc trách về các vấn đề có liên quan đến đời sống độc thân. Nhiệm kỳ là 3 năm. Có thể tái bổ nhiệm.

V. Quản Trị

30. CĐĐMLV do vị Tổng Phụ Trách và Hội Đồng Trung Ương quản trị. Cử tri đoàn bầu Hội Đồng Trung Ương. Hội Đồng Trung Ương bầu Vị Tổng Phụ Trách. Các vị này bầu ra một Hội Đồng Tư Vấn.

31. Hội Đồng Trung Ương cùng với vị Tổng Phụ Trách hoạch định và phân chia CĐĐMLV thành nhiều Miền. Việc phân chia Miền không căn cứ theo lãnh thổ hay biên giới, nhưng tùy theo số nhân sự, mức độ hoạt động và sự phát triển của cộng đoàn của mỗi địa phương.

32. Mỗi Miền có vị Phụ Trách Miền quản trị, do vị Tổng Phụ Trách bổ nhiệm, được Hội Đồng Trung Ương phê chuẩn, với nhiệm kỳ 3 năm và có thể tái cử.

Vị Phụ Trách Miền hoạt động với một văn phòng và một ủy ban tông đồ. Luôn tham khảo ý kiến với các thành viên lão thành giàu kinh nghiệm và thông hiểu đặc sủng của Cộng Đoàn là phương thế là đặc sủng của họ. Cùng với văn phòng, vị Phụ Trách miền có nhiệm vụ:

- đôn đốc đời sống cộng đoàn trong Miền.
- theo dõi nâng đỡ đời sống các thành viên.
- chăm sóc việc huấn luyện theo chương trình đã được Hội Đồng Trung Ương ấn định.
- phối kết các hoạt động tông đồ.
- thường xuyên báo cáo, tiếp xúc, trình bày và tham khảo với vị Phụ Trách cũng như với Đấng Bản Quyền.

33. Trong việc quản trị Trung Ương, vị Tổng Phụ Trách cùng với Hội Đồng Trung Ương và Hội Đồng Tư Vấn chịu trách nhiệm chung về:

- lợi ích chung của Cộng Đoàn.
- tất cả các thành viên.
- nền tảng đặc sủng CDDMLV.

Ngoài ra, vị Tổng Phụ Trách có quyền can thiệp vào việc quản trị Miền khi liên quan đến các vấn đề như lợi ích chung của các thành viên, công việc tông đồ, các vấn đề liên hệ tới giáo quyền, việc thực hiện đặc sủng của CDDMLV. Nói chung, đó là việc phối kết các hoạt động của Miền với toàn bộ hoạt động của Cộng Đoàn.

Hội Đồng Tư Vấn

34. Số thành viên của Hội Đồng Tư Vấn thay đổi tùy theo sự phát triển và nhu cầu của Cộng Đoàn. Thành viên của Hội Đồng Tư Vấn được chọn trong số:

- những thành viên phụ trách các hoạt động tông đồ do cộng đoàn đề ra hay ủy nhiệm.
- những thành viên có trách nhiệm phối kết hoạt động tông đồ của Miền.
- những thành viên có kinh nghiệm lâu dài trong việc đào sâu và phát triển đặc sủng của Cộng Đoàn.
- những thành viên có thể bảo đảm một sự đại diện xứng đáng các thành phần trong Cộng Đoàn.

35. Theo như chương trình nghị sự, Đại Hội của Hội Đồng Tư Vấn mỗi năm nhóm họp một lần. Ngoài ra, vì nhu cầu và ích lợi chung của Cộng Đoàn, vị Tổng Phụ Trách sau khi tham khảo với Hội Đồng trung Ương, cũng có thể triệu tập những lần Đại Hội bất thường của Hội Đồng Tư Vấn hoặc toàn phần, bao gồm tất cả các thành viên của Hội Đồng Tư Vấn, hoặc bán phần, gồm một hay nhiều Miền hoặc cho từng bậc sống trong Cộng Đoàn.

Vì không có quyền biểu quyết và có tính cách chuyên môn, cho nên vai trò của Hội Đồng Tư Vấn là tham khảo và đề bạt, với những chương trình cụ thể cho vị Tổng Phụ Trách và Hội Đồng Trung Ương về các vấn đề liên quan đến cuộc sống và tương lai của Cộng Đoàn. Vì thế, Hội Đồng Tư Vấn luôn luôn rộng mở để đón nhận, trao đổi, nghiên cứu và phối kết các tin tức hầu tìm giải pháp thỏa đáng cho vấn đề được đề ra.

Ủy Ban Bầu Cử

36. Ủy ban bầu cử có mục đích giúp tiến hành cuộc bầu các thành viên của Hội Đồng Trung Ương, trong sự khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần bằng lời cầu nguyện. Sau khi tham khảo với Hội Đồng Trung Ương, vị Tổng Phụ Trách quyết định triệu tập Đại Hội Cộng Đoàn khi thuận tiện.

Ủy ban bầu cử gồm có vị Tổng Phụ trách, Hội Đồng Trung Ương, Hội Đồng Tư vấn và một số tướng đương cử tri đoàn do các Miền bầu lên. Dựa trên sĩ số các thành viên, ủy ban bầu cử ấn định số cử tri đoàn của mỗi Miền.

37. Tinh thần của cuộc bầu cử:

- bầu khí cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

- tinh thần trách nhiệm và tự do, nghĩa là làm theo lương tâm trước mặt Chúa, không vì cảm tình hay phe phái.
- chỉ tìm thánh ý Chúa.

Tiêu chuẩn của cuộc bầu cử:

- lợi ích chung của Cộng Đoàn.
- đem ơn đặc sủng của Cộng Đoàn phục vụ Giáo Hội trong tinh thần hiệp thông.
- loan báo Tin Mừng và đưa Tin Mừng thấm sâu vào lòng xã hội hôm nay.

Hội Đồng Trung Ương

38. Hội Đồng trung Ương tối thiểu là 12 thành viên. Theo nhu cầu có thể gia tăng đến 18 thành viên. Nhiệm kỳ các thành viên của Hội Đồng Trung Ương là 3 năm. Tối đa là 2 nhiệm kỳ nếu được tái cử trong nhiệm kỳ kế tiếp, tức là 6 năm, cho mỗi thành viên. Họ thuộc thành phần tận hiến của Cộng Đoàn. Để có sự chuyển tiếp, cứ mỗi ba năm, trừ vị Tổng Phụ Trách, một phần ba số thành viên của Hội Đồng Trung Ương phải được đổi mới.

39. Cùng với vị Tổng Phụ trách, Đại Hội trung Ương nhóm họp để hoạch định hướng đi chung cho đời sống, công việc tông đồ và chương trình huấn luyện của Cộng Đoàn sao cho phù hợp với ơn đặc sủng riêng mình. Ngoài ra, Đại Hội Trung Ương có quyền quyết định về tổ chức và thay đổi cơ cấu các Miền.

Vị Tổng Phụ Trách

40. Nhiệm vụ của vị Tổng Phụ Trách là bảo đảm sự tiến triển của Cộng Đoàn:

- công việc thánh hoá.
- phối kết hoạt động tông đồ.
- đại diện cộng đoàn trước mặt giáo quyền và chính quyền.
- Chủ tọa Đại Hội Trung Ương.
- cùng với Đại Hội Trung Ương, trông nom các miền.

Vị Tổng Phụ Trách phải là một thành viên hay cựu thành viên của Hội Đồng Trung Ương, được bầu với hai phần ba số phiếu cử tri, trong

41. Một linh mục, do vị Tổng Phụ Trách chỉ định, với sự chấp thuận của Hội Đồng Trung Ương, đặc trách về các vấn đề mục vụ thừa tác, với nhiệm kỳ ba năm, và có thể được tái bổ nhiệm hoặc chấm dứt nhiệm vụ bất kỳ lúc nào. Ngài đương nhiên là một thành viên của Hội Đồng Trung Ương. Nếu không phải là thành viên thực thụ, ngài vẫn có quyền tham gia vào Hội Đồng, với quyền biểu quyết, nhưng chỉ trong thời gian tại nhiệm mà thôi.

42. Một linh mục, được vị Tổng Phụ Trách chỉ định, với sự chấp thuận của Giám Mục hay Bản Quyền sở tại, sẽ chịu trách nhiệm về huấn luyện và đào tạo các chủng sinh của CĐĐMLV cho việc thụ phong linh mục trong giáo phận liên hệ.

43. Một thành viên nữ hoặc nam, sẽ được vị Tổng Phụ Trách chỉ định, với sự chấp thuận của Hội Đồng Trung Ương, để đặc trách về những vấn đề đặc biệt của những người dân thân sống độc thân vì nước trời. Nếu không phải là thành viên thực thụ của Hội Đồng, vị này sẽ trở

thành thành viên chính thức một khi được vị Tổng Phụ Trách và Hội Đồng chuẩn nhận. Chức vụ thành viên của Hội Đồng chấm dứt khi nhiệm vụ không còn nữa.

44. Bên cạnh vị Tổng Phụ Trách có một vị quản lý để giúp đỡ quản trị tài sản. Vị này không nhất thiết là thành viên của Hội Đồng Trung Ương.

45. Vị Tổng Phụ Trách có thể hành xử quyền hành của mình một cách uyển chuyển theo nhiều cách và tùy hoàn cảnh:

- hoặc trực tiếp hoạt động
- hoặc sau khi tham khảo với Hội Đồng Trung Ương
- hoặc với sự đồng ý của Hội Đồng Trung Ương.

46. Trong một số trường hợp vị Tổng Phụ Trách cần phải có sự ủng hộ của Hội Đồng Trung Ương:

- khi chấp nhận lời tuyên hứa sống độc thân và các lời tuyên hứa khác trong Cộng Đoàn;
- khi trình với các Giám mục hoặc các Đấng Bản quyền về đơn xin thiết lập cộng đoàn.
- trong việc ký kết các thỏa ước, với thời gian xác định rõ ràng, với các Giám mục hoặc các Đấng Bản quyền liên hệ về những hoạt động tông đồ.
- khi trình danh sách các ứng cử viên được thụ phong linh mục của cộng đoàn với các Giám mục liên hệ.
- khi chỉ định, với sự đồng ý của các Giám mục hoặc Đấng Bản quyền, những học viện cho các ứng viên linh mục thừa tác của Cộng Đoàn để theo học và được huấn luyện.
- nói cách chung, mỗi khi ký kết thỏa ước có tính các lâu dài với một tổ chức nào.
- khi chỉ định, chấp thuận hay tái bổ nhiệm các chức vụ, phối kết hoạt động trong các Miền, các cộng việc có tính cách quan trọng về các hoạt động tông đồ, các vấn đề thiêng liêng hay vật chất.
- khi ủy quyền một số năng quyền có tính cách vĩnh viễn cho vị Tổng Phụ Trách.
- chỉ định vị quản lý.
- khi phê chuẩn ngân sách hàng năm.
- khi phải quyết định những vấn đề quan trọng liên hệ đến tài sản và những vấn đề quản trị có tính cách bất thường.

47. Vị Tổng Phụ Trách cần tham khảo ý kiến của Hội Đồng Trung Ương trong các trường hợp:

- khi bổ nhiệm các linh mục làm việc tại các giáo phận.
- khi chấp nhận những đơn xin vào Cộng Đoàn trong giai đoạn khai tâm, hay tuyên hứa lại trong cộng đoàn.
- khi chấp nhận những văn phòng hoặc ban tu vấn do các vị phối kết Miền xếp đặt.
- khi thiết lập danh sách các thành viên của ủy ban tu vấn.
- việc theo dõi, huấn luyện và đào sâu về phương diện thiêng liêng, sự hiệp nhất cộng đoàn, lòng trung thành với giáo hội, với cộng đoàn và với đặc sủng của cộng đoàn được đặt dưới quyền săn sóc của vị Tổng Phụ Trách.

Việc Xuất Tu

48. Trường hợp một thành viên không thích hợp hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng đối với việc tuyên hứa trong CĐĐMLV, vị Tổng Phụ Trách, với sự đồng ý với Hội Đồng Trung Ương, có thể khuyên thành viên ấy rời Cộng Đoàn, hoặc làm thủ tục cho xuất tu, sau khi đã đối thoại và trình bày rõ ràng các bằng chứng. Ngoài ra, thành viên nào không làm lại lời tuyên hứa trong cộng đoàn, dường nhiên đã xuất tu.

Theo tinh thần giáo luật khoản 702, khi một thành viên của Cộng Đoàn đã tự ý hoặc được Cộng Đoàn cho xuất tu cách hợp pháp, không thể đòi hỏi Cộng Đoàn hoàn trả lại tiền công vì các công tác đã làm trong thời gian ở trong Cộng Đoàn. Nhưng Cộng Đoàn luôn lấy tinh thần bác ái của Phúc Âm đối xử với một thành viên đã ra đi.

Linh Giám

49. Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, bổ nhiệm một vị Linh Giám được chọn trong danh sách ba ứng cử viên do vị Tổng Phụ Trách đề nghị, với nhiệm kỳ ba năm.

50. Vị Linh Giám nâng đỡ Cộng Đoàn, đặc biệt trong đời sống nhiệm tích, thánh hoá và huấn luyện thần học, thánh kinh, thiêng liêng (tu đức), tinh thần truyền giáo, đặc sủng riêng của Cộng Đoàn và lòng trung thành với Giáo Hội. Vị Linh Giám không tham gia vào việc quản trị của Cộng Đoàn.

Quản Trị Tài Sản

51. CĐĐMLV là một hiệp hội riêng của giáo dân, của có---, quản trị tài sản của mình theo tinh thần của nội qui, đúng giáo luật khoản 325.

52. Mỗi thành viên có quyền giữ và quản trị tài sản riêng của mình.

53. Mỗi thành viên tự nguyện, tùy khả năng, đóng góp cho Cộng Đoàn:

- 1- để chia sẻ chi phí của Cộng Đoàn, trong trường hợp sống tập thể.
- 2- để nâng đỡ những sinh hoạt và các hoạt động tông đồ, truyền giáo, bác ái của Cộng Đoàn.

54. Những công việc làm có tính cách thoả ước giữa các giáo sĩ với Cộng Đoàn hoặc giữa các thành viên của Cộng Đoàn với giáo phận, sẽ được trả thù lao tương xứng chiếu theo tinh thần của thoả ước được ký kết giữa Cộng đoàn với giáo phận.

55. Trong trường hợp Cộng Đoàn giải tán, các tài sản còn lại sẽ được Hội Đồng Trưởng Ương trao lại cho một hiệp hội theo giáo luật qui định (chẳng hạn một dòng tu, một học viện).

Giáo Luật