

CỬ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Nội San Số Tháng 5/2015



MẸ MARIA

TRONG CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG

CỨ LÀM THEO



SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
SỐ THÁNG 5.2015



MẸ MARIA
TRONG CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG

Ý CẦU NGUYỆN

* **Ý chung:** Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hoá của sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó.

* **Ý truyền giáo:** Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, luôn sẵn sàng để rao giảng về Đức Giêsu.

GIÁO HUẤN

Đức Maria là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sâu trên đồi Calvê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những cơn tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này.

(ĐGH Phaolô VI, Thông điệp *Mense Maio*, số 12)

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cây - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Minh
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

*Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tùy điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.*



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Tháng Năm - Tháng Hoa dâng kính Mẹ lại về với mỗi người chúng ta. Trong tháng này, nhiều loài hoa đua nhau nở; còn người tín hữu thì đua nhau kết những bông hoa thiêng dâng lên Mẹ.

Hoa hồng là nữ hoàng trong cái loài hoa. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Hoa Mân Côi được ví như hoa hồng, là nữ hoàng trong các việc đạo đức bình dân. Bông hoa đẹp nhất mà Đức Mẹ ưa thích là lần hạt Mân Côi. Yêu Mẹ là lần hạt Mân Côi để dâng kính Mẹ. Hoa Mân Côi là lời kinh tuyệt đẹp, có giá trị vô song. Lần hạt Mân Côi để cứu nguy thế giới, để góp phần xây dựng Hội Thánh, để thăng tiến gia đình, để củng cố đức tin, để giúp các linh hồn trong luyện ngục, để thánh hoá bản thân mình, để đẩy lui sự dữ, để chống lại ma quỷ...

Mẹ Maria đã sống Tin Mừng một cách trọn hảo, Mẹ là mẫu gương cho từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn sống Tin Mừng. Xin Mẹ giúp chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, đó là cách chúng ta sống Tin Mừng với Mẹ mỗi ngày.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

*“Ông không phải là con bác thợ mộc sao?”
(Mt 13,55).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một gia đình thật bình thường, trong đó cha nuôi là thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Từ khung cảnh gia đình bình thường này, Chúa Giêsu cho ta bài học về sự khiêm nhường, về giá trị của cuộc sống lao động, và về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những gì bé nhỏ và đơn sơ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ta vốn luôn thích được nổi tiếng và được giàu có, để rồi không còn tin và không còn cần một Đức Kitô nghèo khó nữa. Xin cho chúng con biết yêu cuộc sống lao động và biết tôn trọng phẩm giá của người lao động.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết trân trọng tất cả những giá trị của lao động dù tầm thường hay nhỏ bé, vì tất cả là quà tặng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình" (Ga 14,10).

Như Mẹ: Chúa Cha luôn ở trong Chúa Con, Chúa Con luôn làm theo những gì Chúa Cha muốn, hay nói cách khác Chúa Cha làm việc trong Chúa Con. Điều này cho thấy Chúa Con luôn vâng phục Chúa Cha. Chúa Con luôn ý thức được vai trò Cứu Độ của mình và làm tất cả mọi việc trong Chúa Cha và vì Chúa Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con thành ngôi đền thờ xứng đáng của Chúa. Xin Chúa luôn ở lại trong tâm hồn con, để con biết làm những gì mà Chúa muốn, và khi con làm việc gì thì xin Chúa làm trong con. Nhờ thế, mọi việc con làm đều đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ giúp con luôn biết vâng phục thánh ý của Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Thầy là cây nho, anh em là cành.

Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Như Mẹ: Cành nho gắn liền với thân cây nho. Nhờ gắn liền với thân cây, cành mới có thể sống và sinh hoa trái được. Chúa Giêsu là thân cây nho, còn chúng ta là cành cây nho. Ai gắn liền với Chúa thì mới sinh được hoa trái. Càng gắn liền với Chúa, chúng ta càng sinh nhiều hoa trái.

Với Mẹ: Làm nghề trồng nho, người ta mong hái được nhiều trái nho. Lạy Chúa, chúng con là những cành nho, nhưng lại là những cành khô héo bởi vì chúng con chưa gắn liền với Chúa. Xin cho chúng con luôn gắn chặt với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ liên kết chúng con với Chúa như Mẹ luôn gắn liền với Chúa xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Ai có và giữ điều răn của Thầy,
người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21).*

Như Mẹ: Lời của Chúa là lời mang lại sự sống đời đời. Ai giữ lời của Chúa thì mới là người yêu mến Chúa. Lời của Chúa là giới răn của Chúa. Giới răn của Chúa dạy chúng ta con đường đến sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa nhưng đã chấp nhận làm người sống dưới chế độ lề luật để cứu chúng con là những người sống trong lề luật, xin cho mỗi người chúng con biết sống theo luật yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, trong suốt cuộc đời, Mẹ luôn thực thi giới luật của Chúa. Mẹ luôn trung thành giữ luật Chúa một cách trọn hảo. Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu giới luật của Chúa, và đồng thời cố gắng sống theo giới luật đó, nhờ thế mà được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Như Mẹ: Bình an là một thứ cần thiết cho con người. Ai cũng mong bình an. Nhưng ai ban bình an đích thực cho chúng ta? Thế gian chẳng? Bình an của thế gian thì chóng qua. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể ban bình an đích thực cho chúng ta, bởi vì Chúa là Vua bình an.

Với Mẹ: Con người ngày nay luôn sống trong sự lo lắng. Làm sao có bình an được, khi con người cứ mang thù hận, tham lam, bất công và giả dối? Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con được bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người Kitô hữu chúng con, để chúng con được bình an gắn bó với Giáo Hội, can đảm ra đi làm chứng cho Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Hãy ở lại trong Thầy
như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).*

Như Mẹ: Khi người ta yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau và thích nghĩ về nhau. Ai yêu Chúa Giêsu thì cũng thích ở lại trong Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, nên Chúa thích ở lại trong chúng ta là vậy.

Với Mẹ: Người môn đệ được mời gọi ở lại với Thầy chí thánh của mình. Đó là điều rất quan trọng, vì có ở lại trong Thầy, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, dù chúng con chẳng đáng, thì xin Chúa hãy luôn ở lại trong chúng con mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ luôn nghĩ về Ngài và Mẹ cũng luôn hướng về Ngài. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con vào trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ thông ơn Thiên Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy" (Ga 15,9).*

Như Mẹ: Chúa Cha yêu thương Chúa Con và cũng yêu thương loài người chúng ta. Vì yêu thương, nên Chúa Cha đã chấp nhận trao ban Con Một cho chúng ta. Chúa Con được sai đến trần gian là để yêu thương chúng ta cho đến cùng. Chúng ta cũng được mời gọi mang lấy tình thương của Chúa mà yêu mến nhau.

Với Mẹ: Ngày nay, con người đối xử với nhau rất tàn nhẫn ở nhiều nơi. Xin cho người Kitô hữu chúng con biết lấy tình thương của Chúa mà sống nhân ái và tử tế với nhau, để qua cuộc sống của chúng con, người ta nhận biết Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ hoàn toàn hiến thân yêu Chúa hết lòng. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con một lòng mến Chúa và cũng biết yêu anh chị em mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. Đó là một ơn ban lớn lao cho chúng ta.

Với Mẹ: Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho những người môn đệ của Chúa hăng say và nhiệt tình trong sứ vụ làm cho dân ngoại nhận biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Mẹ đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Mẹ luôn sống trong tình thương của Ngài, và Mẹ luôn sống trong sự tri ân Chúa. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con để chúng con biết giữ gìn tâm hồn cho trong sạch, để Chúa ngự trị trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Anh em không thuộc về thế gian
và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,
nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19).*

Như Mẹ: Người ta thường nói, con người có ba thứ kẻ thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Thực ra, ba thứ này là một. Những gì xấu xa, giả dối và tội lỗi thì thuộc về thế gian, ma quỷ. Chúa Giêsu đã chọn và tách chúng ta ra khỏi thế gian. Và chính Chúa cũng cầu nguyện xin Cha gìn giữ chúng ta khỏi ác thần của thế gian này.

Với Mẹ: Sống trong thế gian này, chúng con luôn bị ma quỷ tìm cách cắn xé. Sự dữ, giả dối và bất công ngày càng nhiều. Xin cho người tín hữu biết cậy trông vào sức mạnh của Chúa mà giữ vững đức tin giữa dòng đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ không hề nhiễm bụi dơ của thế gian. Xin Mẹ gìn giữ chúng con luôn hướng lòng về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Không có tình thương nào cao cả hơn
tình thương của người đã hy sinh tính mạng
vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).*

Như Mẹ: Yêu là hy sinh. Yêu là dâng hiến. Chúa Giêsu vì yêu thương loài người chúng ta nên đã hy sinh tính mạng của mình. Ngài đã dâng hiến mạng sống mình cho nhân loại chúng ta. Tình yêu ấy thật lớn lao biết bao. Có ai dám hy sinh như Chúa đã hy sinh cho chúng ta?

Với Mẹ: Sự sống là quà tặng vô giá. Nhiều người ngày nay đang lao vào con đường huỷ hoại sự sống trong xì ke và ma tuý. Xin Chúa biến đổi những ai đang rơi vào tình cảnh đó để họ biết tôn trọng sự sống của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ, Mẹ đã cứu mang Đấng ban sự sống, xin Mẹ giúp chúng con biết tôn trọng sự sống của mình cũng như của người khác.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha" (Ga 15,26).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ của chúng ta. Người là Thần Khí sự thật. Chúa Giêsu hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Người sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn là nhận biết Chúa Cha và nhận biết Đấng mà Chúa Cha đã sai đến là Chúa Kitô.

Với Mẹ: Con người dễ rơi vào tình trạng phạm tội là vì họ lãng quên Chúa Thánh Thần. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần ngự xuống trong lòng chúng con, để chúng con nên nhân chứng trung thành cho Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần bao phủ, xin Mẹ giúp chúng con đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà sống theo sự thật.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7).

Như Mẹ: Khi một người thân sắp ra đi, những người ở lại sẽ hoang mang. Chúa Giêsu sắp về cùng Chúa Cha, nên các môn đệ lo lắng, nhưng Chúa Giêsu hứa rằng Người có ra đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến với các môn đệ.

Với Mẹ: Sống trên đời này, người ta cứ cậy dựa vào những sự chóng qua, nên hay bị chao đảo. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần là Đấng mà Chúa đã hứa ban cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn được Chúa Thánh Thần bao phủ, xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần bao phủ lấy chúng con như Mẹ xưa kia, để chúng con luôn sống trong sự hướng dẫn của Ngài.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Như Mẹ: Sự thật toàn vẹn là gì? Sự thật toàn vẹn là nhận biết Chúa Cha và nhận biết Chúa Kitô là Đấng mà Chúa Cha sai đến. Nhờ nhận biết sự thật này, chúng ta mới có được sự sống đời đời. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể biết được sự thật toàn vẹn.

Với Mẹ: Thế giới đang tràn lan giả dối. Con người ngày nay dễ dàng lừa dối nhau vì những giá trị vật chất thấp hèn. Xin Chúa cho người Kitô hữu chúng con biết sống theo sự thật, chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con khỏi đau khổ của sự chết.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đường lành, Mẹ luôn sống theo sự thật. Xin Mẹ dạy bảo chúng con biết sống thật, để nhờ sống thật chúng con được bình an trong tâm hồn ngay ở đời này.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lễ luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Chúa.

Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho con người ngày hôm nay biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho con người ta được tự do.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa mọi nơi và mọi lúc. Xin Mẹ giúp chúng con biết vui vẻ tuân giữ luật Chúa, để nhờ thế chúng con trở nên những người tự do của con cái Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Bây giờ anh em sẽ phải lo buồn,
nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em,
lòng anh em sẽ vui mừng” (Ga 16,22).*

Như Mẹ: Chia ly bao giờ cũng buồn. Chúa Giêsu sắp lìa xa các môn đệ mà về cùng Cha, nên lòng các môn đệ lo buồn. Chúa Giêsu cho biết rằng Chúa đi rồi Chúa lại đến, khi Chúa trở lại, các môn đệ sẽ ngập tràn niềm vui, và niềm vui này sẽ không ai lấy đi được.

Với Mẹ: Trên trần gian này có nhiều thứ niềm vui, nhưng chỉ là niềm vui chóng qua. Biết thế, người ta vẫn cứ lao theo nó. Xin Chúa cho chúng con biết tìm đến với Chúa là nguồn mạch niềm vui đích thực và không thể mất đi được.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ thật vui mừng khi sinh Chúa Cứu Thế. Bây giờ Mẹ vui mừng hơn, vì Mẹ ở trong niềm vui trọn vẹn của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống niềm vui làm con Chúa trong Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy" (Ga 16,23).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu. Thực tế, chúng ta thường xin mà không được, vì chúng ta xin điều không hợp ý của Cha, và chúng ta xin không nhân danh Chúa Giêsu. Để được nhận lời, chúng ta phải xin điều hợp với ý của Cha và nhân danh Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Con người ta đi theo Chúa nhiều khi vì giá trị vật chất. Cầu nguyện là chỉ để xin những điều liên quan đến vật chất. Hết đến với Chúa là chỉ biết xin thôi. Xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã dạy chúng con, và xin cho chúng con biết hết lòng tạ ơn Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực khôn cực ngoan, Mẹ luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết cầu nguyện cho đúng ý của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16,16).*

Như Mẹ: Phép rửa là bí tích làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa trong Giáo Hội. Phép rửa cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta. Rất nhiều người quanh chúng ta chưa được đón nhận phép rửa. Chúa Giêsu để lại một mệnh lệnh cho các môn đệ là đi khắp nơi làm phép rửa cho muôn dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được diễm phúc biết Chúa nhưng lại sống thờ ơ với Chúa. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con biết ý thức về sứ vụ truyền giáo, và xin cho chúng con sống bí tích rửa tội một cách cụ thể trong niềm vui của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ giúp chúng con sống đạo làm con Chúa với một lòng biết ơn sâu xa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mào gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khổ nhọc. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Như Mẹ: Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, còn chúng ta thì còn phải ở lại trần gian. Ở trần gian này, chúng ta phải gian nan khổ nhọc nhiều, nhưng tin tưởng vào Chúa, chúng ta không cô đơn, vì có Chúa luôn đồng hành cùng. Và Chúa khuyến khích chúng ta can đảm. Chúa về Trời là để dọn chỗ cho chúng ta.

Với Mẹ: Thế gian là thế lực đen tối, như ma quỷ luôn rảo quanh tìm mỗi căn xé những người tin vào Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh và lòng tin tưởng cho chúng con, để dù ở hoàn cảnh nào, chúng con một lòng tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng ngợi khen, Mẹ đang ở trong Nước Trời, Mẹ biết rõ hoàn cảnh của chúng con, xin Mẹ bầu cử cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết
Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).*

Như Mẹ: Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Chúa Giêsu, nếu Chúa Cha không lôi kéo họ đến. Để biết Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên. Người ta sẽ không thể nhận biết Cha và Chúa Con, nếu không được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn biết cậy nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết và tin vào Cha và Chúa Con, nhờ thế mà được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có tài có phép, Mẹ đã được sống trọn trong Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu để chúng con cũng được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).

Như Mẹ: Ngày nay, những người tin vào Chúa Kitô đang còn chia rẽ. Hiệp nhất là điều mà chính Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban cho các môn đệ. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống trong sự hiệp nhất của Giáo Hội, và đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu được ơn hiệp nhất trong cùng một Giáo Hội.

Với Mẹ: Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một gương mù rất lớn. Xin cho những người tín hữu biết kiến tạo sự hiệp nhất, để đi đến việc tuyên xưng một Chúa, cùng chịu một Phép Rửa và cùng ở trong một Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có lòng khoan nhân, xin Mẹ liên kết chúng con nên một trong Chúa Kitô, như Mẹ đã làm xưa kia trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Lạy Cha là Đấng Công Chính,
thế gian đã không biết Cha, nhưng con,
con đã biết Cha, và những người này đã biết là
chính Cha đã sai con” (Ga 17,25).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã từ trời mà đến, nên Người biết rõ Chúa Cha. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để mặc khải về Chúa Cha. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới biết được Chúa Cha.

Với Mẹ: Nhiều người ngày nay có khuynh hướng đang nổi lên rõ rệt khắp nơi là muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, họ không muốn nhận biết Thiên Chúa là Cha của họ. Xin cho những ai chưa biết Chúa, hoặc đang cố tình phủ nhận sự hiện hữu của Chúa biết thật Chúa là Cha yêu thương của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ trung tín thật thà, Mẹ luôn tin nhận Thiên Chúa, xin cho những người cứng tin mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Thầy biết rõ mọi sự,
Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).*

Như Mẹ: Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho thánh Phêrô, Chúa Giesu đã ba lần hỏi ông về một điều duy nhất: “con có yêu mến Thầy không?”. Điều này cho ta thấy tình yêu là cốt lõi của Kitô giáo, là nền tảng của việc trao ban và lãnh nhận sứ vụ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, nơi các biến cố, các sự vật và nơi những con người sống quanh mình, để chúng con có được sự can đảm hơn mà dẫn bước làm chứng nhân cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp chúng con biết sống bác ái với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, vì đây là việc cụ thể minh chứng cho tình yêu của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*Chúa Giêsu nói với ông Phêrô:
“Phần anh, anh hãy theo Thầy” (Ga 21,22).*

Như Mẹ: Được làm môn đệ Chúa Giêsu là một niềm phúc. Ông Phêrô đã theo Chúa Giêsu từ lâu, nhưng hôm nay, ông vẫn như muốn so bì với ông Gioan. Chúa Giêsu đã phải nhắc ông là: “anh hãy theo Thầy”. Theo Thầy, thì đừng có để ý tới những chuyện vặt vãnh nữa! Chúng ta có hay so bì mình với người này người nọ đối với Chúa không?

Với Mẹ: Nhiều người theo Chúa, nhưng vẫn còn lưu luyến với những chuyện thế gian hoang đường, xin Chúa củng cố bước đường theo Chúa của người Kitô hữu chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, Mẹ theo Chúa trọn đời. Xin Mẹ đồng hành với từng người chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con nhắm thẳng mà tiến tới với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu về trời, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Người tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng ta trở thành tông đồ, trở thành người được Chúa sai đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Nhiều người ở nhiều nơi chưa biết đến Tin Mừng cứu độ của Chúa. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống thúc đẩy các Kitô hữu chúng con, để mỗi người chúng con nhiệt tình ra đi loan báo Tin Mừng cho anh chị em của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày truyền tin, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh để sứ vụ tông đồ sinh được nhiều hoa trái ân sủng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Đối với loài người thì không thể được,
nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế,
đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được"*
(Mc 10,27).

Như Mẹ: Dù giàu hay nghèo, nhưng chúng ta biết nhận ra rằng Thiên Chúa làm nên mọi sự, thì chúng ta mới có thể vào được Nước Trời. Không tin Thiên Chúa làm nên mọi sự, thì quả thật không thể vào được Nước Trời, chuyện đó còn khó hơn con lạc đà chiu qua lỗ kim.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn giàu sang nhưng đã chấp nhận trở nên nghèo khó, để làm cho chúng con nên giàu có. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Chúa để có tấm lòng giàu nhân đức và lòng quảng đại.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ sống rất khiêm nhường và nghèo khó, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà sống tín thác vào Chúa, dù cuộc sống có như thế nào đi nữa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em,... vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được... gấp trăm... (Mc 10,29-30).

Như Mẹ: Thiên Chúa có lòng quảng đại vô biên, không ai bỏ mọi sự đi theo Chúa lại không được Chúa chiếu cố ban cho gấp bội. Ai vì Chúa Kitô và vì Tin Mừng của Ngài thì sẽ được gấp trăm ở đời này, có khi cả sự ngược đãi... và cái lớn lao nhất là được Nước Trời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã xuống thế gian này, chấp nhận sống nghèo, chấp nhận hy sinh đến cùng vì loài người. Lạy Cha, xin cho chúng con biết vì Chúa Giêsu và vì Tin Mừng, dám chấp nhận hy sinh tất cả.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đáng đáng tôn trọng, Mẹ đã hoàn toàn sống vì Chúa và cho Chúa, xin Mẹ hướng dẫn chúng con có lòng hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng vì Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Vua trên tất cả các vua, nhưng lại xuống thế gian làm người, chấp nhận phục vụ con người, rồi hiến dâng mạng sống cứu chuộc con người. Thật là vĩ đại. Còn chúng ta thường lại thích được người ta phục vụ, chứ không chịu hạ mình xuống để phục vụ người khác.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, xin cho các tu sĩ nam nữ biết hiến thân phục vụ người nghèo mà không tính toán gì. Xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường, và trung thành làm những việc tầm thường hằng ngày với lòng yêu mến.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ luôn sống trong sự khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ tha nhân. Xin giúp chúng con có một tinh thần phục vụ khiêm nhường và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chúa Giêsu hỏi người mù: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" – Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được" (Mc 10,51).

Như Mẹ: Anh mù khao khát và tha thiết xin Chúa Giêsu thương xót anh. Chúa Giêsu rất tôn trọng tự do của anh, Chúa hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta ước ao được nhìn thấy. Và thật là tuyệt vời, đức tin của anh đã cứu chữa anh: anh đã thấy được.

Với Mẹ: Thế giới ngày nay có nhiều người sáng mắt, nhưng lại mù đức tin: tự mãn và không cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa uốn lòng trí của họ để họ biết tin tưởng vào Chúa và hết lòng chạy đến với lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường màu nhiệm, Mẹ hãy dạy cho chúng con biết tha thiết tin tưởng và phó thác vào Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,23).

Như Mẹ: Tin vào Thiên Chúa là một hành vi tự do của mỗi người. Thiên Chúa không ép buộc ai, Người để cho chúng ta tự do để tin vào Người. Ai tin vào Thiên Chúa thì sẽ làm được những điều lớn lao như bảo “núi này dời chỗ là nó sẽ dời đi mà nhào xuống biển”, chính Chúa Giêsu đã xác định như vậy.

Với Mẹ: Trào lưu vô thần đã và đang lan rộng ra nhiều nơi. Người ta chủ trương không có Thiên Chúa, hoặc phải loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Lạy Chúa, xin cho những người vô thần nhận ra Chúa luôn hiện hữu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lâu đài Đavít, xin Mẹ cầu khẩn Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con, để chúng con vững tin vào Thiên Chúa, rồi can đảm làm chứng cho Chúa giữa một thế giới vô thần này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục
hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà
làm các điều ấy, hay ai đã cho ông
quyền làm các điều ấy” (Mc 11,28).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người có quyền trên mọi sự. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục thấy Chúa Giêsu làm những việc ngoài khả năng của con người, nên họ bất ngờ và hỏi Chúa Giêsu: “ông lấy quyền năng nào mà làm các việc ấy”. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.

Với Mẹ: Con người ngày nay thường tỏ ra thờ ơ với Chúa, mà nghiêng về những thế lực mờ ám. Xin cho chúng con tin Chúa là Đấng Toàn Năng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, Mẹ luôn cậy dựa vào Chúa, Mẹ luôn xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường trước Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Như Mẹ: Mẫu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là một mẫu nhiệm cao cả, không ai hiểu thấu được Thiên Chúa. Qua phép rửa, chúng ta được dẫn vào đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Với Mẹ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Nhiều người trên thế giới chưa biết Chúa là Đấng nào, xin cho công việc truyền giáo đem lại nhiều kết quả, để có thật nhiều người làm môn đệ của Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng, Mẹ là người môn đệ đầu tiên và gương mẫu của Chúa Giêsu. Xin Mẹ dẫn dắt mỗi người tín hữu chúng con trở thành môn đệ trung tín và nhiệt thành của chính Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

LỜI NGUYỆN THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

- Xin dâng lên Mẹ **hoa hồng** của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng con.

- Xin dâng lên Mẹ **hoa vàng** của niềm tin sắt đá, xin Mẹ dạy chúng con sống phó thác và tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ.

- Xin dâng lên Mẹ **hoa xanh** của niềm cậy trông và hy vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống.

- Xin dâng lên Mẹ **hoa trắng** của sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội.

- Xin dâng lên Mẹ **hoa tím** của những đau thương, bệnh tật, tang tóc, cô đơn, xin Mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.

THÁNG HOA, SUY NIỆM VỀ MẸ MARIA

FX. Hồng Ân

Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được Giáo Hội và mọi con cái yêu mến và sùng kính cách đặc biệt. Lòng yêu mến và sùng kính đó được biểu lộ qua nhiều hình thức và dưới nhiều tước hiệu trong Giáo Hội. Các tín hữu mọi thời đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khổ khó. Tại Công đồng Êphêsô (431) Giáo Hội đã tuyên xưng Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa”, và từ đó các tín hữu càng gia tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cách lạ lùng.

Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, ngợi khen và cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý nhạc. Nhưng nói về Mẹ, viết về Mẹ sẽ không bút nào tả xiết, không lời nào diễn tả cho xứng. Đã có nhiều đền thánh được Giáo Hội đặc biệt dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ lòng tạ ơn và suy tôn Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng Năm này để biệt kính Mẹ, và tháng này như là thời khắc ưu việt để mọi con cái kết hợp với Mẹ cách riêng từng giây

phút trong tình yêu tuyệt vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho nhân thế.

Kính chào Đức Maria đây ơn phúc

Mẹ là con người tuyệt diệu của trần thế và trời cao. Mẹ đẹp nhất trong muôn vàn thọ tạo, sáng giá nhất trong mọi loài chúng sinh. Ai nói hết được những kì công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ! Để làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho những hồng ân tương xứng với một phận sự lớn lao như thế. Lúc truyền tin, thiên sứ Gabriel đã chào Mẹ "đây ân sủng!" Lời chào đó như một sự xác nhận vị thế và uy danh của Mẹ. Đừng kể tên Chúa Giêsu, thì cả trên trời dưới đất chẳng có tên nào trọng, đáng kính và linh ứng cho bằng tên của Mẹ. Vì Mẹ là Trinh Nữ Vương của Thiên đàng và trần thế, bởi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của loài người.

Mẹ là thánh điện vinh quang của Thiên Chúa, là cung khuyết linh thánh Vua Trời. Mẹ đã thay toàn thể nhân loại đón nhận quà tặng tuyệt vời nhất của Thiên Chúa trao ban qua tiếng "xin vâng!" Lời "xin vâng" của Mẹ có sức mạnh làm thay đổi tất cả. Và nhân loại sẽ không là gì nếu

Mẹ đã không thưa “xin vâng” để Ngôi Hai nhập thể làm người. Mẹ trở thành “Mẹ Thiên Chúa” nhờ tiếng “xin vâng”. Qua tiếng “xin vâng”, Mẹ đã phó thác trọn vẹn bản thân cho Chúa bằng ý chí mãnh liệt nhưng với bản ngã thần linh, để xóa bỏ thân phận ngục tù thế gian cho loài người. Loài người đang run lên vì hạnh phúc được gọi Maria là mẹ của mình.

Mẹ xuất hiện trên thế gian như bình minh huy hoàng đem ánh sáng thánh đức tiên báo ngày Mặt Trời công chính mọc lên. Ngày mà Mẹ cất tiếng “xin vâng” đáng được gọi là *ngày cứu chuộc, ngày ân sủng!* Mẹ là Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời để soi sáng đêm đen trần thế. Và với ánh sáng huy hoàng thánh đức của Mẹ, Mẹ cũng sáng soi những đêm tối trong linh hồn nhân loại. Chúa Giêsu hiển hách trước mọi nam nhân thì Mẹ cũng huy hoàng lộng lẫy trước mọi người nữ.

Mẹ là gương các nhân đức

Tuy Thiên Chúa đã để các cực hình dồn dập xâm chiếm và đè nén lên tâm hồn Mẹ, nhưng nhờ đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến bỏng cháy, Mẹ đã bình tĩnh trước những đau khổ mà Mẹ biết sắp xảy đến với Mẹ.

Ý Chúa là nơi trú ngụ bình an của Mẹ, vì thế, chúng ta kinh ngạc trước sự tín thác vào Chúa nơi Mẹ. Nhờ đức tin, Mẹ đã chế ngự được đau khổ; nhờ đức cậy, Mẹ đã thắng được nghi nan; nhờ đức mến, Mẹ đã đi trọn con đường thập giá với Chúa Giêsu. Khi ông già Simêon tiên báo về cái chết khổ nhục của Chúa Giêsu: "một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà" (Lc 2,34), thì Mẹ sầu khổ biết chừng nào. Nhưng Mẹ vẫn hăng hái trông cậy và hoàn toàn tín thác nơi Chúa.

Nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, Mẹ đã cư mang và chia sẻ hoàn toàn với Chúa Giêsu bằng sự hiệp thông trọn vẹn. Mẹ đã qui hướng tất cả mọi tư tưởng, tâm tình và ý chí của một thụ tạo ngất ngây yêu mến về Đấng Duy Nhất ấy. Đức tin đã đưa Mẹ đến với thái độ khiêm nhường, phó thác thâm sâu vào "Đấng Hằng Hữu Vô Biên", và Mẹ đã hiến cả thân mình bằng cách chuyển sang Chúa Giêsu tất cả. Nhờ đức tin, Mẹ đã "sở hữu" được Chúa Giêsu để ban lại Chúa Giêsu cho nhân loại. Đức tin, đức cậy và đức mến nơi Mẹ chính là đời cầu nguyện liên lỉ, bởi không lúc nào mà Mẹ không hướng về Chúa: Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng trong hang lừa Bêlem, trong Đền thờ, trong nhà Nazareth và đặc biệt lúc dưới chân Thập giá.

Mẹ bầu chữa cho kẻ có tội

Thiên Chúa đã đặt Đức Mẹ làm mẹ các giáo hữu, đồng thời đã ban quyền thế và lòng từ ái cho Mẹ. Mẹ rất có quyền thế trước mặt Chúa vì Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” và hằng thực thi ý Chúa. Mẹ hằng bầu cử cho mọi người, chẳng trừ ai, dù là người tội lỗi. Mẹ hằng sẵn lòng xin cho ta mọi ơn phần hồn, phần xác miễn là ta biết chạy đến xin Mẹ bầu cử, như lời Mẹ nói cùng thánh nữ Brigitta rằng: “Chẳng ai ở thế gian, dù vô phúc thế nào mà Mẹ chẳng thương yêu nâng đỡ.” Mẹ cũng nói cùng bà thánh Gertrudê: “Mẹ nâng đỡ người ta trong lúc sống, Mẹ cũng nâng đỡ họ trong giờ Chúa xét xử.”

Giáo Hội đã ví “Trái tim Mẹ như thánh điện chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa, như thánh đường nguy nga thanh sạch, không chút bợn nhơ; là vườn rào kín, trong đó có đủ mọi thứ hoa xinh tươi không bao giờ tàn úa.” Trái tim Mẹ trọn hảo và đầy lòng từ ái, luôn bốc cháy ngọn lửa yêu thương. Để chứa đựng Chúa vô biên, tâm hồn Mẹ phải rộng lớn biết chừng nào. Nhờ lòng từ ái và lời bầu cử của Mẹ mà nhân loại tội lỗi sớm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Thế gian này thật có phúc khi Mẹ được Thiên Chúa ban

quyền bầu cử cho loài người trước mặt Chúa. Mẹ đã cứu mang những đứa con của trần thế sinh vào Thiên Quốc nhờ sự cứu mang Con Thiên Chúa sinh cho trần thế!

Mẹ là mẫu gương truyền giáo

Đến với cung lòng Đức Maria, chúng ta gặp lại cuộc hành hương của Ngôi Lời đến với nhân loại. Và nơi cung lòng Mẹ, chúng ta gặp được cuộc hành hương của niềm tin chúng ta. Chúng ta hãy cùng lên đường với Mẹ trên những nẻo đường đức tin, vì Mẹ là ngôi sao dẫn đường trên hành trình Tin Mừng hóa của Giáo Hội. Trong tâm hồn Mẹ, hết mọi lời của Tin Mừng vang vọng cách lạ thường. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy đào sâu ý nghĩa của ơn gọi làm Kitô hữu. Nhờ thái độ chiêm ngắm mà Kinh Mân Côi gợi lên, chúng ta hãy cùng Đức Maria, Đấng hằng ghi nhớ lời Chúa và suy nghĩ trong lòng (x. Lc 2,19), để đi sâu vào các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta mới có thể làm nổi bật chiều kích chiêm niệm và truyền giáo, là đến với Chúa và mang Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng ta.

Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương! Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt hơn mọi

người trên thế gian, để thực hiện ý Chúa. Chúng con cảm nghiệm tình thương vô biên của Mẹ đã dành cho chúng con. Xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh và thế giới luôn bình an. Và xin Mẹ dạy chúng con biết biến mọi biến cố trong mọi giây phút cuộc đời thành những nghĩa cử yêu thương, để cùng Mẹ, chúng con biết đem Chúa đến với cuộc đời hôm nay. Amen.

(nguồn: tinmung.net)

ĐỨC MARIA NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA HOẠT ĐỘNG NƠI NGƯỜI

Trích bài giảng của thánh Bêđa Khả kính, linh mục.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Qua những lời đó, trước hết Đức Mẹ muốn tuyên xưng những ơn riêng Chúa đã ban cho Người cách đặc biệt, sau là kể ra những ơn chung Thiên Chúa không ngừng ban cho nhân loại đến muôn đời.

Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, khi đem hết mọi tình cảm con người bên trong ra mà ca ngợi phụng sự Chúa, khi tỏ ra luôn suy tưởng về

quyền lực oai phong của Chúa qua việc tuân giữ các huấn lệnh của Người.

Thần trí hơn hờ vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, khi lấy làm vui vì tưởng nhớ đến một mình Chúa là Đấng Hoá Công và là Đấng ban cho niềm hy vọng được ơn cứu độ muôn đời.

Những lời đó thật thích hợp cho mọi người hoàn thiện, nhưng đặc biệt thích hợp cho Mẹ diễm phúc, khi Người tuyên xưng những lời ấy, vì nhờ đặc ân lạ lùng mà Người được cháy lửa mến yêu thiêng liêng đối với Đấng Người đã hoan hỷ cứu mang trong thân xác mình.

Người thật có lý để vui mừng một cách đặc biệt hơn các vị thánh khác trong Đức Giêsu, nghĩa là trong Đấng cứu độ Người, vì Người nhận biết Đấng là tác giả ơn cứu độ muôn đời sẽ sinh ra trong thời gian bởi thịt máu của Người, để trong cùng một ngôi vị duy nhất, Đức Giêsu thực sự vừa là con, vừa là Chúa của Người.

Bởi vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn.

Người không kể gì là do công trạng riêng, vì cho tất cả sự cao trọng của mình là do ơn của Đấng tự bản tính vốn là quyền năng và vô cùng cao

cả thường làm cho các tín hữu từ chỗ nhỏ bé thấp hèn nên mạnh mẽ cao sang.

Đức Mẹ còn khéo léo nói thêm: *Danh Người thật chí thánh chí tôn*, để khuyên nhủ thánh giả và dạy tất cả những ai nghe được lời của Người biết mau đón nhận đức tin và kêu cầu danh Chúa, hầu chính họ có thể thông phần sự thánh thiện muôn đời và ơn cứu độ đích thật, như lời ngôn sứ: *Phàm ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ*. Đó chính là danh Đức Mẹ nói tới trong câu: *Thần trí tôi hớn hởi vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi*.

Vì thế, trong Hội Thánh có thói quen rất tốt lành là hằng ngày mọi người hát thánh thi của Đức Mẹ khi nguyện kinh chiều, nhờ đó tâm hồn các tín hữu vừa nâng tưởng nhớ đến mầu nhiệm của Chúa mà thêm lòng sốt mến, vừa nâng suy niệm các gương lành của Thánh Mẫu mà thêm vững mạnh trên đường nhân đức. Đọc như thế vào giờ kinh chiều thật là thích hợp, vì tâm trí chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi và ngổn ngang trăm mối, lúc sắp được nghỉ ngơi, có thể hồi tâm để cùng nhau suy gẫm.

(Bài đọc 2, Kinh Sách lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, 31/5)

CHỊ LUCIA TRUYỀN BẢ LÒNG SÙNG KÍNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

(LTS: Chị Lucia là một trong 3 trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917).

Để chu toàn ơn gọi và sứ mệnh của mình là làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Chúa Giêsu muốn và được Đức Mẹ cho biết vào lần hiện ra thứ hai, 13-6-1917, chị Lucia, sau khi trưởng thành và trở thành một nữ tu dòng thánh Đôrôthêô, không chỉ đã vận động để được giáo quyền địa phương Fatima hợp thức hoá việc giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng vào ngày 13-9-1939, mà còn thực hiện những việc quan trọng khác sau đây.

Thứ nhất là việc chị viết 4 tập Hồi Ký để thuật lại tất cả biến cố Fatima cùng Sứ Điệp Fatima mà Mẹ Maria đã thực hiện và ban bố khi hiện ra ở Fatima. Nếu cuốn Hồi Ký có tính cách sử liệu này không được chính chị là nhân chứng sống viết lại thì nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng không có chứng tích đích thực về những gì xảy ra trên thế giới liên quan đến Bí Mật Fatima phần thứ hai, chẳng hạn như biến cố Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1989 và biến cố Nước Nga trở lại vào chính ngày lễ Giáng Sinh năm 1991,

như là một kết quả tất yếu theo sau việc Giáo Hội hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 25-3-1984.

Thứ hai là việc chị viết thư đệ lên Đức Thánh Cha Piô XI và Piô XII. Trong thư đệ trình Đức Thánh Cha Piô XII ngày 24-10-1940, chị đã lặp lại điều yêu cầu của Mẹ trong việc Thiên Chúa muốn Giáo Hội hiệp thông hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trong cũng bức thư này, chị còn xin Đức Thánh Cha Piô XII cho thiết lập lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là một lễ chính cho cả Giáo Hội hoàn vũ. Kết quả là Đức Thánh Cha Piô XII đã hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 31-10-1942 nhân dịp mừng 25 năm biến cố Fatima. Và ngày 7-7-1952, Đức Thánh Cha đã hiến dâng đích danh Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một việc hiến dâng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hoàn tất ngày 25-3-1984, đúng như cách thức Thiên Chúa muốn, nên Ngài đã thực sự làm cho Nước Nga trở lại ngày Lễ Giáng Sinh 1991. Còn về Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như chị Lucia xin với Đức Thánh Cha Piô XII, thì theo văn thư của

thánh bộ Lễ Nghi ban hành ngày 4-5-1944, Đức Thánh Cha Piô XII đã chính thức cho mừng vào ngày 22-8 hằng năm, như để ghi nhớ việc ngài hiến dâng loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 31-10-1942 trước đó.

Thứ ba là việc chị Lucia, cho dù đã trở thành một nữ tu âm thầm của dòng Kín Carmêlô từ năm 1948, ngay trước khi biến cố Đông Âu chưa có một động tĩnh nào gọi là sụp đổ, đã báo cho thế giới biết rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa, vì Đức Thánh Cha đã cùng với tất cả các giám mục trên thế giới để hiệp dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đúng như lời Mẹ cho chị Lucia biết từ ngày 13-6-1929. Và quả nhiên, tháng 8-1989, lời tiên báo của chị Lucia đã trở thành sự thực hiển nhiên đầy ngỡ ngàng trước sự chứng kiến của tất cả các nước, một biến cố chưa từng có trong lịch sử thế giới, cũng như hiện tượng mặt trời nhảy múa chưa từng có trong trật tự thiên nhiên.

Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (tnfatima.org)





Hãy Cải Thiện Đời Sống Hãy Tôn Sùng Mẫu Tâm Hãy Lăn Hạt Mân Côi

(Mệnh lệnh của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)



Như Mẹ: Mẹ Maria luôn luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Hãy chuyên chăm suy niệm Lời Chúa trong lòng như Mẹ (x. Lc 2,19,51).

Với Mẹ: Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa với niềm cảm mến tri ân. Hãy ngợi khen Thiên Chúa với Mẹ hết cả tâm hồn (x. Lc 1,46-55).

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời (x. Lc 1,38). Hãy nhờ Mẹ mà sống Lời Chúa, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước (x. Tv 119,105).

Trong Mẹ: Chúa luôn hiện diện trong Mẹ. Hãy nhờ Mẹ mà đến với Chúa qua các mầu nhiệm Mân Côi, để Chúa đồng hành với ta trong suốt cuộc đời (x. ĐGH Gioan Phaolô II, *Rosarium Virginis Mariae*, 24,26,39).

Ai nghe lời Mẹ bảo, **Cứ Làm Theo** Lời Chúa dạy (x. Ga 2,5), đó là người khôn (x. Mt 7,24), là người thật có phúc (x. Lc 11,28), là người nhà của Chúa (x. Mc 3,35), và là người được Cha yêu mến (x. Ga 14,23).

Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam

Tu viện Thánh Martin, số 1/4 Kp. 10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; Web: kinhmancoi.net
(Đặc trách: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.; ĐT: 0988.560.042)