



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 20-7-2017

hdgmvietnam.org

Số 35/2017

SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 23-7-2017

Chúa nhật 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng

LỜI CHÚA: Mt 13, 24-43

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đây tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thi cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đây tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luồn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lầm cho tôi.”

Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trổ thành cây, đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 23-7-2017

Chúa nhật 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng

LỜI CHÚA: Mt 13, 24-43

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đây tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thi cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đây tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luồn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lầm cho tôi.”

Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trổ thành cây, đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự
Đại hội Thế giới các Gia đình tại Dublin

WHĐ (15.7.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô chắc chắn rằng ngài sẽ tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình 2018 diễn ra tại Dublin, Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng Tám 2018, theo hằng tin Công giáo SIR của Italia. Thông tin đăng trên trang web của SIR cũng cho biết Đức Thánh Cha sẽ tham dự Lễ hội Gia đình và chủ sự Thánh lễ bế mạc ngày 26 tháng Tám 2018.

Những chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các gia đình với chủ đề “Tin Mừng của

gia đình. Niềm vui cho thế giới” đang được tiến hành. Giới thiệu sự kiện này, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, khẳng định rằng “mỗi hoạt động trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ireland phải được nhìn trong ánh sáng của gia đình”.

Đức Tổng giám mục Martin nói tiếp: “Không ai hơn Đức Thánh Cha ý thức được những khó khăn mà các gia đình phải đương đầu và trải nghiệm, và cũng không ai hơn Đức Thánh Cha xác tín về điều tối quan trọng của một đời sống gia đình lành mạnh để có thể làm người trọn vẹn - người nam và người nữ, đặc biệt là trẻ em”.

Trong những công việc chuẩn bị, Uỷ ban tổ chức đã thực hiện các video clip và dịch sang 7 thứ tiếng: Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức, Gaelic và tiếng Anh. Nhiều gia đình

(xem tiếp trang 4)

Phản ứng của các giám mục Canada
về việc Canada coi việc cổ vũ phá thai
là trọng tâm của chính sách đối ngoại

WHĐ (16.7.2017) – Trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Đức cha Douglas Crosby, Giám mục giáo phận Hamilton và là Chủ tịch Hội đồng giám mục quốc gia này, tỏ ra phẫn nộ về việc bà Bộ trưởng đã đưa việc cổ vũ phá thai vào “trọng tâm chính sách đối ngoại của Canada”.

Trong lá thư gửi tới bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada vào cuối tháng Sáu vừa qua, Đức cha Crosby nói thẳng: “Tuyên bố của bà là sai lầm, thiếu suy xét và gây rối loạn”. Thư này cũng được đăng tải trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Canada.

Đối tượng cơn giận dữ của Giáo hội Canada là bài phát biểu của bà Bộ trưởng tại Hạ viện ở Ottawa, hồi đầu tháng Sáu. Trong đó, bà Chrystia Freeland khẳng định trước các dân biểu rằng “những giá trị của Canada”



bao gồm: “nam nữ bình quyền, thăng tiến quyền lợi của phụ nữ và các trẻ em”, những quyền đó là “quyền về tình dục và những quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản, cũng như quyền được phá thai an toàn và dễ dàng”. Bà kết luận: “Những quyền này là trọng tâm chính sách đối ngoại của chúng ta”.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Cỏ lùng trong ruộng khiến các dây tơ ngõ ngàng. Thưa ruộng vốn chỉ được gieo giống tốt. Vậy mà khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện. Bởi đâu mà có cỏ lùng, có người xấu? Bởi đâu mà ở nơi ta tưởng là trong ngắn lại bất ngờ có dấu hiệu của sự vẩn đục? Có tác động xấu xa nào của Thần Dữ đẩy đưa? Có sự ưng thuận chiều theo nào của con người?

Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Chúa có muốn chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ xấu không? Ngài có muốn chúng tôi xây dựng một Giáo Hội toàn bích, một xã hội chỉ gồm toàn những người tốt không? Lắm khi chúng ta nóng nảy như Gioan và Giacôbê, đòi đốt cả làng người Samari, vì họ không tiếp Chúa.

Đừng, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, lại làm hư rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Như thế Thiên Chúa để cho cỏ mọc chung với lúa. Ngài chấp nhận tình trạng vàng thau lẫn lộn. Ngài nhẫn耐 với tội nhân, với cỏ lùng. Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì tôn trọng tự do lựa chọn của họ. Chờ đợi vì nuôi một niềm hy vọng lớn lao. Sự thánh thiện của Thiên Chúa ở nơi sự chờ đợi. Ngài còn chờ đợi cho đến ngày tận thế.

Trong thế giới và Giáo Hội không có hai hạng người: hạng cỏ lùng và hạng lúa tốt. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi tim mỗi người. Mỗi người đang đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan. Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi, tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi. Ngài chờ tôi được thanh luyện dần dần, để rồi mọi sự trong tôi thành lúa tốt.

Kitô hữu không dung túng sự dữ, họ dám hy sinh để xây dựng một thế giới yêu thương. Nhưng họ không dùng bạo lực để chống lại

(xem tiếp trang 3)

Malta hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới”

WHĐ (15.7.2017) – “Hôn nhân, dù luật pháp có nói gì đi nữa, vẫn cứ là một kết hợp vĩnh viễn, riêng cho một người nam và một người nữ”, đó là khẳng định của Đức Tổng giám mục Scicluna, để phản đối luật “hôn nhân đồng giới” của Malta.

Công hoà Malta, một đảo quốc ở Nam Âu thuộc vùng Địa Trung Hải, có 98% dân số là Công giáo Roma, đã thông qua luật “hôn nhân đồng giới” với 66 phiếu thuận và 1 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Tư 12 tháng Bảy vừa qua. Cả hai đảng đối lập đều ủng hộ dự luật này.

Đây là kết quả của lời hứa của chính phủ Malta (thuộc Đảng Lao động) sau



Một cuộc biểu tình chống “hôn nhân đồng giới” tại Pháp

khi họ giành được nhiệm kỳ thứ hai vào tháng trước: luật “hôn nhân đồng giới” sẽ là luật đầu tiên của chính phủ mới.

Dân biểu đã bỏ phiếu chống, ông Edwin Vassallo, nói đây là một luật “không thể chấp nhận được về

(xem tiếp trang 3)

Phản ứng của các giám mục Canada...

Biện hộ cho phá thai không thể là một “cơ sở vững chắc” cho chính sách đối ngoại

Trong thư, Đức cha Crosby nói với bà Bộ trưởng ngài hoàn toàn không đồng ý, tuy nhiên ngài cũng khẳng định rằng “các giám mục Canada chia sẻ mối quan tâm của bà muốn thúc đẩy sự tôn trọng và phẩm giá của phụ nữ”. Dù vậy, ngài cáo buộc bà Bộ trưởng đã “im lặng bỏ qua nhiều vấn đề của phụ nữ lẽ ra cần phải nêu lên vì những vấn đề ấy khiến cho cộng đồng quốc tế phải dấn thân hành động; trong số đó, chúng ta hãy kể đến những thỏa thuận kinh tế của Canada với các quốc gia có những trẻ bị giết khi sinh ra bởi vì chúng là con gái chứ không phải con trai; ở những quốc gia ấy phụ nữ được hưởng lương ít hơn nam giới cho cùng một công việc hoặc có thể không được hưởng cùng các đặc quyền quy định trong luật pháp, trong đó có quyền được học hành và được bảo vệ chống lại hiếp dâm, bạo lực về thể chất, hoặc các hình thức lạm dụng khác”.

Đức cha cho rằng “rất khó hiểu được các chương trình nghị sự chính trị bà đề ra thực sự đại diện cho quyền lợi của phụ nữ như thế nào”, và đặt câu hỏi: “Liệu Canada có quên rằng đa số người dân Canada (cả ở Canada cũng như ở nước ngoài) tin rằng đứa trẻ sẽ sinh ra là một con người được Thiên Chúa tạo dựng, đáng được sống và được yêu thương?”

Kết luận, Đức cha Crosby nhấn mạnh: “Nếu chính sách đối ngoại của Canada cần có một cơ sở vững chắc, đó không thể là lời biện hộ cho việc phá thai và các quyền về tình dục và sức khỏe sinh sản”.

Trợ tử và các vấn đề về giới

Tại Canada, nói chung, các giám mục Công giáo rất háng hái về các đề tài xã hội, mà chính phủ của ông Justin Trudeau đẩy mạnh bằng những bước đi lớn của pháp luật. Đặc biệt các ngài đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống trợ tử mà Canada đã thông qua hồi tháng Sáu 2016.

Mấy ngày sau khi gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao, Đức cha Crosby lại thay mặt Hội đồng Giám mục phản đối một luật khác. Ngày 19 tháng Sáu vừa qua, Quốc hội Canada đã thông qua một dự luật bổ sung thêm “căn cước và ghi chú về giới tính” vào danh sách các phân biệt đối xử bất hợp pháp.

Trong một thông cáo ra ngày 7 tháng Bảy, Đức cha viết: “Một số nguyên tắc làm nền tảng [cho dự luật này] không thể được người Công giáo ủng hộ. Nguyên tắc nghiêm trọng nhất trong số đó là khẳng định rằng người ta có thể được tách biệt giới ra khỏi phái tính sinh học và cá nhân được quyền lựa chọn giới. Nguyên tắc chủ chốt này của lý thuyết hiện đại về giới vi phạm luật tự nhiên và mặc khải Kitô giáo”; Đức cha cho biết các giám mục “rất quan ngại” và dự đoán rằng “rất có thể luật này sẽ đặt ra các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo”.

(Theo La Croix)

Trung tâm giáo dục cải tạo dành cho gia đình của quân IS



WHĐ (19.7.2017) / Agenzia Fides – Sau khi tái chiếm Mosul, các lực lượng an ninh Iraq đã đưa ít nhất 170 gia đình có các thành viên được coi là đã tham gia vào Nhóm tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo - IS” vào một Trung tâm giáo dục cải tạo. Trung tâm này được thành lập gần làng Bartella, trong khu vực Cánh đồng Nineveh, nơi có các cộng đoàn Kitô hữu bản địa trước khi họ buộc phải chạy trốn khỏi cuộc tấn công của IS vào mùa Hè năm 2014.

Từ ngày 19 tháng Sáu, Hội đồng Quận Mosul đã chuẩn bị thành lập các trung tâm dành cho các gia đình bị nghi ngờ có liên quan đến quân IS; họ phải tham dự các chương trình cải tạo về tư tưởng và tâm lý để có thể hội nhập vào xã hội.

Trung tâm Bartella, cách Mosul 14 km về phía Đông, mở cửa vào ngày 9

tháng Bảy. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các hoạt động truy lùng và đưa vào Trung tâm các gia đình bị coi là có liên quan với IS đã bị lạm dụng và có sử dụng bạo lực, như một kiểu trừng phạt tập thể, không phân biệt những người thực sự tham gia IS với những người đơn giản là bị buộc phải sống dưới một “trật tự mới” đã bị IS áp đặt tại các vùng mà chúng chiếm được.

Trung tâm Bartella có thể đón nhận đến 2.800 gia đình. Theo chứng từ của các nhà hoạt động nhân đạo, cho đến nay, trung tâm này gần như dành riêng cho phụ nữ, người trẻ và trẻ em, trong đó có nhiều người trẻ không có cha mẹ đi kèm. Trung tâm có một bệnh xá, nhưng hiện nay hoàn toàn thiếu các dịch vụ trợ giúp về tâm lý và giáo dục cho trẻ vị thành niên và mẹ của chúng.

Bartella, được biết đến như một trung tâm truyền thống về sự hiện diện của cộng đồng Kitô hữu Chính Thống Syria, đã được tái chiếm từ tay quân IS hồi tháng Mười năm ngoái và nay được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của các đơn vị bảo vệ Cánh đồng Nineveh, một lực lượng hỗn hợp của địa phương, trong đó có cả các Kitô hữu bản địa. ■

Malta hợp pháp hoá “hôn nhân đồng giới”

phương diện luân lý”, và ông bày tỏ: “Là một nhà chính trị Kitô giáo, tôi không thể để lương tâm của mình ở ngoài cửa”.

Mục đích của luật “hôn nhân đồng giới”, được Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Helena Dalli giải thích là “hiện đại hoá thiết chế hôn nhân”, để mở rộng cho tất cả các cặp đôi trưởng thành.

Thủ tướng Joseph Muscat của Malta nói rằng sẽ là “phân biệt đối xử” nếu có luật riêng cho hôn nhân khác giới và hôn nhân đồng giới.

Trong những điểm sửa đổi đối với các luật hiện hành có việc loại bỏ kiểu nói “chồng và vợ”. Thay vào đó, người ta dùng từ “người phối ngẫu”, mang tính trung lập về giới, cho tất cả các trường hợp.

Luật cũng đòi loại bỏ các từ “cha” và “mẹ” và thay bằng “parent” (có thể là cha hay mẹ). Các cặp đồng tính nữ có con nhờ can thiệp của y khoa được

phân biệt bằng các từ “người sinh ra” và “người parent khác”.

Những thay đổi khác liên quan đến hôn nhân khác giới: “tên thời con gái” được thay bằng “tên họ khi sinh ra”, và đôi vợ chồng có thể chọn tên nào tuỳ ý sau khi kết hôn, chẳng hạn, người chồng có thể lấy họ của vợ.

Việc thông qua dự luật này là bằng chứng mới nhất về sự thay đổi của một đảo quốc có khoảng 440.000 dân, từng mang tính bảo thủ, nơi mà phá thai vẫn còn bị cấm và ly dị mới chỉ được phép từ năm 2011. Đến năm 2014, các cặp đôi đồng giới được phép sống chung theo kiểu “kết hợp dân sự”.

Năm ngoái, lần đầu tiên số vụ kết hôn chỉ theo thủ tục dân sự đã nhiều hơn số lễ cưới ở nhà thờ.

Đức cha Charles Scicluna, Tổng giám mục Malta, đã lên tiếng chống lại luật “hôn nhân đồng giới”, căn cứ vào quan điểm bất di dịch của Giáo hội về hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ác nhân. Họ nhẫn nại biến đổi trái tim kẻ thù, vì họ tin vào sức mạnh của tình yêu, tin vào Đức Giêsu, Đấng đã bị sự dữ nuốt chửng nhưng cuối cùng là Đấng toàn thắng.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con người sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Trong một bài giảng mấy ngày sau khi Quốc hội bắt đầu thảo luận về dự luật, ngài nói: “Tôi có thể quyết định không gọi quả cam là quả cam nữa, nhưng quả cam vẫn cứ là quả cam. Thế thì hôn nhân, dù luật pháp có nói gì đi nữa, vẫn cứ là một kết hợp vĩnh viễn, riêng cho một người nam và một người nữ”.

Như vậy, đảo quốc Malta trở thành quốc gia thứ 24 trên thế giới cho phép “hôn nhân đồng giới” và là quốc gia thứ 15 trong Liên minh châu Âu hợp pháp hoá luật này. Trước đó hai tuần, Quốc hội Đức cũng đã thông qua luật cho phép các cặp đồng giới kết hôn với 393 phiếu thuận so với 226 phiếu chống và 4 phiếu trắng. 13 quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu đã cho phép “hôn nhân đồng giới”: Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Luxembourg, Pháp, Anh (trừ Bắc Ireland) và Ireland. ■

Đức thượng phụ Sako kêu gọi các Kitô hữu trở về Mosul



WHD (14.7.2017) – Mấy ngày sau khi các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm Mosul, Chúa nhật 9 tháng Bảy, Đức Tổng giám mục Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon (nghi lễ Can-dê) đã kêu gọi các Kitô hữu của thành phố “hãy nhanh chóng trở về”, vượt qua giai đoạn “thảm khốc, đau khổ và bi thương” này.

Trong một bức thư gửi đến *La Croix* hôm thứ Tư 12 tháng Bảy, Đức Thượng phụ Sako kêu gọi các Kitô hữu quê quán ở Mosul và các thành phố của cánh đồng Nineveh - mới được quân đội Iraq giải thoát khỏi ách của quân IS, “hãy nhanh chóng lấy lại đất đai của mình trước khi bị người khác chiếm mất”.

Dù vẫn thừa nhận rằng “vẫn còn một chặng đường dài trước khi loại bỏ được hoàn toàn quân IS ra khỏi khu vực này, để xây dựng lại tất cả những gì đã bị phá hủy và trả lại bầu khí hoà bình, an ninh và ổn định”, ngài thúc giục các tín hữu “đừng phí thời gian chờ đợi” mà hãy lấy lại “vùng đất của ông bà cha mẹ, khôi phục cẩn tính, di sản của mình”.

Tái khẳng định sự hiện diện của người Kitô hữu

Đức Thượng phụ nhắc nhở: “Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta được coi là người “bản địa” của đất nước này với nền văn minh cổ xưa, và lịch sử của chúng ta được khắc ghi trong lòng Giáo hội Kitô cổ kính nhất trên thế giới”, đồng thời mời gọi các Kitô hữu “tiếp tục dấn thân trong nghĩa vụ luân lý và đạo đức, để khẳng định sự hiện diện của mình trên mảnh đất này, và đòi hỏi đèn bù cho những thiệt hại mà đã gánh chịu”.

Vào lúc này, không ai biết được trong vòng vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng nữa mới có đợt trở về đầu tiên của các Kitô hữu ở Mosul. “Thương tổn của họ là quá lớn, nhiều người vẫn lo ngại một số phần tử quân IS

còn trốn tránh trong thành phố”, theo lời của Faraj Benoît Camurat, Chủ tịch Hiệp hội Huynh đệ ở Iraq, nói với *La Croix* trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai 10-07. Ông nói tiếp: “Không ai biết các gia đình này có lấy lại được đất hay nhà của họ đã bị chiếm đoạt hay không”.

Những công trường xây dựng khổng lồ ở Tây Mosul

Trong các khu dân cư ở Đông Mosul, cuộc sống đã hồi phục từ lâu. Hầu hết nhà cửa không bị ảnh hưởng bởi cuộc những cuộc động đất, các cửa hàng và nhà hàng đã mở cửa. Nhưng những công việc tái thiết đang chờ được thực hiện ở phía Tây Mosul – trước khi khu vực này lại có thể ở được – thì thật là mênh mông.

Ngoài những bãi mìn và chất nổ làm cho mặt đất tan hoang, và cần phải có các hoạt động rà phá bom mìn rộng lớn, đại đa số các cấu trúc hạ tầng cơ bản – cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điện nước... – cũng cần xây dựng lại. Đây là nỗ lực mà các Kitô hữu sẽ phải tham gia “để giúp những người tị nạn có thể trở về nhà mình”, và là điểm đầu tiên trong ba “đòi hỏi” hàng đầu được Đức Thượng phụ Sako nêu ra trong sứ điệp của ngài.

Để tiếng nói của người Kitô hữu được lắng nghe

Mặc dù gần đây “số Kitô hữu đã giảm sút”, nhưng Đức Thượng phụ Sako vẫn kêu gọi họ tham gia vào đời sống chính trị của Iraq, “lập một nhóm nhỏ từ bảy đến mười người khôn ngoan, cùng với các chính trị gia trung thực, có khả năng làm những người phát ngôn của Kitô giáo, và truyền thông (...) ở tầm mức quốc gia và quốc tế”. Để thực hiện điều này, cần phải từ bỏ “lợi ích cá nhân” và cổ vũ “tinh thần đoàn kết, hợp tác” với các đại diện của Hồi giáo và các cộng đồng khác.

Điều cuối cùng, Đức Thượng phụ Sako kêu gọi “mở một Văn phòng Truyền thông Trung ương trong khu vực Nineveh, (...), để người ta nghe được tiếng nói của người Kitô hữu, bằng cách ghi nhận những đau khổ và những mong muốn của họ, hầu giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự...

sẽ được mời đến Ireland, “một nơi rất niêm nở và được biết đến với lịch sử Kitô giáo lâu đời”. Trong nhiều thế kỷ, đã có nhiều nhà truyền giáo từ Ireland đi loan báo niềm vui Phúc âm trên khắp thế giới”.

Ngày 21 tháng Tám, tại Đền thánh Đức Mẹ Knock, sẽ có một cuộc gặp gỡ và mỗi giáo phận có ít nhất một gia đình được mời tham dự. Mục đích là để khởi động một chương trình kéo dài suốt năm tại tất cả các giáo xứ của Ireland, với chủ đề: “*Amoris, Hãy nói về Gia đình*”. Ban tổ chức cũng dự kiến phát triển một ứng dụng cho thiết bị di động cũng như một loạt các video clip.

Để chuẩn bị cho Đại hội, còn có một cuộc hành hương của bức icôn Thánh Gia từ Đền thánh Đức Mẹ đến từng giáo phận của Ireland; Ủy ban tổ chức đã uỷ thác cho một cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế sắp xếp cuộc hành hương này.

Ngoài ra, một chương trình tuyển dụng các thiện nguyện viên và các gia đình đón tiếp với tên gọi “*Đón tiếp một khách hành hương / một Gia đình*” cũng được phổ biến trên trang web chính thức của Đại hội: worldmeeting2018.ie .

Đại hội Thế giới các Gia đình sẽ diễn ra với ba thù mạnh: một Hội nghị trong ba ngày 22, 23 và 24-08 theo chủ đề “*Tin Mừng của gia đình. Niềm vui cho thế giới*”; Lễ hội các gia đình vào chiều 25-08, gồm các buổi trình diễn âm nhạc và nghệ thuật cùng với chia sẻ chứng từ và cầu nguyện; Thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 26-08 để cầu nguyện cho các gia đình và sự thánh hóa các gia đình. ■

(Theo zenit.org)

và biến những điểm đặc biệt của họ thành sự hợp nhất mang tính xây dựng”. Kết thúc bức thư, Đức Thượng phụ xin Chúa gìn giữ mọi người dân Iraq, và giúp đỡ các cộng đồng khác ở Irak cùng nhau xây dựng “một tương lai tốt đẹp hơn”, “dựa trên kinh nghiệm quá khứ và cùng tồn tại hoà bình trong lịch sử”. ■

(Theo *La Croix*)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**